

Zondag 18 juli 2021 om 9.30 u in De Baak

Thema: “Let goed op wat je zegt...”

met medewerking van:

mevr. Annemarie Lokker	ouderling van dienst
mevr. Nely van der Horst	lector
mevr. Olga Klaassen	orgel en piano
ds. Henk van Veldhuizen	voorganger techniek

- Voor de dienst: “Stil, mijn ziel, weest stil” Opw. 717

Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

Refrein

Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein 2x

- Woord bij het begin (ovd)
- Meeleven (ovd)
- Lied: “Evenals een moede hinde” Psalm 42: 1, 2
- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Gebed
- Kindermoment
- Kinderlied: “Heer, uw licht en uw liefde schijnen” ELB 382: 1, 3
- Lezing uit de Bijbel: Psalm 1 (lector)
- Lied: “Niet als een storm, als een vloed” LB 321: 1, 5, 6, 7
- Lezing uit de Bijbel: Jakobus 3: 1 – 12, 4: 11 - 12 (lector)
- Lofverheffing: “U komt de lof toe” LB 339a (staande)
- Overdenking
- Meditatief orgelspel
- Lied: “Waar God de Heer zijn schreden zet” LB 723
- Dankgebed - voorbede - stil gebed - Onze Vader
- Inzameling van de gaven - een verwijzing naar website, kerkbrief en/of GIVT
- Lied: “Heer, U doorgrondt en kent mij” Opw. 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
 mijn zitten en mijn staan
 en U kent mijn gedachten,
 mijn liggen en mijn gaan.
 De woorden van mijn mond, o Heer,
 die zijn voor U bekend
 en waar ik ook naar toe zou gaan,
 ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij
 en naast mij
 en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij
 en naast mij
 en om mij heen,
 elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
 want in de moederschoot
 ben ik door U geweven;
 U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

- Zegen, beantwoord met gezongen 'Amen'