

# KONTAKTBLAD ICHTHUS

Kerkblad van de Protestantse Gemeente i.w.  
te Hasselt

Protestantse Kerk



November 2021

16e Jaargang N° 9



ADVIES KERKVISITATOREN

ENJOY

VACATURE JEUGDWERKER

---

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Meditatie .....	3
  Van het Pastoraat .....	4
  van de kerkraad .....	6
  Diaconaat.....	13
  Van de Kerkrentmeesters	17
 Van de Kerkrentmeesters .....	17
  Berichten.....	18
  Bezorging liturgie .....	25
Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te Hasselt i.w. ....	25

## Volgend “Kontaktblad Ichthus”

### ***Kopij***

De kopij voor het eerstvolgende “Kontaktblad Ichthus” graag uiterlijk **woensdag 17 november** aanstaande inleveren bij: de redactie.  
[gez.kerkblad@pknhasselt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

### ***Verschijsning***

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt rond **donderdag 25 november**

### ***Bezorging***

Vragen omtrent bezorging: Mevr. L. Joling  
Telefoon: 038-477 3036  
e-mail: [drikusjoling@hotmail.com](mailto:drikusjoling@hotmail.com)

### Colofon

“Kontaktblad Ichthus” is een uitgave van de Hervormde Gemeente “de Baak” en de Gereformeerde Ichthuskerk te Hasselt.  
Oplage:  
740 stuks en 2 groot letter

### Redactie:

Marieke Booij  
Rietsnit 14  
06-23627278

Irma Lok  
Zicht 33  
038- 477 1471

### Predikanten:

Ichthuskerk;  
Ds. N. Beimers  
06-10340591  
Nellekebeimers@kpnplanet.nl  
De Baak:  
Ds. H.W. van Veldhuizen  
038-477 1935

e-mailadres:  
[gez.kerkblad@pknhasselt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

“Kontaktblad Ichthus” verschijnt eens per maand  
Website:  
[www.pknhasselt.nl](http://www.pknhasselt.nl)

---

# Meditatie

## Van U is de toekomst

n.a.v. Marcus 13: 28 ev

Met verbazing zag ik de laatste weken allerlei artikelen in de kranten langskomen over tekenen, die men zou zien. Deze tekenen worden aan de ene kant ontleend aan Bijbelse verhalen, aan de andere kant worden ze concreet gemaakt aan de gebeurtenissen in onze tijd zoals de qr-code, het vaccin tegen corona en wat dies meer zij. En verder ziet men allerlei onrust, rampen en onvrede, waardoor het einde der tijden toch wel dichtbij moet zijn. Zo wordt mij ook in Hasselt soms verzekerd.

Eerlijk gezegd heb ik grote moeite met dergelijke uitspraken. De tijden door is men voortdurend bezig geweest om een en ander te duiden, maar telkens bleek de tijd, de geschiedenis nog door te lopen. In bovengenoemd tekstgedeelte verwijst Jezus naar het teken van de vijgenboom: als zijn takken uitlopen en in blad schieten, dan weet je dat de zomer nabij is. En dan moet ik bekennen, dat dergelijke tekenen voor mij makkelijker te duiden zijn dan de tekenen waar ik hiervoor naar verwijs. En dat maakt mij uiterst voorzichtig daarin. We weten niet zoveel van Gods weg naar Zijn Koninkrijk.

Lied 777 in ons Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk houdt ons een prachtige regel voor: “Hem komt alle eer toe, God die alles schiep...” Dat maakt, dat ik met minder zorg en spanning bezig hoef te zijn met het duiden van van alles en nog wat, maar dat ik tot eer van God intussen ter hand kan nemen waartoe ik me nu op dit moment geroepen voel. Dan gaat het om omzien naar elkaar, dan gaat het om daden van gerechtigheid en vrede in wereld en kerk, dan gaat het om zorg voor de schepping, voor het klimaat, voor de kwetsbare mensen naast me. Om daarin de eer van God te zoeken.

En dat alles in het besef, dat mijn leven, mijn toekomst geborgen is in de toekomst die God behoort. En dat die toekomst veilig gesteld door Jezus, onze Heer en Koning, die om ons geeft en dichtbij wil zijn in de kracht van Zijn Geest. God is de Borg van de toekomst van heel de schepping. Dat is de grondtoon van heel ons geloofsboek. Daaraan mogen we ook nu vasthouden en stevig staan.

Ds. Henk van Veldhuizen.



## Meeleven met elkaar

Niet alle zieken worden genoemd, niet elke keer is er iets nieuws te melden over mensen die al langere tijd met ziekte of zorgen te maken hebben, niet iedereen stelt er prijs op genoemd te worden.

Ook zijn er mensen die wachten op een noodzakelijke operatie. Spannend is het al dat je geopereerd moet worden en nog spannender als het steeds uitgesteld wordt door de corona. Houd moed!

En gelukkig zijn er ook mensen die weer hersteld/herstellend zijn en daar dankbaar voor zijn.

We hopen dat u zich allen gedragen voelt door onze gebeden voor u, in de kerk en ook persoonlijk thuis. Voor iedereen Gods nabijheid en kracht toegewenst!

Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Nelleke Beimers en met ds. Henk van Veldhuizen, 4771935. Ook via de mail kunt u ons benaderen. Dit stukje is tot stand gekomen met inbreng van Nelleke Beimers, Marjo Braakhekke en Henk van Veldhuizen.

## Bij de diensten

We leven in onzekere tijden, waarbij de kerkenraad op zoek is naar wat passend is bij de diensten. Vanuit de regelgeving van de PKN is nog steeds de hoofdregel: gepaste afstand houden, zo min mogelijk kruisend verkeer in de kerk, alleen komen wanneer er geen klachten zijn. Vanwege de ontwikkelingen in Hasselt en omgeving heeft het gezamenlijk moderamen besloten om weer een stapje terug te doen. Dat betekent, dat er minder mensen in de kerk mogen komen: de Ichthuskerk ca. 64 personen, De Baak ca. 100 personen. Tot onze teleurstelling hebben we de laatste weken ook geen kinderen kunnen toelaten in de diensten vanwege de situatie op de scholen.

- Woensdag 3 november a.s. lezen we op Dankdag voor gewas en arbeid o.a. Matteüs 5: 1 – 12.
- Zondag 7 november a.s. is de 8<sup>e</sup> zondag van de herfst. Voorganger in deze dienst in de Baak is ds. Henk van Veldhuizen en we lezen met de kindernevendienst Zacharia 5: 5 – 11 over de vrouw en het meelvat.

- Zondag 14 november a.s. is de 9<sup>e</sup> zondag van de herfst. Voorganger in deze dienst in de Baak is ds. Nelleke Beimers. Vanuit de kindernevendienst wordt het verhaal aangereikt van Zacharia 6: 1 – 8, waarin het gaat over strijdswagens en het visioen daarover.
- Zondag 21 november a.s. is de 10<sup>e</sup> zondag van de herfst en ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze Eeuwigheidszondag willen we onze overleden gemeenteleden gedenken. We doen dat met elkaar en genodigden in de Baak. Een van de woorden uit de Schrift zal zijn Matteüs 28: 16 – 20.
- Zondag 28 november a.s. is het de Eerste Advent. In de Baak zal er dan een jeugddienst zijn rond het woord “dank”. Elders daarover meer.
- Zondag 5 december a.s., 2<sup>e</sup> Advent, is er dienst in de Ichthuskerk en gaat ds. Nelleke Beimers voor.

### **Tenslotte**

Misschien ben ik de vorige keer toch iets te voorbarig geweest: COVID-19 laait nu opnieuw op, vooral vanuit de jongere jeugd via school en andere activiteiten. En opnieuw nemen we onze maatregelen, hopen en bidden we, dat het om ons heen niet opnieuw heel ernstig zal zijn. Ik wens een ieder en ook alle gezinnen die getroffen zijn, Gods nabijheid toe.

Intussen is de presentatie geweest over het advies van de visitatie. Elders leest u daarover meer. Duidelijk is, dat het nog niet klaar is, maar tegelijkertijd klinkt ook nadrukkelijk het verlangen om met elkaar weer gevoed te worden door de genade van God, door de gemeenschap in de Geest en het zien op Zijn Koninkrijk. Laten we met elkaar oefenen in verbinding in het vertrouwen op de Geest van de Heer, die ons aan elkaar geeft.

In de week van 29 november tot en met 5 december a.s. hoop ik nog even vakantie te hebben. In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op ds. Nelleke Beimers via onze scriba, Nely van der Horst 06-53589561.

Al lang liggen de volgende woorden op mijn bureau:

*“God, als ik een beetje van mijn tijd kan geven aan ieder die het nodig heeft, dan zal het vrede zijn!*

*Als ik geloof, dat vergeving verder gaat dan wraak, dan zal het vrede zijn!*

*Als ik geloof, dat onderling begrip sterker is dan tweedracht, dan zal het vrede zijn!*

*Als voor mij de ander een broeder/zuster is, dan zal het vrede zijn!*

*Leer mij zo te leven, in Jezus’ Naam! Amen”*

Deze woorden zijn gevonden in Verdun in Frankrijk.  
Met vriendelijke groet,  
Ds. Henk van Veldhuizen.

### **De bloemen gingen als groet van de gemeente naar:**

26 – 09 fam. Van den Berg, Zwolsedijk 18  
03 – 10 Teuna Damming, verzorgingshuis De Venus te Zwolle  
10 – 10 Marten en Anneke Touwen, Sikkel 30  
17 – 10 fam. Booij, Rietsnit 14

### **Jarigen in de maand november 2021:**

Iedereen, en natuurlijk ook degenen die in de komende maand jarig zijn maar hier niet vermeld staan, een fijne dag toegewenst en alle goeds en zegen voor het nieuwe levensjaar.

---



## **van de kerkraad**

### **Rapportage en adviezen aan de kerkenraad van de kerkvisitatoren**

Op 28 september hebben de visitatoren verslag gedaan van hun bevindingen aan de gezamenlijke kerkenraad. Ook hebben ze de gezamenlijke kerkenraad advies gegeven hoe in de ontstane situatie verder te gaan.

Op 12 en 13 oktober zijn wij te gast geweest op gemeentebijeenkomsten waarin wij dezelfde informatie ook met u, gemeenteleden hebben gedeeld. Hieronder geven wij kort weer wat onze bevindingen en adviezen zijn, zodat iedereen op de hoogte is.

Op 6 mei 2021 heeft het classicaal college voor de visitatie een verzoek om visitatie gekregen. Deze vraag is geformuleerd door de kerkenraad van de Ichthuskerk en ondersteund door de kerkenraad van de Baak. Omdat het gaat over het fusietraject wordt de visitatie in de gezamenlijke gemeente en kerkenraad uitgevoerd.

De visitatoren zijn dhr. Wim Travaille, mw. Ada Vahl-Stuart en ds. Henk Spit:

In de afgelopen maanden hebben wij met veel mensen gesproken, er zijn ruim zestig gesprekken gehouden, op verzoek van mensen uit de Ichthus of de Baak, of op ons eigen initiatief. Daarnaast hebben we kerkenraadsvergaderingen bezocht, gesproken met het moderamen en met sleutelfiguren

van het hele proces. Eind september hebben we onze bevindingen gedeeld met de gezamenlijke kerkenraad.

Daarnaast hebben we kerkenraadsstukken opgevraagd van de afgelopen jaren (vanaf 2015), om ook op die manier een beeld te krijgen van het proces.

De gegevens uit de gesprekken en de stukken hebben geleid tot een analyse op hoofdlijnen. We noemen daar enkele belangrijke zaken uit:

Het proces is begonnen uit verlangen naar één protestantse gemeente in Hasselt. In februari 2018 heeft de kerkenraad van de Ichthus een brief geschreven naar de Baak, met daarin verwoordt het verlangen om één gemeente te worden; de kerkenraad van de Baak heeft die brief positief beantwoord. Beide brieven konden ook rekenen op grote steun vanuit de beide gemeenten

In de loop der jaren zijn steeds meer zaken samengevoegd of 'op ooghoogte' gebracht. Het jeugdwerk en diaconie zijn volledig samengevoegd, sinds Pinksteren 2019 worden er gezamenlijke kerkdiensten gehouden, er wordt nu met één liturgie gewerkt, er is inhoudelijk gesproken over de mogelijkheid voor kinderen om aan het Heilig Avondmaal te deelnemen en de huwelijkse inzegening is voor relaties anders dan man/vrouw opengesteld.

Vooruitlopend op het voornemen om te fuseren heeft de Ichthuskerk de gereformeerde predikantsplaats opgeheven en is de pastorie verkocht.

Er is ook gesproken over de gebouwen, immers: de kerken beschikken beiden over geschikte kerkgebouwen met mogelijkheden. Een aantal opties is besproken: beide gebouwen behouden, nieuwbouw óf we gaan kiezen uit één van de gebouwen (of: de locatie van één van de gebouwen).

Deze keuze is na verloop van tijd gezien als voorwaarde om tot een fusie te komen

Op een gezamenlijke gemeenteavond is gesproken over de plannen en werden de gemeenteleden uitgenodigd om te 'dromen over de kerk van de toekomst'.

Er werden verschillende zaken aangegeven die voor gemeenteleden belangrijk waren; centraal thema was: 'Wij willen een herberg zijn'. De oogst van deze gezamenlijke gemeenteavond is vertaald in een Programma van Eisen (PvE). Er is een adviesbureau in de arm genomen om dit PvE uit te werken en met een advies te komen.

Uit de stukken en de gesprekken hebben we begrepen dat het niet altijd soepel is gegaan. Er is veel gedoe geweest over de precieze cijfers, over de veronderstellingen in het PvE, etc. Dat heeft geleid tot onderlinge wrevel en zelfs wantrouwen, binnen de kerkenraden/moderamina en binnen de colleges voor kerkrentmeesters. Uiteindelijk is besloten om een projectbegeleider aan te stellen, dhr. Endedijk. Zijn eerste taak was om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

De beslissende fase van het opstellen van het advies en het bespreken daarvan in kerkenraden en gemeente viel ongelukkig samen met de corona-uitbraak, die in Hasselt zeer heftig is geweest. Vanwege tijdsdruk die werd ervaren (o.m. vanwege uitgesteld groot onderhoud aan de gebouwen) is besloten om toch met informatie over het advies naar de gemeente te komen. Dat is gebeurd in maart en april van dit jaar middels een online-presentatie van het advies en daaropvolgende gemeentebijeenkomsten.

Uit het advies kwam naar voren dat het adviesbureau op grond van de aangeleverde data en wensen de locatie de Baak de meest geschikte achtte. Op de online-presentatie is dit ook zo verwoord.

Dit heeft tot heftige reacties geleid, met name vanuit de Ichthuskerk. Er is een petitie opgesteld, er kwamen brieven en mails binnen. Op de gemeentebijeenkomsten waren de reacties veelal erg fel, persoonlijk gericht, aanvallend. In reactie hierop hebben de drie gereformeerde moderamenleden hun ambt neergelegd. Ook ds. Vissinga, aangesteld om het proces vanuit de Ichthuskerk te begeleiden, heeft zijn functie neergelegd.

We hebben geconstateerd dat er vanaf het begin 'gedoe' in het proces is geweest. Er was wrevel, irritaties, soms was het vertrouwen in elkaar ver te zoeken.

Wat ons ook opviel (en wat we ook terug hoorden van kerkenraadsleden) was dat het vergaderproces zo taai en traag was. Dat had te maken met de 'dubbele' vergaderingen. Vaak kwam het voor dat als in een gezamenlijke vergadering (kerkenraad, CvK) iets werd besloten, dat in een afzonderlijke vergadering weer ter discussie werd gesteld. Dit leidde tot veel frustratie.

Wat we veel terug hoorden van mensen die we spraken was dat de gemeente er zo weinig bij betrokken was, niet op de hoogte werd gehouden. Na de gemeenteavond over 'Dromen over de toekomst' viel er een radiostilte, zo vertelden mensen.

Nog een paar punten die we in de gesprekken veel gehoord hebben:

Er is een verlangen naar rust; even niet meer over de gebouwen praten maar rust inbouwen zodat het gesprek kan gaan over inhoudelijke en geestelijke zaken.

Ondanks de boosheid en het verdriet is bij de meeste mensen de wens aanwezig om het fusiegebeuren niet stop te zetten. 'We moeten elkaar vasthouden, juist nu!'

We hebben ook gevraagd naar de voortzetting van de ingeslagen weg, wat betekent dat bijv. voor diensten en pastoraat? Een ruime meerderheid van de mensen die we gesproken hebben geeft aan dat deze dingen hen dierbaar zijn en ze graag zien dat dit voortgezet wordt.



### *Onze adviezen*

Allereerst: de visitatoren hebben geen oordeel over het uitgebrachte advies. Wij zijn geen 'rijdende rechter', we gaan af op wat de kerkenraden daarover hebben gezegd. In het algemeen kan gezegd worden dat de betrokken adviesbureaus op kerkelijk gebied bekend zijn en ter zake kundig. We hebben geen reden om aan de integriteit van de adviesbureaus te twifelen.

#### *- De gebouwen*

We hebben geconstateerd dat de onrust groot is. Er is verdriet, boosheid, verwarring. Ons advies: het is niet verstandig om nu de keuze door te drukken. Gooi het advies van KAAder advies niet in de prullenbak, maar neem de tijd om de vragen en onduidelijkheden die er zijn verder uit te werken. Stel de keuze voor één van de gebouwen voorlopig uit.

#### *- Pastoraat*

Het is belangrijk om de pijn en het verdriet serieus te nemen. We adviseren de kerkenraden om 'verzoeningsgesprekken' te faciliteren en om daarbij ondersteuning (bijv. van een mediator) te zoeken. We adviseren ook om te blijven inzetten op gezamenlijk pastoraat. We denken dat het goed is om speciale aandacht te hebben voor de wijkcontactpersonen en hen toe te rusten, bijv. bij het omgaan met weerstanden. Erken de impact die corona heeft gehad; ook dat is iets wat tijd moet krijgen om verwerkt te worden.

#### *- Bestuurlijk*

Er is onderbezetting bij de Ichthuskerk. Daar moet nu met spoed versterking komen. Ten aanzien van de vergadercultuur: vermijd zoveel mogelijk dubbele vergaderingen (kerkenraad, moderamen, CvK). Alleen daar waar de kerkorde dat voorschrijft nog apart vergaderen.

Zet in op verdere stappen in het fusieproces, ook bestuurlijk.

Houd je aan bestuurlijke etiquette: besluiten niet eindeloos weer ter discussie stellen. Als het gaat om besluiten: de kerkenraad besluit nadat de gemeente is gehoord. Het moderamen heeft een voorbereidende taak. Dat betekent dat kerkenraadsleden zich achter een genomen besluit stellen (ook als zij het er niet mee eens zijn) en dat gemeenteleden accepteren dat het de kerkenraad is die een besluit neemt.

#### *- Kerkdiensten*

Ons advies: blijf de kerkdiensten gezamenlijk houden. Denk na over de frequentie van wisselen: elke week een andere plaats van samenkomst, of om de maand of bijv. per kwartaal of half jaar wisselen.

#### *- Communicatie*

Communiceren is niet alleen zenden, maar ook ontvangen, spreken en luisteren. Daartoe roepen wij iedereen op. Een strikt advies: ga geen discussies voeren via de e-mail. Dat zorgt altijd voor oplopende spanningen. Zoek elkaar op, spreek dingen uit. En: betrek de gemeente in het verdere proces.

- *Het fusieproces*

Ons advies: het fusietraject is niet 'van de baan' maar 'uit de baan'. Ga hiermee verder, voorzichtig maar doortastend. Suggestie: betrek hierbij een gemeenteadviseur. Die zal met name ook kijken naar de 'menselijke' kant van het proces.

Tot slot

Zie wat er al is bereikt! Jeugd en diaconie zijn al samen, kerkdiensten zijn samen, de meeste vergaderingen. Luister ook naar de jeugd! Voor hen is deze discussie over gebouwen niet te begrijpen. Het gaat toch om de gemeenschap, die verbinding met elkaar?

Heb vertrouwen in elkaar, spreek dat ook uit. Heb ook vertrouwen in de Geest, die in allen en door allen werkt.

Ga niet voorbij aan de pijn, verdriet en moeite, maar doe vooral recht aan het verlangen naar éénwording.

We wensen de gezamenlijke kerkenraad heel veel wijsheid en sterkte toe.

We wensen ieder de vrucht van de Geest toe: Liefde, Vreugde, Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Geloof, Zachtmoedigheid, Zelfbeheersing toe en de onmisbare zegen van onze Heer.

En dat wensen we ook de gemeenteleden toe: wijsheid, mildheid, vertrouwen en de onmisbare zegen van onze Heer.

ds. Henk Spit, Ada Vahl en WimTravaille

Protestantse Kerk



## **Verslag van de gezamenlijke gemeenteavonden in de Baak**

12 Oktober zijn beide bijeenkomsten door ds. Henk van Veldhuizen geopend met het lezen van 1 Samuel 10: 9. Rode draad van de overdenking: "Door de wer-

king van de Geest kunnen wij, net als Saul, andere mensen worden". Na een korte overdenking, sluit hij af met gebed.

13 Oktober is geopend door ds. Nelleke Beimers met het lezen van Pred. 3: 1-15. Voor alles is een tijd, accepteren dat het leven vol tegenstellingen is een begin van wijsheid, zo is het leven. Laatste van de 28 tegenstellingen is: vrede. Dat ziet zij ook in de gemeente een verlangen naar rust en vrede. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd in onze beide gemeentes is door de kerkenraad van de Ichthuskerk visitatie aangevraagd. De kerkenraad van de Baak ondersteunt deze aanvraag en verleent dus volledige medewerking aan deze visitatie. Inmiddels hebben de visitatoren hun werk afgerond en is op dinsdagavond 28 september jl. het advies gepresenteerd aan de gezamenlijke kerkenraad. Het is geen voorstel van één of beide kerkenraden, het is het advies zoals de visitatoren hebben opge-

steld en aan de gezamenlijke kerkenraad hebben gepresenteerd en zoals in het verslag is weergegeven.

Tijdens de gemeentebijeenkomsten, die door ca. 150 gemeenteleden zijn bijgewoond en daarnaast via kerkdienst gemist ook nog door 45 gemeenteleden, hebben de visitatoren het uitgebrachte advies aan de kerkraden gedeeld met de gemeenteleden.

Na afloop van de presentatie door de visitatoren kregen de gemeenteleden de gelegenheid om vragen te stellen over het uitgebrachte advies. Hiervan werd door een aantal aanwezigen gebruik gemaakt. Tijdens de gemeenteavonden op 26 oktober a.s. is er ruimte om te discussiëren over de uitgebrachte adviezen, waarna de kerkenraden een voorgenomen besluit nemen. Dit wordt vervolgens tijdens een gemeentebijeenkomst voorgelegd aan de gemeente waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden.

Als rode lijn kwam tijdens de gemeentebijeenkomsten het volgende naar voren:

### *Emotie*

- Er is veel veel pijn en verdriet bij de aanwezigen (van beide kerken) over de gang van zaken. Mensen geven aan dat ze moe zijn van de ruzies in de kerk en dat ze verlangen naar rust. Ook wordt uitgesproken dat men moeite heeft met de kerkgang in de andere kerk, men voelt zich daar niet (meer) welkom.
- De kerkenraden hebben de leden van de kerk een “verzorgde busreis” gegeven, dat was niet goed. We hadden samen op pad moeten gaan. Het proces is te veel neergelegd bij externen, adviesbureau (Kaader en procesbegeleider Bert Endedijk). Dit had als gevolg dat de gemeente zich buitenspel gezet voelt.
- Velen delen het advies om eerst de onderlinge relaties te helen alvorens verder te gaan. Er is veel pijn en moeite, desondanks moeten we elkaar vasthouden. Er zal het nodige moeten gebeuren voordat alles weer geheeld is. In alle gesprekken en ook tijdens de gemeenteavonden is dit aan de orde gekomen
- De kerkgeschiedenis heeft ons helaas geleerd dat het een gebrek van ons mensen is om verdeeld te zijn. Omdat beide gemeentes samen al zoveel geschiedenis delen en al zoveel samen hebben opgebouwd, is het advies van de visitatoren om verder te gaan. Of de gemeentes hier ook zo over denken zal tijdens de gemeenteavond eind oktober duidelijk worden.

## *Communicatie*

- Er zijn geen schuldigen aangewezen door de visitatoren. Verzoening is meer om zijn plaats dan schuldbelijdenis.
- Het proces is gestart in februari 2018 met rozengneur en maneschijn tussen beide kerkenraden en de regiegroep. Bij vervolgbesprekingen ontstonden er spanningen over de gebouwenkeuze en de voorwaarden die gesteld werden aan het gebouw. De onderlinge spanningen zijn in 2019 zo groot geworden dat een procesbegeleider in de arm werd genomen om het vertrouwen te herstellen tussen beide colleges van kerkrentmeesters en moderamina en de kerkenraden.
- Na afloop van de kerkdienst van 16 februari 2020 en in het Kontaktblad van maart 2020 is gemeld dat er een procesbegeleider is aangesteld: Bert Endedijk. Met de vermelding dat dhr. Endedijk tijd nodig heeft ons met elkaar te verbinden. De procesbegeleider is gestart in februari 2020, kort daarna brak corona uit. Dat heeft het proces nog verder bemoeilijkt. Persoonlijke contacten waren bijna niet meer mogelijk, alles verliep daarna via digitale besprekingen en per mail en in beperkte mate nog face to face.
- De meerderheid van de regiegroep (bestaande uit het moderamen van beide kerken) wilde eerst alles op orde hebben, voordat ze wilden communiceren over de gebouwenkeuze. Ook nadat de gezamenlijke kerkenraad zonder tegenstem in oktober 2020 ingestemd had met de gebouwenkeuze is niet gecommuniceerd. Pas nadat de financiën ook rond waren is men in voorjaar 2021 gaan communiceren. Alle begrip daarvoor, maar daardoor werd de gemeente niet meegenomen in het proces en voelde zij zich overvallen.
- Wel of niet communiceren met de gemeente is altijd een gezamenlijk besluit van de kerkenraad geweest (meerderheid van stemmen). Niet iedereen dacht daar hetzelfde over. Het is makkelijk om achteraf te zeggen, dat het niet goed gegaan is.
- Beide gemeentes zijn op dezelfde wijze en gelijktijdig geïnformeerd.
- We zijn christenen, laten we ook zo met elkaar omgaan. Elkaar vergeven en opnieuw beginnen. Wij hadden als gemeente zelf ook om informatie kunnen vragen

## *Overig*

- Er zijn bij de PKN interim-predikanten opgeleid om gemeentes waar spanning en nood is te begeleiden. Een mediator begeleidt mensen

die ruzie met elkaar hebben, dat kan alleen als beide partijen dit willen.

- De wisseling van het gebouw eens per half jaar kan de kerkgang bevorderen. Een maand overslaan is makkelijker dan een half jaar. In de tussenliggende periode kan groot onderhoud in de andere kerk worden gedaan.

#### *Hoe nu verder?*

- De werkzaamheden van de visitatoren zijn nu beëindigd.
- Het advies van de visitatoren wordt gedeeld met de breed moderamen van de classis. De voorzitter van de classis is Klaas van de Kamp. Hij is degene die dit verder zal opvolgen en hierover in contact zal zijn met de kerkenraad en de predikanten.
- De kerkenraden zijn nu aan zet. Zij gaan nadenken over de uitgebrachte adviezen, horen wat de gemeentes hiervan vinden tijdens afzonderlijke gemeenteavonden (26 oktober), waarna een voorlopig besluit genomen wordt over de verdere voortgang. Dit wordt vervolgens weer aan de gemeente voorgelegd tijdens een gemeenteavond, waarna definitieve besluitvorming volgt.
- Er zit veel huiswerk in de adviezen, deze zijn niet in een jaar af te ronden. Bestuurlijk kun je wel samen verder gaan. De tijd zal leren wanneer je verder kunt gaan.
- De kerkenraad kan desgewenst in de toekomst opnieuw visitatie aanvragen. Dat zijn dan niet dezelfde visitatoren, maar anderen die dan zonder voorkennis de nieuwe situatie kunnen onderzoeken.

Als beider gemeentes hebben we nu de opdracht en het verlangen om te groeien naar geestelijke eenheid. Herstel van vertrouwen in elkaar, heb vertrouwen in de Geest die in allen en door allen werkt. Laten we daar samen voor bidden!

---

## Diaconaat

### **Besteding diaconiecollecten maand november 2021.**

- 3 november     **Dankdag Dorcas;** In Oost –Europa zijn veel mensen arm. Soms moeten ze leven van een paar tientjes in de maand. In de winter is dat extra moeilijk. Een uitgebreide uitleg over de dankdagactie in coronatijd staat hieronder vermeld. Van harte aanbevolen.

- 7 november **Collecte voor de Diaconie** – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
- 14 november **Eindejaar gift minima Zwartewaterland.** Collecte voor de eindejaar gift in de gemeente Zwartewaterland.
- 21 november **PKN pastoraat;** een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
- 28 november **De kinderen van de voedselbank, het jeugdgoal 2021/2022.** Dit is een landelijke stichting die extra zorgt voor de kinderen van ouders die gebruik moeten maken van de Voedselbank. Wist u... Dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren? Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen? Zie ook de website.
- 5 december **Leger des Heils.** Het Leger des Heils helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Het leger des Heils gelooft dat iedereen ertoe doet.

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in november. U kunt elke week uw bijdrage overmaken via **GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie**, de **tweede** en **derde** collectes zijn bestemd voor de doelen van de **kerkrentmeesters**. De uitgebreide uitleg over de werking van **GIVT** staat op de website. Hebt u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt:

NL18 RABO 0325 602 638	t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
NL93 RABO 0325 605 459	t.n.v. Diaconie de Baak

## Collectebonnen en munten.

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

## Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand.

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand september. U hebt als gemeente trouw gegeven via **Givt** en de bankrekeningen van de diaconie en ook in de kerk via de collecte aan de uitgang. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

Datum	Bestemd voor	Bedrag
5 sept.	Diaconie	191,90
12 sept.	Kerk in actie , missionair werk	319,02
19 sept.	Kinderen van de voedselbank, nieuw jeugdgoal	299,11
26 sept.	Vredesprojecten KIA en PAX	255,49
	<b>Totaal</b>	<b>€ 1065,52</b>

- We hebben nog collectegeld ontvangen in de maand september voor stichting het vergeten kind, de collecte van 29 aug; een bedrag van € 47,50.
- Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

## Dorcas Voedselactie: iedereen kan meedoen



# Dorcas

De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine pensioen van 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen. Bij Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin.

Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas. Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente verbouwd kan

worden. Het pakket is niet alleen gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de producten dankzij het in Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele dorp aan een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze voedselpakketten en hulp straks niet meer nodig.

Hoe we dat doen? We stimuleren contacten tussen de inwoners van het dorp door activiteiten te organiseren en we laten mensen met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers brengen een bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.

Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedsaam pakket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller op plaats van bestemming.

Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door:

- te geven met de collecte van [3 november] die voor de Dorcas Voedselactie bestemd is.
- te doneren via de website van Dorcas op [www.dorcasvoedselactie.nl](http://www.dorcasvoedselactie.nl).

Wilt u nog meer informatie dan kunt u dat allemaal vinden op [www.dorcasvoedselactie.nl](http://www.dorcasvoedselactie.nl).

### **Collectedoelen:**

Elke zondag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie en dit doel wordt dan ook vermeld op de liturgie en in het kontaktblad. Wij doen ons best om de doelen zo goed mogelijk te kiezen elk jaar, maar willen ook aan u als gemeente vragen of u nog suggesties hebt voor diaconale collecte doelen. Wij horen graag van u en u kunt uw ideeën mailen naar [anita.schuurman@pknhasselt.nl](mailto:anita.schuurman@pknhasselt.nl)



## Hemel op aarde.

*Menslievende God, wat is het goed om te weten dat U altijd bij ons bent.  
Help ons om er te zijn voor anderen.*

*Vooraf voor de mensen waarin U zich het meeste herkent:  
de hongerigen en dorstigen,  
de vreemdelingen en armoedzaaiers,  
de zieken en gevangenen –  
mensen die wij nodig hebben om mens te kunnen zijn.  
Want zo bent U er altijd voor alle mensen,  
en zo is de hemel soms, even op aarde.*

Van W.G. de Wit uit Medemens 6 uitgave van Kerk in Actie.

---

## Van de Kerkrentmeesters

### **Solidariteitsbijdrage 2021**

De solidariteitsbijdrage heeft tot nu toe een bedrag opgebracht van € 3.735,00 voor de Baak en € 957,75 voor de Ichthuskerk. Bij deze een herinnering als u de bijdrage nog niet heeft voldaan.

Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kan dit nog op rekeningnummer

**NL84 RABO 0373721404** van de Baak of op rekeningnummer **NL82 RABO 0373711158** van de Ichthus onder vermelding van “Solidariteitsbijdrage 2021”.

Heel hartelijk dank!

Namens de kerkrentmeesters van beide kerken.

---

## Van de Kerkrentmeesters

### **Legaat / Erfenis**

Met grote dankbaarheid hebben wij een groot legaat mogen ontvangen van onze (oud)predikant, ds. Folkertsma ten gunste komende aan de Hervormde Gemeente de Baak.

### **Extra collecten college van kerkrentmeesters**

Hieronder een overzicht van de opbrengsten van de diensten in de maand september, die tot stand zijn gekomen met behulp van de Givt app, giften via de bankrekening van KRM én via de collectes in de diensten.

Nogmaals hartelijk dank aan alle gevers en geefsters!

Datum	Bestemd voor	Bedrag
12-sep	Crèche / Kindernevendienst	€ 112,20
19-sep	Verwarmingsfonds	€ 128,80
26-sep	Onderhoudsfonds	€ 134,89
	<b>Totaal</b>	<b>€ 375,89</b>

Vanuit de KRM een aanmoediging om Givt te gaan gebruiken. Op de website staat ook een uitgebreid artikel inclusief beschrijving hoe je dit kunt doen.

---

## **Berichten**

### **Bericht van jullie ambulante predikant.**

Ik begin mijn weg in Hasselt een beetje te vinden. Hoewel de opgebroken wegen hier en daar soms een extra uitdaging betekenen. Het “spreekuur” (sorry voor deze doktersachtige term) blijkt te werken. Mensen komen langs om te praten. Ik laat het dus nog een poosje doorgaan.

Donderdagmorgen van 9-10 uur in de Ichthus. De koffie is klaar. Ook langskomen om even kennis te maken of een afspraak te maken kan! Voel u, voel je welkom.

Ook hoop ik dat we binnenkort met de ouderlingen en wijkcontactpersonen in gesprek kunnen om elkaar te kunnen informeren en inspireren.

De komende maand zal er veel duidelijk worden m.b.t. de situatie in onze kerken. Er worden gemeenteavonden georganiseerd en de kerkenraad hoopt dat u/jij komt om mee te denken, mee te doen. Laten we hopen op en bidden om wijsheid en vrede.

In week 43 heb ik vakantie. Er is dan op donderdagmorgen 28-10 geen inloop in de Ichthuskerk.

Collega Henk van Veldhuizen neemt waar.

Een hartelijke groet aan jullie allen

## **Wijzigingen bij de wijkcontactpersonen**

Na een aantal jaren actief te zijn geweest in onze gemeenten als wijkcontactpersoon heeft Adèle Selles nu aangegeven haar taak neer te leggen. Adèle, bedankt voor al je goede zorgen en mooie contacten met de mensen in wijk 7.3 aan De Horst. Het ga je goed!

We zien haar plaats graag weer ingevuld. Wie wil het team in wijk 7 komen versterken? Voor vragen kun je terecht bij de wijkouderling Alie Kant, e-mail: [alie.kant@pknhasselt.nl](mailto:alie.kant@pknhasselt.nl), tel. 038 477 2071.

Ook in een aantal andere wijken wordt een wijkcontactpersoon erg gemist. Wat zal het fijn zijn als daarvoor ook mensen zich melden en de wijkteams weer compleet zullen zijn. Met elkaar voor elkaar! Wilt u hierover meer weten, schroom dan niet om bij een wijkouderling of andere wijkcontactpersoon eens te informeren. U mag ook reageren naar [mario.braakhekke@pknhasselt.nl](mailto:mario.braakhekke@pknhasselt.nl), tel. 038 477 2081.

Hieronder ziet u in welke vacante wijken uw bezoekje en andere contacten zeker gewaardeerd zullen worden:

Wijk 2.2: Fisselerstraat, Gennerstraat

Wijk 2.3: Prinsenstraat

Wijk 6.3: Roskam, Sjees

Wijk 7.3: De Horst

Wijk 9.6: Tagweg, Scheg, Prikker, Lus, Kamperzeedijk, Oostermaat (in Genemuiden)

Wijk 10.3: Boerderijweg, Klinkerweg, Verkavelingsweg, Boerweg, Steenwetering, De Doornweg

Wijk 10.4: Otterbeek, Buitenkwartier, De Tjalk, Zomerdijk (in Zwartsluis)

## **Zakjes voor Fonds Lief en Leed**

Ook dit najaar willen we weer een beroep op u doen om een gift voor het fonds Lief en Leed.

Lief en Leed is in de plaats gekomen van voorheen het verjaardagsfonds van de Baak en de bloemenzakjes van de Ichthuskerk.

Met de opbrengst worden de bloemen betaald die elke zondag in de kerk staan en daarna bij gemeenteleden worden gebracht. Ook andere boeketten of attenties, die namens ons allen als teken van meeleven van de gemeente, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden, bij leden van de kerk worden gebracht kunnen hierdoor worden betaald.

In de zakjes kunt u als gift contant geld, kerkbonnen of kerkmunten doen. Mocht u dit niet meer in huis hebben dan bestaat ook de mogelijkheid om een bedrag over te maken op de gezamenlijke rekening van beide kerken:

NL 04 RABO 0325 658 471 t.n.v. penningm. Federatiekerkenraad met vermelding Fonds Lief en Leed.

Binnenkort zal dus uw wijkcontactpersoon of bij vacante wijken een andere vrijwilliger bij u langs komen met het zakje. Het is erg fijn als het zakje dan direct weer gevuld meegenomen kan worden. Uiteraard proberen we daarbij zoveel mogelijk de geldende afstandsregels te houden voor uw en onze gezondheid.

Mogen we dit jaar weer rekenen op uw bijdragen, zodat we opnieuw veel gevulde zakjes mogen ontvangen? Alvast hartelijke dank daarvoor!

### **“Geen woorden maar daden”.**

Veel mensen in onze beider gemeentes worden een jaartje ouder, komen alleen te staan en zijn in meerdere opzichten op hulp van anderen aangevoelen. We denken dat er al veel hulp en zorg voor elkaar is zonder dat wij dat weten en ook doet onze diaconie het nodige. Toch blijven er voldoende wensen over omdat mensen dat zelf niet meer kunnen en verlegen zijn om te vragen.

Dat moet veranderen vinden we en ons plan is deze hulp binnen onze gemeente te gaan organiseren, omdat omzien naar elkaar het minste is wat we kunnen doen.

- Een ritje naar het ziekenhuis!
- De tuin winterklaar maken!
- Een kamertje sausen!

Het zijn een paar voorbeelden en prachtige kansen om elkaar te helpen en daarmee ook een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer binnen onze gemeente.

Onze oproep is daarom tweeledig, simpel en eenvoudig:

- 1) Meld u als u om hulp verlegen zit, aarzel niet!!
- 2) Meld je aan, meld u aan, als u/jij wilt helpen.

We zien uit naar uw/jouw reactie.

Aanmelden kan via e-mail: [jan.riphagen@pknhasselt.nl](mailto:jan.riphagen@pknhasselt.nl) of via telefoon: 06 5161 0276

Joop Dijkman en Jan Riphagen

### **Bijbellezen**

Onlangs is er een nieuwe Bijbelvertaling verschenen. In de dienst van 31 oktober jl. hebben we daar ook aandacht aan gegeven. Het lijkt me mooi om met elkaar daar verder bij stil te staan. Maandag 15 en 22 november a.s. lijkt mij een goed moment om eens met elkaar daarover te spreken. Dit kan vanaf 20.00 uur. De locatie volgt. Aanmelden bij ds. Henk van Veldhuizen, 4771935, [henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl](mailto:henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl) Graag voor 10 november a.s.

## Vorming en toerusting

Zoals eerder al geschreven, er is weer wat ruimte om samen te komen voor gesprek, om samen te leren en te luisteren naar geloofsbeleving met elkaar. En tegelijkertijd blijft alles nog steeds omgeven met de onzekerheden van corona.

Op vrijdag 24 september jl. is de kring **Vacare** voor het eerst sinds anderhalf jaar weer bij elkaar geweest. Onwennig wellicht, maar toch goed om elkaar te ontmoeten rondom het geheim van de Eeuwige en stil te worden rondom het Woord, dat Hij ons aanreikt op die morgen. Na 29 oktober komen we weer bij elkaar op vrijdag 26 november a.s. van 9.30 – 11.00 uur in de grote consistorie van de Ichthuskerk.

## Investeer nu mee in de toekomst van de jeugd!

‘Durven wij ons voor de komende jaren met de jeugd te verbinden. Om hen in kerkelijk opzicht de toekomst te bieden?’ We hebben mensen nodig die zich willen verbinden, en die zich financieel willen inzetten om onze droom waar te maken.

Als Jeugdhart kunnen we namelijk voor het jeugdwerk een ‘hartbewaker’ aannemen. Zo komt er stabiliteit en leiderschap die nu nodig is in het jeugdwerk. Om die reden heeft de kerkenraad unaniem gekozen om de komende vijf jaar te investeren in een expert. En om samen dit te kunnen dragen is nu uw bijdrage nodig, voor het aanstellen van een jeugdwerker en voor het reguliere jeugdwerk (catechese en clubwerk). Het liefst met een vaste bijdrage voor de komende vijf jaar. Zodat wij de jeugd in staat kunnen stellen om relaties in het geloof op te bouwen! Relaties met leeftijdsgenoten, relatie met de kerk, een relatie met onze Heiland, Jezus Christus! Want daar hebben wij uw hulp hard bij nodig.

Bij dit Kontaktblad ontvangt u een envelop met een acceptgiro voor de laatste financiële actie van dit jaar. Deze actie wordt door de Baak en de Ichthuskerk gehouden, en is bestemd voor het **Jeugdwerk**. Mocht u geen acceptgiro hebben ontvangen, dan kunt u voor de Baak uw bijdrage overmaken op rekeningnummer **NL84 RABO 0373721404** en voor de Ichthuskerk op rekeningnummer **NL82 RABO 0373711158** onder vermelding ‘**Jeugdwerk 2021**’.

Investeer dus mee. Uw bijdrage geeft de jeugd van de kerk hun toekomst! Mede namens alle jeugd van de Baak en Ichthuskerk heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

De colleges van kerkrentmeesters van de Ichthuskerk en de Baak.

Nb. Als uw bijdrage voor het jeugdwerk voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan kunt u uw gift aftrekken van de belasting. U krijgt dan een deel van het geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Kiest u ervoor dat belastingvoordeel óók te doneren – geheel of gedeeltelijk – dan helpt u ons nog meer terwijl u netto hetzelfde betaalt. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met Marchel Visscher, ([marchel.visscher@pknhasselt.nl](mailto:marchel.visscher@pknhasselt.nl) telnr.06-40706085). Hij kan u daarvoor dan een formulier toesturen.

### **Vacature Kerkelijk Jeugdwerker Hasselt** m/v (18 uur (0,5 FTE))

*De Baak en de Ichthuskerk -samen de Protestantse Gemeente van Hasselt i.w.-zijn op zoek naar een Kerkelijk Jeugdwerker die zin heeft om in een energieke club aan te sluiten. Zo lang als tieners zich kunnen herinneren hebben wij al gezamenlijk jeugdwerk, maar is er weinig veranderd. Die verandering is sinds 2021 in gang gezet en daarbij zoeken we jou, om ons verder te helpen!*

#### Wie ben jij?

Je wilt de komende jaren investeren in een plek van verbinding. Je hebt hart voor kinderen, jongeren en Jezus. Je bent een initiator, inspirator en cultuurbewaker en wilt expert en verbinder zijn. Je legt graag verbinding met jeugd en gezinnen. Je gaat graag contacten aan met andere kerken en organisaties om als kerk van betekenis te zijn.

Je staat stevig in je schoenen en kan vol enthousiasme de kerkenraden en predikant van onze Protestantse Gemeente in wording adviseren. Je werkt graag met ons en jongeren aan de opbouw van onze gemeente en vormt dan met ons het Jeugdhart, adviseert ons daarin en gaat ons voor in enthousiast jongerenwerk.

#### Wat zijn je taken?

- Je ondersteunt het Jeugdhart dat leiding geeft aan het jeugdwerk.
- Je brengt expertise en werkt samen met vrijwilligers.
- Je bouwt aan een cultuur van discipelschap en gaat anderen hierin voor.
- Je initieert vernieuwende ideeën en activiteiten, samen met doelgroepen, om te helpen hun geloof door te geven.
- Je legt en onderhoudt contact met jeugd en gezinnen in onze gemeente.
- Je bent bereid buiten en over kerkmuren heen te kijken en legt verbinding met Athletes in Action Hasselt, andere kerken en Gemeente Zwartewaterland.

### Randvoorwaarden

- HBO-opleidingsniveau, specifiek: opleiding HBO Theologie aan een erkend opleidingsinstituut door de Protestantse Kerk in Nederland.
- Inschrijving in het register Kerkelijk Werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

### Wat neem je mee?

- je hebt een levendige en biddende relatie met God en deelt hier vrij over.
- je hebt relevante ervaring in het op- en uitbouwen van kerkelijk jeugd- en gezinswerk.
- je hebt een duidelijke visie op geloven en jongeren en kunt dit ook toepassen.
- je bent sociaal vaardig, legt eenvoudig contact en weet snel vertrouwen te winnen.
- je bent in staat om mensen te verbinden en cultuur te bouwen.
- je vindt het vanzelfsprekend dat je werktijden regelmatig in de avonden, in het weekend of soms op een feestdag zijn.

De Protestantse Gemeente Hasselt i.w. vindt veiligheid in het kerkelijk werk van groot belang. Daarom is voor de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

### Wat hebben wij te bieden?

Een afwisselende en uitdagende baan, in een leuke kerkgemeente met veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Daarbij bieden we een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland schaal 8; minimaal € 2.390,25 en maximaal € 3.285,43 (bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Het betreft een aanstelling voor 1 jaar, met intentie voor verlenging hierna van minimaal 4 jaar.

### Procedure

Je kunt je schriftelijke motivatie met CV sturen naar: [jo-han.vandijk@pknhasselt.nl](mailto:jo-han.vandijk@pknhasselt.nl), t.a.v. sollicitatie commissie kerkelijk jeugd- en gezinswerker. Reageren kan tot en met 17 november 2021.

- Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij:
  - Edith van Olst, jeugdoudster. Via email: [edith.vanolst@pknhasselt.nl](mailto:edith.vanolst@pknhasselt.nl) of per telefoon: 06 – 51 36 04 56
  - Johan van Dijk, lid Stuurgroep Jeugdhart. Via email: [jo-han.vandijk@pknhasselt.nl](mailto:jo-han.vandijk@pknhasselt.nl) of per telefoon: 06 – 43 477 470

- Voor arbeidsvoorwaardelijke zaken kun je terecht bij:
  - : Jan Regeling, kerkrentmeester. Via email: [jan.regeling@pknhasselt.nl](mailto:jan.regeling@pknhasselt.nl) of per telefoon: 06 – 14 77 75 52



### **Werkgroep zuster gemeente.**

Na ruim anderhalf jaar is de werkgroep eind september weer bijeen geweest. Kees heeft van Vladimir Svoboda bericht gekregen, hij zit nog midden in het rouwproces na het overlijden van zijn vrouw Hanna. Ondanks de moeilijke tijd probeert hij langzaam de draad weer op te pakken. Ds. Ondrej Macek heeft in augustus afscheid genomen van de gemeente in Nosislav.

Op dit moment is het hier in Hasselt weer spannend door de opleving van het aantal Covid besmettingen, we hopen dat het binnenkort in aantal terug mag lopen. De werkgroep komt in november weer bij elkaar. Op de 2<sup>e</sup> adventszondag, 5 december willen wij onze traditie van de kerstgroetactie voortzetten. Wij zorgen voor de kaarten en vragen u om op een kaart uw naam te zetten dan sturen wij dit met een begeleidende brief in een pakketje naar Nosislav. Dit alles onder voorbehoud dat het wat betreft Corona rustig is,

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep, Jenneke Harink.



---

 **Bezorging liturgie****Contactadres:**

Lianne Snijder 038-477 3014 of via whatsapp 06- 1233 7538

31 oktober	Margriet de Boer
03 november (dankdag)	Ina Visscher
07 november	Louise van Dijk
14 november	Bea Sleurink
21 november	Ada Boschman
28 november	Ali Feenstra

---

**Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te Hasselt i.w.**

<b>Kerk</b>	<b>Kinderen en Kerk</b>
<b>Ichtuskerk</b> <b>Zondag 31 oktober</b> <b>10.00 uur</b>	
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Arjan Wegerif Deurcollecte: Lief en leed	<b>Kindernevendienst:</b> <i>Onderbouw:</i> Heleen Seinen, Claudia Last <i>Bovenbouw:</i> Rianne den Boer, Maroeska Buter  <b>Crèche:</b> Lenie van Veldhuizen, Joanne Mijnheer
<b>De Baak</b> <b>Woensdag 3 november</b> <b>19.30 uur</b>	
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Dik Hartman Deurcollecte: onderhoud dak	:

<b>De Baak</b>		<b>Zondag 7 november</b>	
		<b>10.00 uur</b>	
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Sienke van der Steege Deurcollecte: lief en leed		<b>Kindernevendienst:</b> <i>Onderbouw:</i> Gerda van Dijk en Fancy Brinkman <i>Bovenbouw:</i> Jenynga van der Werf, Marieke Booij	
		<b>Crèche:</b> Annalie Blom en Ellen Booij	
<b>De Baak</b>		<b>Zondag 14 november</b>	
		<b>10.00 uur</b>	
Voorganger: ds. Nelleke Beimers Organist: Olga Klaassen Deurcollecte: Verwarmingsfonds		<b>Kindernevendienst:</b> <i>Onderbouw:</i> Renate ten Hove, Marieke Booij <i>Bovenbouw:</i> Stefanie van den Berg, Lydia Touwen	
		<b>Crèche:</b> Annemarie Vischer, Marit Kappert	
<b>De Baak</b>		<b>Zondag 21 november Eeuwigheidszondag</b>	
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Dik Hartman Deurcollecte: Onderhoudsfonds		<b>Kindernevendienst:</b> <i>Onderbouw:</i> Gerda Buter, Annenlies van den Berg <i>Bovenbouw:</i> Karlien Dikken, Marjanne van den Berg	
		<b>Crèche:</b> Heleen Seinen, Esmee Habers	
<b>De Baak</b>		<b>Zondag 28 november</b>	
		<b>10.00 u</b>	
Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Muziek: Gware uit Kampen Deurcollecte: Kosten Jeugdendienst		<b>Kindernevendienst:</b> <i>Onderbouw:</i> Karin Riezebosch, Fancy Brinkman	
		<i>Bovenbouw:</i> Niet i.v.m jeugdienst <b>Crèche:</b> Angelique Bergman, Janine van der Steege	

Ps. Kerkbezoek is mogelijk door vooraf aan te melden via [www.kerkbezoekplannet.nl](http://www.kerkbezoekplannet.nl), spontaan kerkbezoek is ook mogelijk tot zover het maximum aantal bezoekers niet is bereikt .