

Voor de dienst

God so loved

Onze Schuilplaats is God

No longer Slaves

Liturgie

Zingen: Welkom in Gods huis - LEV

Zingen: Jezus overwinnaar

Welkom

Stil gebed, onze hulp, Gods groet

Zingen Opwekking 407 O Heer mijn God

Zingen Opwekking 733 Tienduizend Redenen

Gebed

Bijbellezing Lucas 14: 15-24 NBV 21

Zingen Opwekking 281 Als een hert

Verkondiging & gebed: Welkom op het feest

Zingen Opwekking 533 Laat het feest zijn

Collecte

Zingen My Lighthouse – Rend collective

Zegen

Na de dienst

Ik wens jou

From the day

Welkom op het Feest!

Heb je wel eens een uitnodiging gehad van de koning? 'Geachte heer/mevrouw, u wordt verwacht op Paleis Soestdijk om met mij feest te vieren.' Dat zou wat zijn! Goed nieuws: de Koning van deze wereld nodigt jou uit om bij Hem thuis feest te vieren. Je bent welkom in zijn Koninkrijk. Je mag leven, en feestvieren, elke dag, met Hem! Alles staat klaar, jou naam staat op het bordje, Hij wacht alleen nog maar, totdat je komt! Wil je daar meer over weten? Je bent van harte welkom, 2 september, om 19:00 uur in de Euifeesttent. Be there!

God houdt van feest!

Veel mensen hebben het idee dat geloven vooral moeilijk, verdrietig, en zwaar is. Uitgestreken gezichten, gebogen gelovigen die uit de kerk komen, geen lach die er van af komt. Maar in de Bijbel lees je dat God een God is die van feesten houdt! Hij stelt verschillende festivals in voor Israël, en Jezus zelf deed zijn eerste wonder op een bruiloft. Ja Jezus vertelt zelfs over een groot feest bij God: een groot bruiloftsfeest in de hemel. Iedereen die in Hem gelooft is daar welkom en mag van elke dag een feestje maken. God wil je vreugde, vrede, blijdschap geven. Een echt feest, om samen te vieren dat God mensen liefheeft. Nou, dat feest, wil jij niet missen toch?

Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

Het koninkrijk van God, is als een bruiloftsfeest. Horen bij God, betekent feestvieren. Dat begint vandaag al, hier. We mogen vieren dat God ons kent, en dat Jezus van ons houdt, en dat de Heilige Geest ons elke dag wil leiden. Christenen vieren het feest van Gods genade. Elke kerkdienst mag daarvan iets laten zien. In de Bijbel staat: laat de HEER je vreugde zijn, wees altijd blij. Tegelijk merk je dat het leven heel vaak ook geen feestje is. Moeite, pijn, verdriet, ziekte, twijfels. Zaken waar we elke dag mee kunnen worstelen. Dan mogen we weten dat we onderweg zijn naar dat grote feest, als God op aarde komt, als we Hem zullen ontmoeten, en we, zoals de Bijbel zegt, het bruiloftsfeest van het Lam zullen vieren. Daar zal alles goed zijn.