

Liturgie voor de dienst op 1^e Advent, zondag 27 november 2022 in De Baak om 10.00 uur
Thema: "Schrikken omdat het goedkomt"

voorganger: ds. Henk van Veldhuizen
organist: Dik Hartman
lector: Henk van Veldhuizen
ouderling van dienst: Elma Treep

Voor de dienst luisteren we naar

Orgelspel

Lied: ELB 109: 1, 2 "Al wie dolend in het donker"

Begroeting door de ouderling van dienst
Mededelingen
Meeleven

Lied: LB 281: 1, 2, 3, 4, 5 "Wij zoeken hier uw aangezicht"

Moment van stilte, Bemoediging en Groet

Lied: Psalm 24: 1, 2 "De aarde en haar volheid zijn"

Aansteken van de eerste Adventskaars

Toelichting op het liturgisch bloemstuk

Gebed van verootmoediging

Lied: ELB 307: 1, 3 "Wij die met eigen ogen"

Woord van vergeving

Woord van richtingwijzing

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied van de maand "Vrolijk Kerstfeest iedereen", kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing uit de Bijbel: Jesaja 40: 1 – 11 door lector

Lied: LB 439:1, 3 "Verwacht de komst des Heren"

Lezing uit de Bijbel: Lucas 1: 5 – 25 door de lector

Acclamatie na de lezingen: LB 339f "Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven"

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied: LB 464: 1, 2, 7, 8 "Een engel spreekt een priester aan"

Presentatie Adventsproject "Het gaat goedkomen!", nu over 'schrikken'

Lied: (melodie: "Midden in de winternacht")

God gaf eens aan ons Zijn woord,
dat het goed gaat komen.
Nu getuigen groot en klein,
dat wij mogen dromen.
Zacharias was verstomd,
maar als dan zijn zoontje komt,
dan geneest God hem,
met zijn nieuwe stem
spreekt hij vrij, is hij blij,
gaat een loflied zingen:
God doet grote dingen.

Gebeden (dankgebed - voorbede - stil gebed - Onze Vader)

Inzameling van de gaven via de app GIVT, de schaal bij het verlaten van de kerk of via het bankrekeningnummer van de kerk

Lied: LB 442 "Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen"

Zegen met gezongen Amen