

# KONTAKTBLAD ICHTHUS

Kerkblad van de Gereformeerde Ichthuskerk en de  
Hervormde Gemeente "de Baak" te Hasselt

Protestantse Kerk



December 2020

15e Jaargang N° 11

---



1e Kerstdag 10.00 uur  
Kerkdiensten in Ichthuskerk en de Baak

Wijziging aanleveradres kopij  
[Gez.kerkblad@hotmail.com](mailto:Gez.kerkblad@hotmail.com) wordt  
[Gez.kerkblad@pknhasselt.nl](mailto:Gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

---

---

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Gods aangename tijd .....	3
  Van het Pastoraat .....	4
  Diaconaat .....	7
  Kerkrentmeesters .....	13
  Berichten .....	14
  Activiteiten .....	17
Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te Hasselt i.w. ....	19

## Volgend “Kontaktblad Ichthus”

### ***Kopij***

De kopij voor het eerstvolgende “Kontaktblad Ichthus” graag uiterlijk **woensdag 9 december** aanstaande inleveren bij: de redactie. [gez.kerkblad@pknhasselt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

### ***Versijning***

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt rond **donderdag 17 december**

### ***Bezorging***

Vragen omtrent bezorging:

Mevr. L. Joling  
Telefoon: 038-477 3036  
e-mail: [drikusjoling@hotmail.com](mailto:drikusjoling@hotmail.com)

### **Colofon**

“Kontaktblad Ichthus” is een uitgave van de Hervormde Gemeente “de Baak” en de Gereformeerde Ichthuskerk te Hasselt.  
Oplage: 790 stuks + 3 grootletter bladen.

### **Redactie:**

Karin Hekman  
Gasthuisstraat 9  
038-7852584

Irma Lok  
Zicht 33  
038- 477 1471

### **Predikanten:**

Ichthuskerk;  
Ds. R.S.E Vissinga  
038-200 0327  
06-2927 3290

de Baak:  
Ds. H.W. van Veldhuizen  
038-477 1935

“Kontaktblad Ichthus” verschijnt eens per maand  
e-mailadres: [gez.kerkblad@pknhasselt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

Website: [www.pknhasselt.nl](http://www.pknhasselt.nl)

---

## Gods aangename tijd

Naar aanleiding van lied 438 uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk.  
Je zou het bijna niet durven zingen:

*“God lof! Nu is gekomen / Gods aangename tijd: / de koning onzer dromen,  
/ de Heer der heerlijkheid / treedt zonder praal en pracht, / in onze wereld  
binnen, / om hier te overwinnen / de duivel en zijn macht.”*

Nou, die laatste, dat laatste ervaren we in deze wereld al te nadrukkelijk. Rampen voltrekken zich, wereldwijd! Stormen hier en stormen daar! Oorlogsgeweld hier en oorlogsgeweld daar! Mensen op de vlucht om hun honger te stillen, om een toekomst te zoeken voor hun kinderen! Anderen die zich lamgeslagen voelen door ziekte en economische malheur: geen werk, geen inkomen, geen brood op de plank! En dan zo'n lied?

Misschien moet je vanuit het geloof wel zeggen: “Juist dan zo'n lied!” Want in het donker krijgt het zingen over het licht pas echt betekenis en inhoud. Nee, daarmee bedoel ik niet, dat het dan maar goed is, dat het donker is in het leven van zovelen. Verre van dat! Maar ik kijk om me heen en ik zie, dat het donker is voor velen. Dat de toekomst verduisterd is, uiterst onzeker. Ik constateer dat het niet goed is voor veel mensen en daarover mag ik mijn klacht neerleggen bij de Here God. Immers, nog steeds en telkens weer oefenen wij in het geloof, dat Hij de Heer der tijden is en dat Zijn Rijk van vrede en recht komt!

Maar nu is het donker. Het is niet aangenaam. Zonder pracht en praal, daar kunnen we ons van alles bij voorstellen, want de pracht en de praal van deze wereld is vaak beschamend en krom en onrechtvaardig. Zo donker is het. Zo hopeloos lijkt het.

Maar we mogen weten, dat we onderweg zijn naar het Feest van het Kind, het Kerstkind, het Christuskind. In Hem komt God de Heer zelf onder ons mensen. Toen en ginds net zo goed als hier en nu. De beweging van het geloof is daarmee altijd een verzetsbeweging tegen alle sores en ellende in. Het is zelfs op weg naar Kerst een Paasbeweging van opstand tegen dood en verderf in. Dat willen we – misschien zelfs wel ondanks onszelf – blijven geloven, blijven zingen. Heel stilletjes in onszelf, luidop in onze huizen, helaas nu even niet in de kerk. Maar dit blijven we hoog houden in alles: dat de aangename tijd van Gods Rijk komt en wel nu! In deze wereld, in jouw en mijn leven. Hoe gebroken ook. We zien ernaar uit.

Ds. Henk van Veldhuizen.



### Meeleven met elkaar

Op het moment van schrijven (18 november jl.) ligt er – zover mij bekend – niemand uit ons midden in het ziekenhuis.

Thuis en op andere plekken hebben mensen onder ons te kampen met tegenslagen voor wat betreft lichaam, geest of ziel: ieder wensen we in deze tijd de nabijheid van God toe in de eigen situatie. Dat het de ervaring van ons allen mag zijn, dat de Eeuwige in zijn liefde en trouw ons draagt in de Naam van Jezus.

Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Richard Vissinga, 2000327, en met ds. Henk van Veldhuizen, 4771935. Ook via de mail kunt u ons benaderen. Dit stukje is tot stand gekomen met inbreng van Marjo Braakhekke, Richard Vissinga en Henk van Veldhuizen.

### Eeuwigezondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 22 november jl. hebben we in de Baak en in de Icthuserkerk in vier diensten stil gestaan bij hen, die ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. In beperkte aanwezigheid van nabestaanden, maar zonder gemeenteleden. In verband met de beperkte toelating van bezoekers tot de diensten, werden de namen en data genoemd.

Na het noemen van de namen werd een kaars aangestoken, die na de dienst door de nabestaanden meegenomen werd. Ook werd er een kaars aangestoken voor hen, die niet genoemd zijn maar wel in onze gedachten waren. Aan het eind van de middag had heel Hasselt de gelegenheid om een lichtje aan te komen steken ter nagedachtenis aan een geliefde in zowel de Icthuserkerk als in de Baak.

Na het noemen van de namen klonk de melodie en de tekst van het volgende lied:

*“Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.”*

## **Bij de diensten**

Ondanks de dagelijks wisselende cijfers van coronabesmettingen is er gelukkig nog steeds een beetje ruimte om mensen tijdens de kerkdienst te ontvangen. Zingen echter is op dit moment niet mogelijk: we luisteren naar liederen via de beamer/internet, naar muziek waarbij tekst uitgesproken wordt. Tot nog toe blijft het aantal bezoekers onder het mogelijke getal van dertig bezoekers en bij deze nodig ik u uit om vrijmoedig en in vertrouwen te komen waar en wanneer u wilt. Uiteraard dit na u aangemeld te hebben onder de voorwaarde, dat u geen gezondheidsklachten betreffende corona hebt.

Zondag 29 november a.s. is het de Eerste Zondag van Advent en richten we ons op het feest van Kerstmis, de Komst van de Heer onder ons mensen. Die dienst wordt gehouden in de Ichthuskerk en begint om 10 uur. Vanwege het Adventsproject dat de kindernevendienst heeft gekozen, lezen we deze zondag Lucas 1: 5 – 25 over de engel, die een ontmoeting heeft met Zacharias. Voorganger is ds. Henk van Veldhuizen.

Zondag 6 december a.s. is het de Tweede Zondag van Advent en gaat ds. Richard Vissinga voor in de Ichthuskerk.

Zondag 13 december a.s. is het de Derde Zondag van Advent en gaat ds. Henk van Veldhuizen voor in een jeugddienst in de Ichthuskerk. Medewerking wordt verleend door "Just4U" uit Hoogeveen en de jongeren van de jeugddienstcommissie. Het thema van deze zondag is "Geef licht!" en de lezing is uit Johannes 1: 1 – 13.

Zondag 20 december a.s. is het de Vierde Zondag van Advent en gaat ds. Henk van Veldhuizen voor in de morgendienst in de Ichthuskerk. Met de kinderen lezen we deze morgen Hebrëeën 1: 1 – 7 en vs. 13, 14 over de grootsheid van Jezus en hoe Hij de engelen overstijgt.

Donderdag 24 december zou normaal gesproken de Kerstnachtdienst gehouden worden. In verband met COVID-19 moet een en ander nu anders vormgegeven worden. U hoort hier meer van.

Vrijdag 25 december a.s. is het Eerste Kerstdag. De kerkenraad stelt in beide gebouwen de gelegenheid een kerstmorgendienst te houden met dertig aanwezigen. We lezen dan van de engelen in het veld bij Bethlehem, Lucas 2: 1 – 14.

## **Gebedspunten**

In de kerkenraad van oktober kwam de vraag langs, of mensen niet op een andere manier konden bijdragen aan de dienst. Immers, toen we nog wekelijks in de kerk konden komen, konden we onze punten van aandacht voor de gebeden noemen in het gebedsschrift, dat in de kerk openlag. Nu we niet komen, is er minder de mogelijkheid om zo met elkaar mee te leven. Dus kwam de vraag op, of gemeenteleden niet hun punt van aandacht voor de gebeden mochten aandragen voor de dienst. De kerkenraad vindt dit een positieve gedachte en nodigt u uit, wanneer u iets wil bijdragen voor de gebeden van de komende zondag, dit voor de vrijdag aan de scriba van de kerkenraad te laten weten. Dan zal Hans Maat ervoor zorgen, dat of de ouderling van dienst of de predikant van dienst hiervan op de hoogte is. U kunt hem mailen onder [scriba@pknhasselt.nl](mailto:scriba@pknhasselt.nl)

## Tenslotte

“Vol verwachting klopt ons hart!” Durven we dat nog te zeggen, te denken, te voelen? Immers, Sinterklaas verloopt dit jaar totaal anders dan anders. Op een geheime locatie aangekomen, werkend vanuit het Grote Piethuis achter de laptop, Sint moet met de tijd mee. Maar doet er intussen alles aan om de kinderen te bereiken. En zij bereiken hem...

Ook vanuit de kerkenraad doen we er alles aan om in contact te blijven met u. Dat lukt soms beter, soms minder goed dan gehoopt en verwacht. Een van de elementen die daarin een rol speelt, is het aantal vacatures: zeker binnen het pastoraat hebben we oren en handen nodig, maar vooral harten die kloppen voor mensen en voor de Heer. Laat je niet tegenhouden om met ds. Vissinga of mij over het pastoraat het gesprek aan te gaan. Wellicht dat het je een enorme verdieping in leven en geloven kan geven.

Karl Barth, een leraar van de Kerk in de vorige eeuw, die pal stond tegen de theologie van Nazi-Duitsland, sprak een gebed uit voor onderweg zijn naar Kerst:

*“Heer, laat ons ook dit jaar in het licht, het feest en de vreugde van kerstdag tegemoet gaan, welke ons het grootste dat er bestaat, voor ogen stelt: Uw liefde, waarmee Gij de wereld zo hebt liefgehad, dat Gij Uw enige Zoon weggaf, opdat wij allen aan Hem zouden geloven en daardoor niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben...”*

*(uit: “Groot Gebedenboek” door Piet Thomas)*

Ik wens u en jou Gods vrede toe in tijd en eeuwigheid.  
Met vriendelijke groet,  
Ds. Henk van Veldhuizen.



## Besteding diaconiecollecten maand december 2020

- 6 december **Leger des Heils**  
Het Leger des Heils helpt en zorgt voor mensen aan de onderrand van de samenleving. Het leger des Heils gelooft dat iedereen ertoe doet.
- 13 december **Jeugdgoal Wereld Ouders. Kinderen hebben recht op medische zorg: Vaccinaties en hygiënemiddelen voor kwetsbare kinderen in Honduras**  
Het kindersterftecijfer in Latijns-Amerika ligt hoog. Veelal sterven kinderen aan ziektes die over het algemeen goed behandeld kunnen worden. Kinderen die in het kind hulpprogramma van Wereld Ouders zitten, kunnen rekenen op deze medische zorg. Al onze locaties beschikken over een kleine interne en externe kliniek waar medische basiszorg wordt verleend. Kwetsbare gezinnen in de nabije omgeving kunnen ook gebruik maken van deze medische voorzieningen. Voor specialistische hulp gaan de kinderen met een begeleider naar een nabijgelegen ziekenhuis. Kinderen met een beperking biedt Wereld Ouders specialistische zorg zoals logopedie en fysiotherapie, ongeacht of ze bij ons wonen of niet. Zie ook [www.wereldouders.nl](http://www.wereldouders.nl)
- 20 december **Collecte voor de Diaconie**  
Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
- 24 december **Kerstdienst**  
De organisatie bepaalt het doel.
- 25 december **Kerstcampagne. Geef licht aan vluchtelingen-kinderen in Griekenland**  
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Met Kerst komen we voor hen in actie. Hun situatie is urgenter dan ooit. Geef

licht en uitzicht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

27 december **World Vision**

World Vision werkt waar kinderen en families in nood zijn. In ontwikkelingslanden komt de bevolking veel te kort: water, voedsel, medische zorg, opleiding en inkomen. World Vision helpt kinderen op lange termijn. Uw bijdrage helpt niet alleen het kind, maar ook de familie en gemeenschap.

31 december **Wycliffe bijbelvertalers**

De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.

1 januari 2021 **stichting de HOOP**

De Hoop helpt in Nederland mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in december. Omdat we alleen in de kerk met de schaal kunnen collecteren kunt u thuis elke week uw bijdrage overmaken via **GIVT. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de collectes twee en drie** zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters.

Een uitleg over de werking van deze methode staat op de website. Als u liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, graag onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

NL18 RABO 0325 602 638

t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

NL93 RABO 0325 605 459

t.n.v. Diaconie de Baak

**Collectebonnen en munten.**

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – onder vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Ina Schotanus, Gaffel 86. Voor de adressen van de andere diakenen verwijzen wij u naar de gemeentegids. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.



## Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand

Hieronder een overzicht van de opbrengsten van de collectes van de maand oktober. U als gemeente heeft trouw gegeven via GIVT, de bankrekening en tijdens de dienst in de kerk via de collecte aan de uitgang. Het totaal van de gezamenlijke opbrengsten vindt u hieronder:

Datum	Bestemd voor	Bedrag
4 okt	PKN Kerk en Israël	200,09
11 okt.	Jeugdgoal Wereld Ouders	156,21
18 okt	Diaconie	176,67
25 okt	Diaconie Noodhulp	340,98
	<b>Totaal</b>	<b>€ 873,95</b>

Verder hebben wij verschillende giften ontvangen voor de diaconie. Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie. Wij zijn er heel erg blij mee!

## Gratis adventskalender



Geef Licht, is het thema van de Adventskalender 2020.

Deze kalender daagt u uit hoopvol toe te leven naar Kerst. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een vraag om over na te denken of een oproep om zelf aan de slag te gaan, afgewisseld met een recept, gedicht, lied of quote. U kunt deze Adventskalender bestellen (1 exemplaar gratis) via:

<https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender>

## Spaardoosjesactie

Beste kinderen,

Vlak voor het uitbreken van het coronavirus, aan het begin van de 40 dagen-tijd hebben velen van jullie een spaardoosje gekregen om samen met je ouders toe te leven naar Pasen. Hiermee helpen jullie mee aan het project **RED EEN KIND**. Nu de kerk weer open is, kunnen jullie je gevulde spaardoosjes alsnog inleveren. Bij de uitgang staat een schaal voor de collectes, en in die schaal mogen jullie ook je spaardoosje doen. Alvast heel erg bedankt voor jouw bijdrage voor RED EEN KIND.

## Financiële Actie Diaconie

De diaconie heeft de financiële ondersteuning van de gemeente nodig om het diaconale werk goed te kunnen doen. Daarom treft u bij dit kerkblad een brief aan met een uitleg over deze financiële actie van de diaconie. Ook is er een envelop met acceptgirokaart.

Mocht u geen acceptgirokaart hebben ontvangen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op de volgende rekeningnummers:

NL18 RABO0325602638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie of op  
NL93 RABO0325605459 t.n.v. Diaconie de Baak.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage, wij zullen het geld goed besteden.

## Begrotingen 2021 van de diaconie van de Baak en de Ichthuskerk

In de vergadering van de diaconie van 3 november jl. zijn de begrotingen voor 2021 van de beide kerken goedgekeurd. Daarna hebben de kerkenraden van beide kerken de jaarrekeningen van de diaconie ontvangen en hun voorlopige goedkeuring verleend. Nu is het de beurt aan de beide gemeentes; u kunt de begrotingen inzien van 30 november t/m 4 december op Holtrustweg 12. Heel graag van tevoren contact opnemen met Wil Kappert-Enserink, via [wil.kappert@pknhasselt.nl](mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl) of tel. 4772295.

Een verkort overzicht van beide kerken vindt u op de volgende pagina's.



## Verkort Overzicht

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	-	-	0
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	9	20	33
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	-	-	0
Opbrengsten levend geld	4.825	5.600	5.750
Door te zenden collecten en giften	6.438	7.500	6.366
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	-	0
<b>Totaal baten A</b>	<b>11.272</b>	<b>13.120</b>	<b>12.149</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	0	-	273
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	315	310	292
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	1.110	1.060	1.093
Kosten beheer, administratie en archief	515	570	256
Rentelasten/bankkosten	190	180	168
Diaconaal werk plaatselijk	1.800	1.800	1.717
Diaconaal werk regionaal/landelijk	243	1.700	100
Diaconaal werk wereldwijd	661	-	706
Afdrachten door te zenden collecten en giften	6.438	7.500	6.366
<b>Totaal lasten A</b>	<b>11.272</b>	<b>13.120</b>	<b>10.971</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	0
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.178</b>

## Verkort Overzicht

	Begroting 2021	Begroting 2020	Rekening 2019
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1	1	1
Opbrengsten levend geld	3.575	4.150	3.253
Door te zenden collecten en giften	3.562	4.150	5.371
<b>Totaal baten A</b>	<b>7.138</b>	<b>8.301</b>	<b>8.625</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	325	320	0
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	790	740	701
Kosten beheer, administratie en archief	135	150	0
Rentelasten/bankkosten	170	160	132
Diaconaal werk plaatselijk	1.000	-	1.018
Diaconaal werk regionaal/landelijk	150	-	-
Diaconaal werk wereldwijd	1.006	1.800	588
Afdrachten door te zenden collecten en giften	3.562	4.150	5.371
<b>Totaal lasten A</b>	<b>7.138</b>	<b>7.320</b>	<b>7.810</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>815</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>815</b>
<b>Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen</b>			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	1.000	0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	1.500
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-500	0
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-498
<b>Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>1.002</b>
<b>Resultaat naar Algemene reserve (D)</b>	<b>0</b>	<b>1.481</b>	<b>1.817</b>

## Omzien naar elkaar

We leven nog steeds in deze bijzondere coronatijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook onze gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden.

Misschien heeft iemand hulp nodig:

1. U kunt iemand bellen als u behoefte hebt aan contact
2. U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen
3. U kunt een kaartje sturen naar iemand die het nodig heeft
4. U kunt elkaar uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand
5. U kunt te veel eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is
6. Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom
7. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met diaken Hans van de Velde, tel. 0615379917

Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je die zelf nodig, geef het aan, durf het te vragen.

Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen.

**HOUD VOL.**



## Kerkrentmeesters

### Actie Kerkbalans 2020

Actie Kerkbalans 2020 is bijna ten einde. De kerkrentmeesters zijn alweer met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2021 bezig.

Ook in 2020 hebt u met uw financiële toezeggingen weer getoond, dat de kerk voor u een bron van inspiratie is. In het begin van het jaar lieten we u het totale bedrag van alle toezeggingen weten. Nu willen we ook graag de ontvangsten (telling medio november), bekend maken.

**Toezegging de Baak € 101.541, hiervan is € 88.460 ontvangen; ruim 87%**

**Toezegging Ichthus € 88.205, hiervan is € 77.515 ontvangen; ruim 88%**

Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan kan dat nog op onderstaande rekeningnummers onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage 2020.

**NL84RABO0373721404** t.n.v. de Baak of

**NL82RABO0373711158** t.n.v. Ichthus

Hartelijk dank voor al uw bijdragen. Wij zijn heel blij met uw financiële steun, want de kerk heeft uw hulp hard nodig.  
De kerkrentmeesters van de Baak en Ichthus



## Berichten

### Doopdienst

De volgende doopdienst staat gepland op 10 januari a.s. Aanmelden kan tot vrijdag 27 december a.s. bij ds. Henk van Veldhuizen, tel. 477 1935, [henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl](mailto:henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl)

Met ingang van het januarinumner nemen we afscheid van het vertrouwde hotmailadres voor het aanleveren van de kopij voor het kerkblad. Het nieuwe aanleveradres voor al uw bijdragen wordt dan:

[gez.kerkblad@pknhasselt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

Deze wijziging vloeit voort uit de wettelijke regelgeving gegevensverwerking AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Alvast bedankt voor uw medewerking

Redactie Kontaktblad Ichthus

### Kristallnachtherdenking 8 november 2020

Ook aan het einde van dit 75e jaar van onze bevrijding komt de Joodse gemeenschap van Nederland in Amsterdam bijeen voor de Kristallnachtherdenking. In de nacht van 9 op 10 november 1938 begon met een eerste pogrom de gewetenloze, machinale moordcampagne waaraan in de daaropvolgende jaren zes miljoen Joden ten prooi vielen. Maar zoals Abel Herzberg schreef in zijn dagboek uit Bergen Belsen: Er zijn in de Tweede Wereldoorlog geen zes miljoen Joden uitgeroeid, maar er is één Jood vermoord en dat zes miljoen keer.

Ook andere groepen vielen uitsluiting, wegvoering en moord ten deel. Het is onvoorstelbaar hoe groot het verdriet is dat de Shoah in de Joodse gemeenschap heeft teweeggebracht en hoe diep de pijn, die de overlevenden hebben gevoeld. Een pijn die door de volgende generaties wordt meedragen en ervaren.

Het is in erkenning van dat verdriet en van die pijn dat de Protestantse Kerk in Nederland zich richt tot de Joodse gemeenschap in ons land. Nog niet eerder zocht de Protestantse Kerk op deze wijze het gesprek met onze

Joodse gesprekspartners. Dat dit pas in het 75e jaar van de bevrijding geschiedt, is laat. Naar wij hopen niet té laat.

De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isoleren dat ze konden worden weggevoerd en vermoord. Ook in de oorlogsjaren zelf heeft het de kerkelijke instanties veelal aan moed ontbroken om voor de Joodse inwoners van ons land positie te kiezen. Dit ondanks de daden van ongelofelijke persoonlijke moed die, God-zij-dank, ook door leden van de kerken werden verricht. Met dankbaarheid gedenken wij hen die de moed hadden om tijdens de oorlog in verzet te komen.

De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid. De problemen die werden ondervonden bij de terugkeer van oorlogspleegkinderen naar de Joodse gemeenschap en bij de restitutie van bezit zijn daarvan pijnlijke voorbeelden. In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen.

Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten. Zoals geschreven staat: Aarde, dek mijn bloed niet toe, laat mijn jammerklacht geen rustplaats vinden. (Job 16:18) We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.  
Gen. Synode van de Prot. Kerk in Nederland dr. René de Reuver, scriba

## Handtekeningenactie Amnesty



10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. Op deze datum werd in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aanvaard. Wereldwijd worden deze woorden dikwijls alleen op papier nageleefd en is de praktijk totaal anders. Amnesty International is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de rechten van de mens. Zij doet voortdurend een beroep op officiële instanties de rechten van de mens te

eerbiedigen en bemoedigt gewetensgevangenen in veel landen. Als plaatselijke werkgroep doen wij het mogelijke om ons steentje hierin bij te dragen.

Wij zijn van mening dat we in het nastreven van gerechtigheid een raakvlak hebben met de kerken, die vanuit bijbels perspectief werken aan “naasteliefde en het bevorderen van gerechtigheid, in navolging van Jezus”. Met deze tekst kondigden we voorgaande jaren de petitie aan die wij in samenwerking met een aantal kerken rond 10 december organiseerden.

Het coronavirus doet veel dingen anders verlopen. Kerken blijven bijna leeg en contacten worden zo veel mogelijk beperkt. Daarom hebben wij besloten af te zien van de gebruikelijke handtekeningenactie. In plaats daarvan vragen we u om online een petitie te ondertekenen. Daarvoor kunt u terecht op **[www.amnesty.nl/kom-in-actie](http://www.amnesty.nl/kom-in-actie)** en zelf een keuze maken.

Laten we de gewetensgevangenen niet vergeten!

Namens de Werkgroep Amnesty International Hasselt, Dick van Voorst

## **Vorming en toerusting**

Het blijkt ontzettend lastig om werkelijk iets van de grond te krijgen, wanneer de boodschap van de overheid in verband met corona is, dat we zoveel mogelijk thuisblijven en niet in grotere groepen bij elkaar komen. En dat geldt des te sterker voor hen, die zich vanwege hun leeftijd of vanwege onderliggende gezondheidsproblemen extra kwetsbaar weten.

Als Commissie Vorming en Toerusting aarzelen we, zoeken we en tasten we naar mogelijkheden. Is een online-ontmoeting een mogelijkheid? Voor velen in school en werk is dat bijna dagelijkse praktijk.

Kortom, we blijven met elkaar zoeken en proberen zeker in het nieuwe jaar toch weer een en ander op te pakken.

## **Catechese**

Terwijl de kopij van het vorige kerkblad amper droog was, werden de maatregelen rond corona aangescherpt van overheidswege. Dat betekende, dat een aantal catecheten in verband met hun verantwoordelijkheid op andere terreinen terughoudend waren om deze ontmoetingen met jongeren aan te gaan. En dat is alleszins te prijzen.

Dat neemt niet weg, dat we ons zorgen maken over de verbinding met jongeren en kinderen. Dus ook in de komende tijd hopen we toch een en ander voor elkaar te krijgen om de jongeren weer te ontmoeten. Zij horen binnenkort van het catechetenteam.





## Activiteiten

### Ontmoetingswandelingen

Mist en regen, westenwind, een aantal van u moet er niets van hebben en blijft lekker binnen. Anderen daarentegen vinden het heerlijk om dan naar buiten te gaan.

Als werkgroepje hebben we bedacht dat ontmoeting centraal staat en we "gebruiken" daarvoor de wandelingen op de zondagmiddagen. Volgens ons een mooi alternatief voor de kerkdienst en een mooie manier om elkaar in deze ontmoetingsarme tijd toch te ontmoeten.

We willen de wandelingen zo laagdrempelig mogelijk organiseren. Geen afspraken, geen opdrachten, geen verplichtingen. Nee gewoon, als je zin hebt, kom je om vervolgens een wandeling te maken met iemand die je daar tegenkomt. Na de wandeling ga je gewoon weer naar huis, een ontmoeting rijker.

We gaan van start: elke zondagmiddag om twee uur bij de achteringang van de Ichthuskerk. We kiezen voor een vast vertrekpunt zodat er geen verwarring kan ontstaan. Er zijn verder ook geen bepalingen ten aanzien van het weer of zo. Bij slecht weer zullen er minder (of geen) deelnemers zijn. Maakt niet uit, volgende keer weer ....

We juichen het toe als jonge mensen, of jonge gezinnen komen.

**Wanneer: elke zondagmiddag**

**Starttijd: 14.00 uur**

**Startplaats: Ichthuskerk**

Uiteraard zijn RIVM-bepalingen van toepassing.

Harm van Dijk, Annet van Dijk en Jan Riphagen

### Kerstdienst 2020

In coronatijd een laagdrempelige kerstdienst organiseren, ga er maar aan staan met alle maatregelen.

Met elkaar willen we er een prachtige online kerkdienst van maken. Gewoon op kerstavond, om 21 uur, niet in het bijzijn van elkaar maar wel ieder in zijn/haar eigen huis.

Thema van de dienst is 'het licht zien'. Want al is het lastig om soms het licht te zien in donkere tijden, we vertrouwen dat God ons nabij is. Hij laat ons lichtpuntjes zien en daar mogen wij aan vast houden. We vieren op kerstavond de geboorte van Jezus, wat een prachtig lichtpunt is dat!

De kerstnachtdienst, die wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken, wil u/jou graag het feestgevoel met lichtpuntjes laten meebeleven. Bent u er ook bij? Wees welkom! [www.kerstnachtdiensthasselt.nl](http://www.kerstnachtdiensthasselt.nl)

## **Zet de deur open**

We leven op dit moment in een lastige periode. We zien en spreken elkaar bijna niet. Toch zou het mooi zijn als dat wel kan. Om dit mogelijk te maken is het idee ontstaan om de deur open te doen en elkaar uit te nodigen voor een kop koffie of voor een maaltijd. Vanaf januari willen we dit gaan organiseren. Maar u kunt natuurlijk zelf ook iemand uitnodigen of bij iemand op bezoek gaan.

Wilt u dit wel, maar vindt u het lastig, neem dan even contact op met een van ons. In het nieuwe jaar is de mogelijkheid om je op te geven voor een ontmoeting met twee, drie of vier personen. Dit kan natuurlijk onder het genot van een kopje koffie of thee maar ook tijdens een lunch of een diner. Vind je het lastig om iemand uit te nodigen of om jezelf uit te nodigen bij een ander laat het dan even weten. We kunnen altijd helpen om jullie met elkaar in contact te brengen. Graag dan een voorkeur aangeven wat u/je het liefst wil (koffie, lunch, diner). Opgeven kan bij Klara de Vries email: [kgdevries69@gmail.com](mailto:kgdevries69@gmail.com)  
Hartelijke groet, Annet van Dijk en Klara de Vries

---

## Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te Hasselt i.w.

Ps. De genoemde kerk is niet open voor 'spontane' kerkgang; u kunt zich melden via de link <https://www.kerkbezoekplanner.nl/inschrijven/djKLgvAJ> om de dienst in het kerkgebouw mee te maken en anders kunt u meevieren via 'Kerkdienstgemist' en het genoemde gebouw.

<b>Kerk</b>	
<b>Ichthuskerk</b>	<b>Zondag 29 november: 1e<sup>e</sup> advent 10.00 uur</b>
	Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Arjan Wegerif Deurcollecte: onderhoud gebouwen
<b>Ichthuskerk</b>	<b>Zondag 6 december: 2e<sup>e</sup> advent 10.00 uur</b>
	Voorganger: ds. R.S.E. Vissinga Organist: Henk Schoonewelle Deurcollecte: verwarming gebouwen
<b>Ichthuskerk</b>	<b>Zondag 13 december: 3e<sup>e</sup> advent 10.00 uur Jeugdendienst</b>
	Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Muziek: "Just4U" uit Hoogeveen Organist: Luuk Schuurman Deurcollecte: algemeen kerkenwerk
<b>Ichthuskerk</b>	<b>Zondag 20 december: 4e<sup>e</sup> advent 10.00 uur</b>
	Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Arjan Wegerif Deurcollecte: drukwerk
	<b>Donderdag 24 december 21.00 uur Online Kerstavonddienst</b>

<b>Vrijdag 25 december: 1<sup>e</sup> Kerstdag</b> <b>10.00 uur</b>	
<b>de Baak</b>	Voorganger: ds. R.S.E. Vissinga Organist: Dik Hartman Deurcollecte: verwarmingsfonds
<b>Ichthuskerk</b>	Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Henk Schoonewelle Deurcollecte: verwarmingsfonds
<b>Zaterdag 26 december: 2<sup>e</sup> Kerstdag</b> <b>10.00 uur</b> <b>Kinder/gezinskerstviering</b>	
	Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Dik Hartman Deurcollecte: kosten jeugddienst
<b>Ichthuskerk</b>	<b>Zondag 27 december</b> <b>10.00 uur</b>
	Voorganger: ds. B. Gijbsbertsen uit Kampen Organist: Henk Schoonewelle Deurcollecte: jeugdwerk
<b>Ichthuskerk</b>	<b>Donderdag 31 december: Oudjaarsavond</b> <b>19.30 uur</b>
	Voorganger: ds. R.S.E. Vissinga Organist: Henk Schoonewelle Deurcollecte: onderhoud gebouwen
<b>de Baak</b>	<b>Vrijdag 1 januari: Nieuwjaarsdag</b> <b>10.00 uur</b>
	Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Dik Hartman Deurcollecte: orgelfonds
<b>de Baak</b>	<b>Zondag 3 januari</b> <b>10.00 uur</b>
	Voorganger: ds. R.S.E. Vissinga Organist: Dik Hartman Deurcollecte: onderhoud dak