

---

# KONTAKTBLAD ICHTHUS

Gezamenlijk kerkblad van de Gereformeerde  
Ichthuskerk en de Hervormde Gemeente  
de Baak te Hasselt

Protestantse Kerk



Januari 2022

17e Jaargang N° 1

---



18 – 29 december  
Kerstwoordzoeker voor de jeugd

24 december 21.00 uur  
Kerstdienst

---

---

## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Het licht schijnt in de duisternis.....	3
  Van het Pastoraat .....	4
  Diaconaat.....	8
  Van de Kerkrentmeesters	12
 Van de Kerkrentmeesters	13
 Van de Kerkrentmeesters	14
  Berichten .....	15
 Berichten .....	16
  Activiteiten.....	17
  Overzicht Kerkdiensten in de Baak en Ichthuskerk.....	20

## Volgend “Kontaktblad Ichthus”

### **Kopij**

De kopij voor het eerstvolgende kerkblad graag uiterlijk **woensdag 19 januari** aanstaande inleveren bij: de redactie  
gez.kerkblad@pknhasselt.nl

### **Verschi**ning

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt rond **donderdag 27 januari**

### **Bezorging**

Vragen omtrent bezorging:

Mevr. L. Joling  
Telefoon: 038-477 3036  
E-mail: [drikusjoling@hotmail.com](mailto:drikusjoling@hotmail.com)

### Colofon

“Kontaktblad Ichthus” is een uitgave van de Hervormde Gemeente “de Baak” en de Gereformeerde Ichthuskerk te Hasselt.  
Oplage:  
770 stuks + 3 groot letter.

### Redactie:

Marieke Booy  
Rietsnit 14  
06-2362 7278

Irma Lok  
Zicht 33  
038- 477 1471

### Predikanten:

Ichthuskerk;  
ds. N. Beimers  
06-1034 0591  
[Nellekebeimers@kpnplanet.nl](mailto:Nellekebeimers@kpnplanet.nl)

de Baak:  
ds. H.W. van Veldhuizen  
038-477 1935

“Kontaktblad Ichthus” verschijnt eens per maand  
Website:  
[www.pknhasselt.nl](http://www.pknhasselt.nl)  
e-mailadres:  
[gez.kerkblad@pknhasselt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

---

# Het licht schijnt in de duisternis

*Bij Johannes 1*

Terwijl ik achter mijn bureau zit, is het buiten alweer donker geworden. Het zijn de korte en soms donkere dagen voor Kerst. En straks na de Kerst en na Oud en Nieuw zijn het vast de donkere dagen na Kerst...

Ook in de beleving van deze tijd in de samenleving zit iets donkers, iets treurigs: door het virus dat rondgaat, zijn we veel beperkter in ons gaan en staan, feesten mogen of kunnen dikwijls niet doorgaan en intussen is er een enorme druk op de zorg in het ziekenhuis. En kunnen tegelijkertijd andere patiënten geen gebruik maken van mogelijkheden, die het leven lichter en draaglijker maken. En daarnaast zijn huizen bijna onbetaalbaar geworden, is er geen personeel te vinden voor de zaak, en hebben we ook nog altijd niet een regering die met visie en daadkracht de toekomst van ons land lijkt te dienen.

En zo trekt de duisternis van de natuur via de duisternis in de samenleving in ons hart. En wordt een en ander versterkt door onze teleurstelling, door ons verdriet en frustratie en soms ook door onze eenzaamheid en armoede. Het breekt je bij de handen af. Is er dan helemaal geen hoop meer? Geen verwachting? Geen vertrouwen?

Johannes schrijft over het licht, dat schijnt in de duisternis. Daarmee doet hij denken aan het moment van het scheppingsverhaal, dat God sprak en er kwam licht. Dat wil zeggen, dat tegen alle vanzelfsprekendheden in, tegen alle logica in, er een moment was, dat Gods stem de duisternis verstoorde en Zijn licht geboren liet worden. Zoals het tijden later ook in Jezus Christus gebeurde: God liet Zijn licht geboren worden in onze duisternis, opdat wij ervaren dat Zijn licht de duisternis, alle duisternis, overwint.

En natuurlijk, die duisternis geeft zich niet zomaar gewonnen. Niet in de natuur, niet in de samenleving en cultuur, niet in ons hart. En toch, dwars door de dood heen schijnt dit licht van Godswege: een kind van Gods liefde, geboren in een schuilplek bij de dieren, nederig als de armste en kwetsbaarste mensen. Zo komt Hij zelf voor jou en mij en laat Zijn licht schijnen over jou en mij heen, in jouw en mijn duisternis. En ontdekken we, hoe de vrede ons zomaar aangereikt wordt.

Moge die vrede met ons meetrekken in 2022. Ik wens u Gods vrede en nabijheid toe in alles.

Ds. Henk van Veldhuizen

## **Meeleven met elkaar**

Op het moment van schrijven – 8 december jl. – is het volgende bekend: dat er op dit moment vanuit het pastoraat van de Ichthuskerk en de Baak – voor zover bekend – geen bijzondere of acute dingen te melden zijn.

Niet alle zieken worden genoemd, niet elke keer is er iets nieuws te melden over mensen die al langere tijd met ziekte of zorgen te maken hebben, niet iedereen stelt er prijs op genoemd te worden.

Ook zijn er mensen die wachten op een noodzakelijke operatie. Spannend is het al dat je geopereerd moet worden en nog spannender als het steeds uitgesteld wordt door de corona. Houd moed!

En gelukkig zijn er ook mensen die weer hersteld/herstellend zijn en daar dankbaar voor zijn.

We hopen dat u zich allen gedragen voelt door onze gebeden voor u, in de kerk en ook persoonlijk thuis. Voor iedereen Gods nabijheid en kracht toegewenst!

Voor verdergaand contact kunt u bellen met ds. Nelleke Beimers en met ds. Henk van Veldhuizen, 4771935. Ook via de mail kunt u ons benaderen. Dit stukje is tot stand gekomen met inbreng van Nelleke Beimers, Marjo Braakhekke en Henk van Veldhuizen.

## **Lukt Kerstmis?**

*Bericht van jullie ambulante predikant*

Het is Advent geworden en langzaam maar zeker bereiden we ons voor op Kerstmis. Het is al een heel aantal jaren geleden...

Een landelijke supermarkt verving in haar maandelijks blaadje met advertenties en recepten van de kersteditie het woord "mis" door het woordje "lukt". Ik vond dat briljant. Een briljante slogan. Kerst-mis werd kerst-lukt.

Het lukken sloeg op al die ingewikkelde recepten die in het blad stonden natuurlijk. Kerst kon niet mislukken als je maar de juiste boodschappen

haalde bij déze supermarkt natuurlijk en precies de recepten volgde. En kon je niet koken....ach..... dan was er heel veel kant-klaar zo af te halen.

Zo'n foto van een heel groot en heel gelukkig en heel goed gekleed en heel compleet gezin met allemaal blijde mensen sierde de voorpagina. Als kerst-mis kerst-lukt wordt (en dat lag binnen bereik moesten we geloven), is iedereen blij en heel vrolijk dat wilde de boodschappenglossy ons meegeven. Kerst-mis. Het woordje "mis" slaat niet op mislukken maar op de katholieke mis die gehouden wordt ter ere van de jaarlijks gevierde geboorte van Christus. Grappig dat wij protestanten dit woord zomaar overgenomen hebben....

Toch bepaalt de woordspeling kerst-mis versus kerst-lukt me wel bij de gedachte wanneer kerst nu echt lukt? Ik spreek nogal wat mensen die er tegenop zien. "Was het maar januari!". Dat komt door dat beeld van compleetheit en vrolijkheid dat nu juist voor veel mensen niet binnen bereik is. Hoe zal kerst eruit gaan zien vanwege coronamaatregelen?

Eenzaamheid en verlies en dat wat niet gelukt is worden sterker gevoeld door wat de commercie ons aanprijst als kerst-lukt.

Wanneer lukt kerst? Ik heb er geen pasklaar antwoord op. Want wat moeilijk is en niet lukt kun je niet zomaar wegstrijken. Ook niet binnen onze kerken. Ik houd het maar op dit vers, 2000 jaar geleden opgeschreven door ene Johannes: "Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen". Blijven uitzien en geloven in dat Licht, eruit leven en ervan delen. Dit Licht, dit Kind dat gekomen is vanwege alles wat donker is en niet lukt. Ons daarop richten. Dan kan het lukken. Kerstmis 2021.  
Ds. Nelleke Beimers

**Ps. Bij beide kerken staat een kerstboom. Is het mooi om in die bomen een wens, gedachte, hartenkreet, gebed te hangen? (denk dan ook even aan het water- en windproof maken ervan)**

### **Kaartje sturen**

Zeker nu het bezoeken van patiënten in de ziekenhuizen en andere tehuizen meer regelwerk vraagt van de bezoeker, is een kaartje vaak een goed alternatief. Natuurlijk kunt u een mooie kaart via de post sturen, maar de Isala bijv. biedt ook een e-cardservice aan, die u via de website van het ziekenhuis kunt regelen. Deze e-cardservice is gratis en wordt door het ziekenhuis bij de betreffende patiënt gebracht. Hoe dan ook, veel patiënten ervaren verbinding via deze contacten.

## Jubileum

In de maand januari hopen de volgende echtparen een jubileum te vieren: Op 19 januari a.s. hopen Jan en Coby Bredewout, Teugel 14, te gedenken, dat ze elkaar vijftig jaar geleden het “Ja”-woord gaven. Ook langs deze weg willen we hen van harte feliciteren met het bereiken van deze mijlpaal en Gods zegen toewensen voor de tijd die komt.

## Bij de diensten

- Zondag 2 januari a.s. houden we de Nieuwjaarsdienst in de Baak. Voorganger in deze dienst is ds. Anne Zweers.
- Zondag 9 januari a.s. maken we een nieuwe start: onze diensten zullen in de regel in twee gebouwen worden gehouden. In de Baak gaat ds. Van Veldhuizen voor. Met de kinderen lezen we Genesis 37 over de verkoop van Jozef als slaaf.
- Zondag 16 januari a.s. is er in de Baak gelegenheid tot het ten doop houden van een kind. Voorganger in deze dienst is ds. Henk van Veldhuizen. Aanmelden kan tot 2 januari a.s. bij ds. Van Veldhuizen, tel. 4771935 of [henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl](mailto:henk.vanveldhuizen@pknhasselt.nl) In deze dienst lezen we met de kinderen Genesis 39, waar de vrouw van Potifar een lelijke strek uithaalt met Jozef.
- Zondag 23 januari a.s. staat de zondag in het teken van de oecumene. Het is dan Gebed voor de Eenheid van de Christenen. In de Baak zal ds. Van Veldhuizen daar aandacht aan geven. Daarbij lezen we dan met de Raad van Kerken Nederland Matteüs 2: “Wij hebben namelijk zijn ster gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”
- Zondag 30 januari a.s. lezen we mee in het ritme van de kinderveendienst en komt in de Baak Genesis 41 aan de orde over de dromen van farao. Voorganger in deze dienst is ds. Henk van Veldhuizen.
- Zondag 6 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst in de Baak, die in het teken staat van de diaconale zondag. Henk en Leonie uit Emmeloord verlenen medewerking aan deze dienst.

## Kinderen

Vanuit het Jeugdhart wordt geworsteld met de plek, die we kinderen willen geven in en rond de kerkdiensten, in activiteiten vanuit de kerk. Op het moment van schrijven (17 november jl.) is ervoor gekozen om geen fysieke

kindernevendienst en club aan te bieden: de cijfers van corona in onze naaste omgeving zijn te verontrustend.

Tijdens de kerkdienst is de crèche wel open; wanneer de gezondheidssituatie in het huishouden het toestaat, kunt u de jongste kinderen daar brengen en met de oudere kinderen de dienst bijwonen. Het heeft uiteraard niet onze voorkeur, maar het is op dit moment niet anders.

Mochten ontwikkelingen zich anders voordoen dan nu voorzien, dan zullen we met u communiceren via Kerkbrief of mail.

## **Vakantie**

Tussen kerst en oud en nieuw ben ik, ds. Nelleke Beimers, een weekje vrij. Collega Henk van Veldhuizen neemt waar.

## **Tenslotte**

De wereld en de kerk, de grenzen tussen die twee zijn niet helder en hard te trekken. Dezelfde bewegingen zie je op beide terreinen. En momenteel is daar de ervaring van loslaten, van elkaar minder zien en ontmoeten, er één van. Deels heeft dat te maken met corona, deels heeft dat te maken met de situatie in onze kerken, en vooral heeft het te maken met onze eigen en persoonlijke keuzes.

Onze eigen keuzes mogen we onder het liefdeslicht houden van Gods oordeel over ons en ons leven; de keuzes van een ander mogen we oefenen te respecteren en te aanvaarden. De weg van kijken naar onszelf en aanvaarden wie en wat een ander is, zal tijd kosten. Ik hoop en bid, dat de Geest van het Kind van Bethlehem ons zal blijven beschijnen met het licht van liefde en genade, zodat we steeds milder naar onszelf en elkaar kunnen kijken.

In een lied hoor ik dit als volgt verwoord:

*“Wij zingen door de tranen heen,  
ver boven onze macht,  
omdat in ongekende nacht  
als blijvend teken van de dag  
één ster ons tegen lacht.*

*Refrein:*

*Kom en word opnieuw geboren,  
ster waarop de wereld wacht.  
Breek het donker met uw stralen;  
met uw warmte: breek de nacht!”*

Dit lied 502 uit ons liedboek ken ik niet zozeer, maar de melodie doet bekend aan. Een lied, dat door onze laagten en diepten heentrekt en uitmondt in het laatste vers:

*“Ons lied voert over alle nacht  
de hoogste boventoon, -  
verwonderd omdat in een kind  
God zijn gezicht aan mensen toont,  
en in hun wereld woont.”*

Ik wens u allen een vrolijk en Godheerlijk Kerstfeest toe en zegen en voor-  
spoed voor het nieuwe jaar 2022!

Met vriendelijke groet, ds. Henk van Veldhuizen



### **Besteding diaconiecollecten maand januari 2022**

- 31 december **Wycliffe bijbelvertalers.** De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.
- 2 januari 2022 **Stichting de HOOP.** Stichting de Hoop helpt in Nederland mensen op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.
- 9 januari **Roemenië actiecommissie.** Het werk van de Roemenië actiegroep is nog niet klaar in Nosislav.
- 16 januari **Diaconie: met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.**
- 23 januari **GAVE:** ondersteuning voor het werk van Anita Eenhoorn voor het werk wat zij doet via Gave om vluchtelingen te helpen. Zij staat in dienst van stichting Gave maar moet via andere wegen zelf zorgen voor inkomsten. Anita wil verbindingen maken tussen de kerken en vluchtelingen (statushouders en mensen in de AZC's). Ze werkt in de regio Overijssel, Drenthe en Flevoland. Op Facebook: "hetgavewerkvanAnita". Op de site van Stichting Gave in Harderwijk staat veel info en het werk van Anita is te vinden op: [Werk Anita](#). Van harte aanbevolen.



30 januari **Binnenlandproject: stichting de Wijkwieg.** De Wijkwieg biedt zorg en ondersteuning aan moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. Het gaat hierbij vooral om moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening, of om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. Een laagdrempelig alternatief dat zonder vooroordeel voor jonge moeders klaar staat. Wil je meer lezen over de stichting: kijk op [wijkwieg.nl](http://wijkwieg.nl)

6 februari **diaconale zondag met als speciaal doel World Vision**

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in januari. U kunt elke week uw bijdrage overmaken via **GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede en derde collectes zijn bestemd voor de doelen van de kerkrentmeesters.** De uitgebreide uitleg over de werking van **GIVT** staat op de website. Hebt u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terechtkomt.

NL18 RABO 0325 602 638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie  
NL93 RABO 0325 605 459 t.n.v. Diaconie de Baak

## Collectebonnen en munten

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

## Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand november. U hebt als gemeente royaal gegeven via **Givt** en de bankrekeningen van de diaconie en ook in de kerk via de collecte aan de uitgang. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

Datum	Bestemd voor	Bedrag
03 nov.	Dorcas	542,77
07 nov.	Diaconie	214,58

Datum	Bestemd voor	Bedrag
14 nov.	Voedselbank/eindejaarsuitkering Minima	922,27
21 nov.	PKN-pastoraat	217,21
28 nov.	Kinderen van de voedselbank	828,65
	<b>Totaal</b>	<b>€ 2725,48</b>

Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

### **Financiële actie diaconie**

Bij het vorige kerkblad was er een acceptgiro voor een extra financiële bijdrage voor de diaconie. Uw reactie is overweldigend en gaat nog steeds door.

### **Diaconale zondag op 7 februari**

Op zondag 7 februari is de diaconale zondag in de Baak met de medewerking van Henk en Leonie uit Emmeloord, met als speciaal doel de kinderen van World Vision. Voor meer informatie zie het volgende kerkblad.

### **Omzien naar elkaar**

We leven nog steeds en opnieuw in deze bijzondere coronatijd, waarin we beseffen dat we onze medemensen en dus ook gemeenteleden harder nodig hebben dan normaal. Laten we elkaar in de gaten houden. Misschien heeft iemand hulp nodig:

1. U kunt iemand bellen als u behoefte heeft aan contact,
2. U kunt iemand vragen om een boodschap voor u te doen,
3. U kunt een kaartje sturen naar iemand die het nodig heeft,
4. U kunt iemand uitnodigen voor een kop koffie op 1,5 meter afstand,
5. U kunt te veel eten koken en dat eten brengen bij iemand die alleen is.
6. Elk gebaar is waardevol, alle hulp is welkom.
7. Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die praktische hulp bieden, neem dan contact op met Joop Dijkman of Jan Riphagen. Via de telefoon 0651610276 of via de mail: [jan.riphagen@pknhasselt.nl](mailto:jan.riphagen@pknhasselt.nl)

Laten we elkaar aandacht geven. Maar heb je dit zelf nodig geef het aan, durf het te vragen. Belangrijk is dat we dit dan samen zo veilig mogelijk blijven doen. **HOUD VOL.**

## **SchuldHulpMaatje in Zwartewaterland??!!!**

Naasteliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar help mee met de opstart van SchuldHulpMaatje Zwartewaterland.

Stel dat u van een gezin in uw omgeving vermoedt dat er financiële problemen zijn. Het zijn aardige mensen en u wilt ze graag helpen. Wat doet u? Het klinkt misschien niet logisch, maar geld geven is niet de oplossing. Mensen met schulden hebben een ander nodig om vervolgens samen hun schuldenprobleem effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt.

### **Door stress de grip kwijt**

Geldzorgen veroorzaken zoveel stress dat veel mensen niet meer helder kunnen denken. Ze verliezen het overzicht over hun geldzaken. Zelfs iets eenvoudigs als het openmaken van de post kan emotioneel te belastend worden.

En zo raken ze steeds verder in de problemen. Geld geven heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een deskundige en goed opgeleide vrijwilliger.

### **Een Maatje helpt**

Een Maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven en onbetaalde rekeningen op een rij te zetten. Wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. Dan komt er ruimte om te leren hoe je dat overzicht houdt en om samen na te denken over het eigen financiële gedrag. Mensen die niet sparen, impulsief met geld omgaan en hun administratie niet goed bijhouden lopen namelijk veel meer kans op (nieuwe) betalingsproblemen dan mensen met een laag inkomen. Een Maatje heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit?

### **Diaconie en SchuldHulpMaatje**

Samen met SchuldHulpMaatje willen verschillende kerken in Zwartewaterland graag onderzoeken of ook in Zwartewaterland, SchuldHulpMaatje kan starten zoals op verschillende plaatsen in de omgeving al is gedaan. We zoeken werkgroep leden, bestuurders en coördinatoren. Op een later moment zullen we Maatjes werven.

### **Uit de schulden**

Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de Maatjes niet in geld uit te drukken. 'Ik huilde van geluk toen ik John als Maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,' zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.

Laat u informeren op 17 januari tijdens de informatieavond om 19.30 in de Gereformeerde Kerk het Singel 16 in Zwartsluis. Graag aanmelden via [relatiebeheer@schuldhulpmaatje.nl](mailto:relatiebeheer@schuldhulpmaatje.nl) om erachter te komen of het misschien iets voor u is om mee te helpen met het opstarten van SchuldHulpMaatje Zwartewaterland. Van harte bij u aanbevolen.



## **Van de Kerkrentmeesters**

### **Opbrengst Acties 2021**

Onderstaand een overzicht van de diverse acties van afgelopen jaar, stand eind november:

- De solidariteitsbijdrage heeft tot nu toe het mooie bedrag opgebracht van € 5.725,00 voor de Baak en € 977,75 voor de Ichthuskerk.
- De opbrengst voor het Spooldebergweg Ichthus heeft tot nu toe het mooie bedrag opgebracht van € 2.977,50 voor de Baak en € 1.188,50 voor de Ichthuskerk.
- De opbrengst voor de najaarsactie Jeugdwerk heeft tot nu toe het mooie bedrag opgebracht van € 2.462,00 voor de Baak en € 535,00 voor de Ichthuskerk.

Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan kan dit nog op rekening NL84RABO 0373721404 van de Baak of NL82RABO0373711158 van de Ichthus onder vermelding van de omschrijving van desbetreffende actie. Heel hartelijk dank, namens de kerkrentmeesters van beide kerken.

### **Actie Kerkbalans 2021**

Actie Kerkbalans 2021 is bijna ten einde. De kerkrentmeesters zijn alweer met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2022 bezig.

Ook in 2021 hebt u met uw financiële toezeggingen weer getoond, dat de kerk voor u een bron van inspiratie is. In het begin van het jaar lieten we u het totale bedrag van alle toezeggingen weten. Nu willen we ook graag de ontvangsten, (telling begin december) bekend maken.

- Toezegging de Baak € 104.188, hiervan € 102.127 mogen ontvangen, ruim 98%.
- Toezegging Ichthus € 84.634, hiervan € 74.538 mogen ontvangen, ruim 88%.

Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, dan kan dat nog op onderstaande rekeningnummers onder vermelding van: Vrijwillige bijdrage 2021.

- **NL84RABO0373721404** de Baak of
- **NL82RABO0373711158** Ichthus

Hartelijk dank voor al uw bijdragen. Wij zijn heel blij met uw financiële steun, want de kerk heeft uw hulp hard nodig.  
De kerkrentmeesters van de Baak en Ichthus

---



## Van de Kerkrentmeesters

### Extra collecten college van kerkrentmeester

Hieronder een overzicht van de opbrengsten van de diensten in de maand november, die tot stand zijn gekomen met behulp van de Givt app, giften via de bankrekening van KRM én via de collectes in de diensten.

Nogmaals hartelijk dank voor alle gevers en geefsters!

Datum	Bestemd voor	Bedrag
3-nov	Onderhoud dak	€ 80,09
7-nov	Lief en Leed	€ 195,98
14-nov	Verwarmingsfonds	€ 117,44
21-nov	Onderhoudsfonds	€ 142,15
28-nov	Jeugddienst	€ 143,57
	<b>Totaal</b>	<b>€ 679,23</b>

Vanuit de KRM een aanmoediging om Givt te gaan gebruiken. Op de website staat ook een uitgebreid artikel inclusief beschrijving hoe je dit kunt gaan gebruiken: <https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters>



---

 **Van de Kerkrentmeesters****Rekeningnummers vrijwillige bijdragen en giften**

Als eerste het verzoek aan u om de restantbedragen van de toezeggingen van de Aktie Kerkbalans 2021 over te maken, voor zover u nog niet in de gelegenheid bent geweest om dit te doen, bij voorbaat onze dank daarvoor.

We zijn als Kerkrentmeesters bezig om de administratie te automatiseren, daar hebben we uw hulp bij nodig. Vandaar het verzoek om voor het overboeken van uw **vrijwillige bijdrage en giften** voor de Kerk het rekeningnummer van de SKG-bank:

**NL82 RABO 0373 7111 58** te gebruiken.

Voor het bestellen van de **collectemunten** het rekeningnummer van de Rabobank:

**NL50 RABO 0325 6017 71** te gebruiken.

Verder is er het voornemen om de rekening bij de ING-bank:

NL93 INGB 0000 9604 89 in de loop van volgend jaar op te heffen, omdat daar weinig gebruik van wordt gemaakt.

Zou u voor de giften aan de **Diaconie** van de Ichthuskerk het rekeningnummer van de Rabobank:

**NL18 RABO 0325 6026 38** willen gebruiken.

Dit is om extra boekingen tussen de diverse rekeningen te verminderen en daardoor het penningmeesterschap te verlichten. Verder doen we een beroep op u om te overwegen deze functie te gaan vervullen. Ook financiële taken binnen de kerk zijn uw verantwoordelijkheid.

Bij voorbaat onze dank voor Uw medewerking.

Hierbij bedanken we Fenny Meijer voor haar 12-jarige inzet als penningmeester.

Met vriendelijke groet de Kerkrentmeesters van de Ichthuskerk

## **Bedankjes**

Ondanks dat we ons 40-jarig huwelijksfeest door corona uit moesten stellen hebben de attenties, felicitaties, kaarten en bloemen voor een hartverwarmende dag gezorgd en ons een mooie herinnering gegeven die we altijd zullen onthouden.

Hiervoor onze hartelijke dank, Ben en Alie Kant

## **Beste mensen**

Hartelijk dank voor alle leuke aandacht na mijn heupoperatie. Zeer op prijs gesteld, de kaarten, bezoeken, telefoontjes, gesprekjes tijdens de wandelingen en de bloemen uit de dienst. Dankbaar en blij dat het zo goed gaat. Groeten, Durk Schaap

## **“Geen woorden maar daden”**

Veel mensen in onze beider gemeentes worden een jaartje ouder, komen alleen te staan en zijn in meerdere opzichten op hulp van anderen aangewezen. We denken dat er al veel hulp en zorg voor elkaar is zonder dat wij dat weten en ook doet onze diaconie het nodige. Toch blijven er voldoende wensen over omdat mensen dat zelf niet meer kunnen en verlegen zijn om te vragen.

Dat moet veranderen vinden we en ons plan is deze hulp binnen onze gemeente te gaan organiseren, omdat omzien naar elkaar het minste is wat we kunnen doen.

- Een ritje naar het ziekenhuis!
- De tuin winterklaar maken!
- Een kamertjes sausen!

Het zijn een paar voorbeelden en prachtige kansen om elkaar te helpen en daarmee ook een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer binnen onze gemeente.

Onze oproep is daarom tweeledig, simpel en eenvoudig:

- 1) Meld u als u om hulp verlegen zit, aarzel niet!!
- 2) Meld je aan, meld u aan, als u/jij wilt helpen.

We zien uit naar uw/jouw reactie.

Aanmelden kan via e-mail: [jan.riphagen@pknhasselt.nl](mailto:jan.riphagen@pknhasselt.nl) of via telefoon: 06 5161 0276  
Joop Dijkman en Jan Riphagen

## **Pastoraatsteam**

Vanuit het college Pastoraat

Tijdens de vergadering van het pastoraatscollege is er een voorstel gekomen om de wijken die momenteel geen wijkouderling hebben onder te brengen bij de aanwezige ouderlingen.

Dit is ook verwoord in het voorgenomen besluit en gemeld op de gemeentevening van 16 november. Het betekent dat u als gemeenteleden de aangegeven wijkouderling kunt benaderen om op pastoraal gebied dingen te delen of gebeurtenissen te melden. Uiteraard kunt u dit ook met uw wijkcontactpersoon doen of met de predikanten.

---

## **Berichten**

### **Een speciale dienst**

Op dinsdag 30 november jl. zijn ds. Nelleke Beimers, Gerard Broekroelofs en ondergetekende bijeengewest. Vanaf 9 januari 2022 zijn er in principe iedere zondag weer diensten in de Ichthuskerk. Dit houdt in dat het preekrooster voor januari op 8 december klaar moet zijn om het in de Ichthus te plaatsen. Een aantal diensten blijven gezamenlijk, hierbij kunt u onder andere denken aan de diaconale zondag, bid- en dankdag voor arbeid en gewas en de stille week.

Ds. Nelleke Beimers gaf aan om één keer per maand zelf een andere invulling en naam aan de kerkgang te geven: Moment van bezinning en samenzijn. Dit voorstel is 30 november ook in de kerkenraadsvergadering besproken en goedgekeurd. Op donderdag 9 december komen wij weer bij elkaar en zullen wij een raamwerk als opzet voor de invulling doornemen.

In deze bijeenkomsten kunnen wij denken aan zang, Bijbellezing, moment van stilte, maar ook mag er ruimte zijn voor een gedicht of een paar gemeenteleden die samen een lied willen zingen en na afloop samen koffie, thee of limonade drinken. In principe willen wij deze momenten op de laatste zondag van de maand houden.

Het is niet de bedoeling dat Gerard en ik dit met z'n tweeën gaan organiseren maar wij willen u er heel graag bij betrekken. Alle leeftijdscategorieën zijn hiervoor van harte welkom, maar ook als uzelf een aansprekende Psalm of



Gezang wilt laten zingen, een voor u speciale Bijbellezing, gedicht of muzikaal intermezzo graag wilt horen, laat het ons weten. Zelf zitten wij te denken aan een groepje van 4 á 5 gemeenteleden per keer.

In de volgende Ichthus hopen wij u nog iets duidelijker te maken wat de opzet en de bedoeling is.

Meldt u gerust aan of lever uw bijdrage in, zelf willen wij binnenkort ook links en rechts vragen of u mee wil doen.

## SAMEN STAAN WE STERKER, NIETWAAR!

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Met vriendelijke groet, Jenneke Harink

---

## Activiteiten

### Kerstwoordzoeker

Dag jongens en meisjes,



Vinden jullie het ook zo jammer dat de kerstspeurtocht niet door kan gaan? Nou, wij ook! Daarom komen we met de **Kerstwoordzoeker**

*\* "Een boodschap voor jou en mij"*

Van zaterdag 18 t/m woensdag 29 december a.s. kun je op zoek gaan naar woorden. Als het goed is hebben jullie inmiddels allemaal een kaart van ons gehad om te gebruiken tijdens de speurtocht. Neem de kaart mee als je op pad gaat en ga op zoek naar de woorden die samen een mooie kerstboodschap vormen.

Achter de ramen in de volgende straten; Heerengracht, Brouwersgracht, Baangracht, Prinsengracht, Eikenlaan, Kastanjelaan, Eiland en Ziekenhuisstraat hangt een papier met een woord en een cijfer. Schrijf deze op je kaart.

Heb je alle woorden gevonden? Doe de kaart dan bij iemand door de brievenbus. Een mooie kerstgedachte om zo ook aan een ander te denken in deze héél bijzondere tijd.

Naast het zoeken naar woorden, zullen er QR-codes te vinden zijn met een mooi kerstliedje/kerstfilmpje voor extra gezelligheid onderweg. Trommel je vriendinnetje, broertje, buurjongetje op en doe gezellig mee! Voor hen liggen extra kaarten bij Lokaal5, Boni en de Jumbo in Hasselt.

Maak vooral leuke foto's onderweg en stuur deze naar:  
[kindernevendienst@pknhasselt.nl](mailto:kindernevendienst@pknhasselt.nl)

Dan kunnen we allemaal meegenieten van jullie avonturen. Héél veel (zoek)plezier!

Namens de kindernevendienst van de Ichthuskerk en de Baak  
Lisanne Habers, Renate ten Hove en Karin Riezebosch-Palland



**Het jeugdhart wenst jou en u**

\* may the \*  
miracle of \*  
\* christmas  
fill your heart  
\* with joy \*

Vragen, ideeën en wensen stuur ze naar [jeugdhart@pknhasselt.nl](mailto:jeugdhart@pknhasselt.nl)

## Vorming en toerusting

Als de omstandigheden voor wat betreft corona het toelaten, willen we als meditatierring Vacare bij elkaar komen op vrijdag 7 januari 2022 om 9.30 uur in de grote consistorie van de Ichthuskerk



### ***Het Licht komt eraan***

*De wereld verwacht,  
Een Redder in nood.  
Houd vast aan die hoop;  
Het Licht komt eraan.*

*In een tijd van verdriet,  
In momenten van pijn,  
Voor wie gebroken zijn,  
Het Licht komt eraan.*

*Dichtbij kwam de dood,  
Het lijden was groot,  
God geeft ons weer hoop,  
Het Licht komt eraan.*

*Een engel verscheen,  
Hij zei; wees niet bang,  
Je bent niet alleen  
Het licht komt eraan.*

Een adventslied van Pearl Jozefzoon, 2019

---

# Overzicht Kerkdiensten in



de Baak

en



Ichthuskerk

de Baak	Ichthuskerk
<b>Zondag 19 december 10.00 u</b> <b>Gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk</b>	
<b>4<sup>e</sup> Advent</b>	
<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Arjan Wegerif <b>Collecte:</b> onderhoud gebouwen	
<b>Vrijdag 24 december 21.00 u</b> <b>Kerstdienst in de sporthal</b>	
<b>Kerstavond</b>	
<b>Voorganger:</b> Ds. H. W. van Veldhuizen	
<b>Zaterdag 25 december 09.00 u</b> <b>Kerstdienst</b>	
<b>1<sup>e</sup> Kerstdag</b> 	
	<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Arjan Wegerif <b>Collecte:</b> onderhoud orgel
	<b>Zaterdag 25 december 10.30 u</b> <b>Kerstdienst</b>
<b>1<sup>e</sup> Kerstdag</b>	
<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Dik Hartman <b>Collecte:</b> orgelfonds	
<b>Zondag 26 december 10.00 u</b> <b>2<sup>e</sup> Kerstdag</b>	

<b>Gezamenlijke gezinsdienst in de Ichthuskerk</b>	
<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Henk Schoonewelle <b>Collecte:</b> drukwerk	
<b>Vrijdag 31 december 19.30 u Oudjaarsdienst</b> <b>Gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk</b>	
<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Evan Bogerd <b>Collecte:</b> lief en leed	
<b>Zondag 2 januari 10.00 u Nieuwjaarsdienst</b> <b>Gezamenlijke dienst in de Baak</b>	
<b>Voorganger:</b> Ds. A. Zweers <b>Organist:</b> Dik Hartman <b>Collecte:</b> verwarmingsfonds	
<b>Zondag 9 januari 10.00 u</b>	
	
<b>Voorganger:</b> Ds. H. W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Olga Klaassen <b>Collecte:</b> onderhoudsfonds	<b>Voorganger:</b> Ds. N. Beimers <b>Organist:</b> Arjan Wegerif <b>Collecte:</b> onderhoudsfonds kerk
<b>Zondag 16 januari 10.00 u</b>	
	
<b>Doopdienst</b>	
<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Sienke v.d. Steege <b>Collecte:</b> crèche/kindernevendienst	<b>Voorganger:</b> Ds. J. Woltinge <b>Organist:</b> Henk Schoonewelle <b>Collecte:</b> crèche/kindernevendienst

 <b>Zondag 23 januari 10.00 u</b> <b>Eenheid van christenen</b> 	
<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Dik Hartman <b>Collecte:</b> orgelfonds	<b>Voorganger:</b> Ds. M. van Veluw <b>Organist:</b> Luuk Schuurman <b>Collecte:</b> orgelfonds
 <b>Zondag 30 januari 10.00 u</b> <b>Interkerkelijke dienst</b> 	
<b>Voorganger:</b> Ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Sienke v.d. Steege <b>Collecte:</b> onderhoud dak	<b>Organist:</b> Henk Schoonewelle <b>Collecte:</b> onderhoud Schakel

Ps.

- De genoemde kerk is niet helemaal open voor 'spontane' kerkgang; u kunt meevieren via 'Kerkdienstgemist' en het genoemde gebouw of – als de coronasituatie het toestaat – u aanmelden voor bezoek aan de kerkdienst.
- Het is momenteel nog onduidelijk of er in januari Kindernevendiensten en crèches zijn. Dit ligt aan het besluit van de Kerkenraad n.a.v. de volgende persconferentie en het advies van de PKN. Van daar dat u in bovenstaand rooster geen informatie vindt over de Kindernevendiensten en crèches in de komende tijd. Houd voor actuele informatie de kerkbrief in de gaten.

Deze nacht gaat voorbij:



sterren zullen vervagen  
*als het Licht komt!*

# THE SOUND OF MUSIC



HASSELT  
**KERSTNACHT  
DIENST 2021**

voorganger: ds. Van Veldhuizen

**24 DECEMBER  
21.00 UUR**

kijk <sup>(\*)</sup>live mee of meld aan  
[kerstnachtdiensthasselt.nl](https://kerstnachtdiensthasselt.nl)