
KONTAKTBLAD ICHTHUS

Kerkblad van de Protestantse Gemeente i.w.
te Hasselt

Protestantse Kerk



Oktober 2021

16e Jaargang N° 9



Het Jeugdhart: stimuleert
en verbindt jeugdwerk

10 oktober 10.00 uur Jeugddienst

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
'Wie zich laat leiden door de Geest'	3
  Van het Pastoraat	4
  Diaconaat	6
  Berichten	9
  Activiteiten	15
  Bezorging liturgie	16
  Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te Hasselt i.w....	17

Volgend “Kerkblad van de Protestantse Gemeente i.w”

Kopij

De kopij voor het eerstvolgende
“Kerkblad van de Protestantse Gemeente i.w.”
graag uiterlijk **woensdag 20 oktober** aan-
staande inleveren bij:
de redactie gez.kerkblad@pknhasselt.nl

Verschijning

Het volgende kerkblad verschijnt rond **donder-
dag 28 oktober**

Bezorging

Vragen omtrent bezorging:

Mevr. L. Joling
Telefoon: 038-477 3036
E-mail: drikusjoling@hotmail.com

Colofon

“Kontaktblad Ichthus”
is een uitgave van de Her-
vormde Gemeente “de
Baak” en de
Gereformeerde
Ichthuskerk te Hasselt.
Oplage:
745 stuks + 2 groot letter.

Redactie:

Marieke Booij
Rietsnit 14
06-2362 7278
Irma Lok
Zicht 33
038-477 1471

Predikanten:

Ichthuskerk;
ds. N. Beimers
06 10340591
[Nellekebeimers@kpnpla-
net.nl](mailto:Nellekebeimers@kpnplanet.nl)

de Baak:

ds. H.W. van Veldhuizen
038-477 1935

“Kontaktblad Ichthus”
verschijnt eens per
maand
Website:
www.pknhasselt.nl
e-mailadres:
[gez.kerkblad@
pknhasselt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhasselt.nl)

Wie zich laat leiden door de Geest...

n.a.v. Romeinen 8: 5

Onlangs was ik bij een gesprek, dat ging over de manier waarop we God kennen. Dat gesprek vond plaats aan de hand van het boekje van collega Guus Labooy: “Christelijk geloof voor eeuwige beginners”. Daarbij ging het gesprek specifiek over de Drie-eenheid van God: Vader, Zoon en Geest. In andere woorden zou je daarvan kunnen zeggen, dat het gaat om God boven ons, God naast ons en God in ons. En in die laatste woorden wordt dan de inspiratie van de Heilige Geest herkend.

In het bovengenoemde hoofdstuk van de Brief aan de Romeinen gaat het over de aanwezigheid van deze Geest. Dat naar aanleiding van de ervaring van gedoopt te zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Men herkende daarin een totale vernieuwing van het leven: je gerichtheid wordt als het ware omgedraaid. Niet jijzelf, niet de belangen van de wereld, van jouw leven zijn langer de inspirator, vormen niet langer je levensdoel, maar de gerichtheid op Christus en zijn Koninkrijk. Het gaat niet om mijn ‘ik’ maar om ‘Hij in mij’. En als ik me daaraan gewonnen geef, dan ontdek ik, dat ik ongelooflijk veel ontvang: leven en vrede.

Hoe doe ik dat? Hoe maak ik dat concreet in mijn leven van elke dag, dat zo in beslag genomen wordt door mijn verantwoordelijkheden, door de zorgen die ik heb, door de ervaringen met anderen – soms leuk, soms minder leuk? Het betekent voor mij, dat ik mezelf laat richten door het Woord van God; elke dag probeer ik daarvan te lezen, daarnaar te luisteren. Verder betekent het voor mij, dat ik oefen in bidden. Bidden is meer dan spreken en vragen en danken, bidden gaat ook om stil worden, om in je op te laten komen en dat tegen het licht van Gods liefde te houden. En van daaruit volgt dan ook iets van doen, van openheid voor de ander, die net als ik ook in het licht van Gods liefde leeft.

Ik ben ervan overtuigd, dat van daaruit de Geest van Christus ons meer en meer in liefde omvormt, ons ons doet inzetten voor zijn Koninkrijk. Dat heeft wellicht met onze geloofsgemeenschap te maken, maar evenzeer ook met de omgang met anderen, de omgang met de schepping. Dat je bedachtzaam en voorzichtig je inzet voor vrede in de wereld, voor zorg om de natuur, voor betrokkenheid bij de kwetsbare oudere en jongere.

Leven en vrede: de leiding van de Geest van Christus wil ons daarbij betrekken. Telkens weer.
Ds. Henk van Veldhuizen

Van het Pastoraat

Meeleven met elkaar

Kaartje sturen

Zeker nu het bezoeken van patiënten in de ziekenhuizen en andere tehuizen meer regelwerk vraagt van de bezoeker, is een kaartje vaak een goed alternatief. Natuurlijk kunt u een mooie kaart via de post sturen, maar de Isala bijv. biedt ook een e-cardservice aan, die u via de website van het ziekenhuis kunt regelen. Deze e-cardservice is gratis en wordt door het ziekenhuis bij de betreffende patiënt gebracht. Hoe dan ook, veel patiënten ervaren verbinding via deze contacten.

Bij de diensten

We leven in onzekere tijden, waarbij de kerkenraad op zoek is naar wat passend is bij de diensten. Vanuit de regelgeving van de PKN is nog steeds de hoofdregel: gepaste afstand houden, zo min mogelijk kruisend verkeer in de kerk, alleen komen wanneer er geen klachten zijn. Dat betekent, dat er weer iets meer mensen in de kerk mogen komen, maar nog steeds binnen een zekere beperking, waarover elders meer.

Ook de kinderen zijn weer welkom in de kindernevendienst en de crèche. Vanwege de regel om zo min mogelijk te verplaatsen is het nog niet de bedoeling de kinderen voor de zegen op te halen uit de crèche. Aan de kinderen voor de kindernevendienst wordt gevraagd zoveel mogelijk aan het gangpad plaats te nemen.

- Zondag 3 oktober a.s. gaat ds. Biewenga voor in de dienst in de Ichthuskerk, die dan weer om 10 uur begint. Vanuit de kindernevendienst wordt de lezing aan de orde gesteld van Genesis 27 over het bedrog van vader Izaäk door Jakob.
- Zondag 10 oktober a.s. is er een jeugddienst. De aangeboden lezing voor de kinderen in de kindernevendienst is Genesis 27: 41 - 28: 22 over de vlucht van Jakob.

- Zondag 17 oktober a.s. hopen we met elkaar opnieuw de Maaltijd van de Heer te vieren, die zichzelf aanbiedt als Gastheer en Brood en Wijn aan tafel. Met de kinderen lezen we dan Zacharia 1: 1 – 17 over mannen op paarden, die de wereld doorkruisen.
- Zondag 24 oktober a.s. lezen we met de kinderen Zacharia 2: 1 – 5 waarin smeden opstaan om het volk van God te redden uit de verspreiding.
- Zondag 31 oktober a.s. lezen we met de kinderen Zacharia 3: 1 – 10, een visioen over de hogepriester. Deze zondag willen we ook aandacht besteden aan de Bijbel. En vanouds is dit natuurlijk ook Hervormingsdag, waarbij we stilstaan bij de inzet van Maarten Luther voor de kerk.
- Woensdag 3 november a.s. lezen we op Dankdag voor gewas en arbeid o.a. Matteüs 5: 1 – 12.

Vakantie

Vanaf 25 september tot en met 10 oktober a.s. heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u een beroep doen op een predikant, via onze scriba mevr. Nely van der Horst (06-53589561).

Tenslotte

De vorige keer schreef ik, dat de visitatiecommissie met haar verslag gaat uitkomen. En op het moment, dat ik dit schrijf, is dat moment ook werkelijk dichtbij gekomen. De komende tijd zullen we met elkaar, binnen de geledingen van de Protestantse Gemeente te Hasselt i.w. en in de geledingen van Ichthuskerk en de Baak het gesprek moeten aangaan over onze toekomst, over onze verwachtingen, over onze hoop en onze zorg.

Daarbij zullen we met elkaar ook stil moeten staan bij wat stuk gevallen is; hoe rapen we de scherven in ons midden weer op, voegen we een en ander weer samen tot een nieuwe en hoopvolle gemeenschap. Dan zal het ook moeten gaan om de houding van Jezus Christus in ons midden, waardoor woorden als 'vergeving', 'verzoening' en 'samen' wel of niet klank en inhoud krijgen.

Zoals op de startzondag zichtbaar werd, is er een "Jeugdhart" in ons midden. Dat hart wil een plek zijn van kinderen, jongeren en hun ouders om handen en voeten te geven aan de relatie met God en elkaar. Nieuwe vormen,

nieuwe gedachten zullen daarbij wellicht aangereikt worden en de hoop is, dat met deskundigheid van buiten daar boeiende stappen gezet kunnen worden. Maar het zal niet zonder de hele gemeente kunnen: uw inzet en betrokkenheid is nodig. Concreet soms als er omgevraagd wordt, maar zeker ook in uw gebed voor onze gemeente en haar jeugd. Wij rekenen ook op u.

Heel voorzichtig proberen we met elkaar weer iets van kerkelijk leven op te bouwen. COVID-19 is niet weg, maar lijkt wel steeds meer onder controle. Er is een hoge prijs betaald voor de weg, die we als samenleving wereldwijd hebben afgelegd en nog afleggen. Laten we onze voorzichtigheid koesteren, voor elkaar. Maar laten we ook weer gaan staan in het verband van ons geloof en van onze geloofsrelaties. Ik hoop, dat meer en meer we elkaar ook gaan ontmoeten rond Woord en gebed, rond activiteit en bezinning, rond het opbouwen van onze gemeenschap.

In een ochtendgebed las ik deze woorden:

*“... Doe mij hier zijn, maak mij aanwezig.
Stel mij aansprakelijk voor mensen.
Dat ik volhard in aandacht en mededogen.
Dat ik niet raak afgestompt door pijn en zorgen.
Dat mij niet begeeft de kracht tot liefde...”*

(uit “Dienstboek I, blz. 1116) Moge dit de bede zijn van en voor en door ons allen.

Met vriendelijke groet, ds. Henk van Veldhuizen



Besteding diaconiecollecten maand oktober 2021

3 oktober

Israëlzondagcollecte Protestantse Kerk Kerk & Israël

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijk geloof, trekken we lessen uit de joods-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

10 oktober **Kinderen van de voedselbank, het nieuwe jeugdgoal 2021/2022**

Deze landelijke stichting zorgt extra voor de kinderen van ouders die gebruik moeten maken van de Voedselbank. Op de website staat:

- Wist u dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren?
- Wist u dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen?

Zie de website.

17 oktober **GAVE**

Ondersteuning van het werk van Anita Eenkhoorn voor het werk dat zij doet via Gave, om vluchtelingen te helpen. Zij staat in dienst van stichting Gave maar moet via andere wegen zelf zorgen voor inkomsten. Anita wil verbindingen maken tussen de kerken en vluchtelingen (statushouders en mensen in de AZC 's). Ze werkt in de regio Overijssel, Drenthe en Flevoland. Op facebook: "hetgavewerkvanAnita" Op de site van Stichting Gave in Harderwijk staat veel info en het werk van Anita is te vinden op: [Werk Anita](#) Van harte aanbevolen.

24 oktober **SOS-kinderdorpen:**

SOS Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136 landen en gebieden.

31 oktober **Collecte voor de Diaconie**

Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

3 november **Dankdag DORCAS**

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in oktober. U kunt elke week uw bijdrage overmaken via **GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie**, de **tweede** en **derde** collectes zijn bestemd voor de doelen van de **kerkrentmeesters**. De uitgebreide uitleg over de werking van **GIVT** staat op de website. Hebt u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

NL18 RABO 0325 602 638
NL93 RABO 0325 605 459

t.n.v. Geref. Kerk Diaconie
t.n.v. Diaconie de Baak

Collectebonnen en munten

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Jacqueline Rooseboom, Sikkel 55 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor al uw bijdragen.

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand augustus. U heeft als gemeente trouw gegeven via **Givt** en de bankrekeningen van de diaconie en ook nog tijdens de dienst in de kerk via de collecte aan de uitgang. Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

Datum	Bestemd voor	Bedrag
01 aug.	Dorpshuis Roemenië	198,40
08 aug.	Terre des Hommes	153,36
15 aug.	Diaconie	109,42
22 aug.	OMF Thailand: Gert en Marjo Jonkheer	219,12
29 aug.	Stichting het Vergeten Kind.	167,52
	Totaal	€ 847,82

Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de gezamenlijke diaconie!

Ga in de kracht

*Ga in de kracht die je hebt.
Ga in eenvoud, lichtvoetig, zachtmoedig
Op zoek naar de Liefde
In gezelschap van de Geest.*

Van Pacific uit Medemens 6, uitgave van Kerk in Actie

Begonnen in Hasselt

Vanaf 1 september ben ik in uw/jullie midden begonnen als ambulante predikant. Voor 10 uur ben ik beschikbaar voor het pastoraat en voor zo nu en dan het leiden van een kerkdienst. Op zondag 5 september mocht ik voor het eerst voorgaan. Ik ervoer een warm welkom. Hartelijk dank daarvoor!

Collega ds. Johan van Holten is interim predikant en het is zijn taak de kerkenraad te begeleiden en adviseren. Wij hebben dus een verschillende opdracht.

Inmiddels heb ik het pastorale werk opgepakt en de eerste bezoeken afgelegd. Daarmee ga ik door. Meestal op de dinsdagmiddag en op de donderdag. Op die dag begin ik 's morgens dan in de Ichthuskerk om 9 uur. Tot 10 uur is er gelegenheid om binnen te lopen en -voor wie het wil- kennis te maken. De koffie staat klaar! Er wordt een luisterend oor bij geserveerd.

De pastorale adressen die ik aangereikt kreeg van ds. Vissinga vormen nu eerst mijn leidraad. Maar schroom niet contact te zoeken als u/jij behoefte heeft aan een gesprek, dit kan rechtstreeks met mij (06-10340591) of via de ouderling of wijkcontactpersoon.

Wij hopen elkaar te ontmoeten. In de kerk; de Baak of de Ichthus of in Hasselt.

Een hartelijke groet, ds. Nelleke Beimers

Van de interim predikant

Zoals eerder meegedeeld is, ben ik per 1 juni jl. aangesteld als interim predikant van de Ichthuskerk. Ik stel ik mij graag kort aan u voor. Ook vertel ik iets over mijn werkzaamheden.

Ik ben Johan van Holten geboren in 1960 te Numansdorp. Het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Na de middelbare school ben ik naar de Pedagogische Academie gegaan waarna ik theologie studeerde in Utrecht. Na 25 jaar gemeente-predikant te zijn geweest, werd ik in 2017 aangesteld tot fulltime interim predikant in dienst van de landelijke kerk.

Op dit moment werk ik naast Hasselt ook in een gemeente in de buurt van Amsterdam en een gemeente in Friesland. Ik ben getrouwd met Afina en

samen hebben wij drie (getrouwde) kinderen, twee dochters en een zoon en vier kleindochters. We wonen in het mooie dorp Nunspeet op de prachtige Veluwe.

Wat kom ik, of wat ga ik doen?

Mijn opdracht voor Hasselt luidt om gedurende 6 uur per week de kerkenraad van de Ichthuskerk te ondersteunen en te adviseren. Dat betekent dat ik mij voornamelijk richt op (gezamenlijke) kerkenraads- en moderamenvergaderingen. Uiteraard wordt er daarnaast ook veelvuldig gecommuniceerd via de mail en de telefoon.

Mocht u mij willen contacten, dan kan dat via 06-44872075 of via de e-mail j.vanholten@protestantsekerk.nl. Ik hoop op een vruchtbare tijd in uw midden.

Met een hartelijke groet, ds. Johan van Holten

Open Kerk Ichthus

Vanaf juni dit jaar hing de vlag WELKOM elke zaterdag bij de ingang van de Ichthuskerk en stonden de deuren wijd open.

Zo was te zien dat de kerk geen gesloten bunker is waarvan de deuren alleen op zon- en feestdagen een paar uur open staan.

Iedereen kon even binnenlopen voor een gesprek, bezinnend moment, een kaarsje aansteken of genieten van de sfeer, het orgel of de architectuur.

Belangrijker dan het aantal bezoekers (rond de acht gemiddeld) waren de waardevolle gesprekken die we met de bezoekers mochten voeren.

We zijn nu gestopt en hopen volgend jaar de deuren weer te mogen openen onder het motto:

“niet het vele is goed maar het goede is veel”

Willy Swint, Jan Dijkstra en Aly Hilberts

Kerkdienst gemist en kerktelefoon

Heel wat jaren heeft Bert Schelhaas vanuit de Ichthuskerk de technische kanten verzorgd van de kerktelefoon en de uitzendingen van kerkdienst gemist.

Zelfs als er geluid ontbrak bij beelden van een kerkdienst vanuit de Ichthuskerk, kreeg jij het voor elkaar om dit weer in orde te krijgen! Je hebt aan de

wieg gestaan - samen met Ad Oskam - van de opzet en installatie van de internetverbinding in de Ichthuskerk. Ook bij het beamerteam was je met al je technische kennis betrokken. Bert, namens beide kerkenraden heel hartelijk bedankt voor al jouw inzet en ondersteuning.

Nu heb je een deel van deze taken overgedragen aan Niek Bakker. Niek, succes gewenst bij het oppakken van deze taken.
Namens beide kerkenraden, Corry van Voorst

Kindernevendienst

Hallo jongens en meisjes,

Wat fijn dat we veel van jullie weer mochten zien bij kindernevendienst! Dat vinden wij superfijn! Jullie hopelijk ook! Het kindernevendienst-feest voor de vakantie was echt geslaagd met heel veel kinderen samen. Nu hebben we weer gewone kindernevendienst onder schriftlezing en preek. Het is fijn dat jullie ook weer naar de kerk kunnen. Hopelijk kunnen we snel weer met meer mensen tegelijk naar de kerk.

Sinds de online kindernevendienst hebben we eigen email adres: kindernevendienst@pknhasselt.nl Als je het leuk vindt mag je rustig een berichtje sturen. Als je bijvoorbeeld een leuk idee hebt voor de nevendienst, iets wat misschien anders kan, iets wat je leuk vindt in de nevendienst of juist niet zo leuk.

Tijdens de startzondag hadden we het over toekomst. Heb jij ideeën voor de toekomst? Dan horen we die graag! In de kindernevendienst hadden we het, tijdens de startzondag, over het onze Vader. Daarom zie je hier het onze Vader voor kinderen.

Groeten van de leiding van de kindernevendienst

Het onze Vader voor kinderen

Lieve God,

U bent onze Vader en u woont in de hemel.

Uw naam is heilig en wij prijzen die naam.

U bent de koning!

*Help mij om die dingen te doen waardoor de aarde steeds
een beetje meer op de hemel gaat lijken.*

Geef ons iedere dag wat wij nodig hebben.

*Vergeef de fouten die ik maak.
U vergeeft ons de fouten die wij maken,
help ons om ook de fouten van anderen te vergeven.
Help mij om steeds de weg te gaan die goed is.
Wanneer er nare dingen om mij heen zijn, bescherm mij dan.
Alles is van U! U bent groot, machtig en bijzonder!
Uw liefde zal voor altijd en altijd blijven bestaan.
En zo is het! Amen!*

Het jeugdhart

Misschien heeft u/heb jij het tijdens de startdienst al gezien en gehoord. Het Jeugdhart. Een team enthousiaste gemeenteleden die samen met u en jou er voor onze jeugd wil zijn. De jeugd heeft de toekomst.

Graag informeren we u/jou over deze nieuwe ontwikkelingen binnen het jeugdwerk. Willem Klapwijk was als jeugdwerkadviseur van maart tot september aan onze gemeente verbonden. Hij heeft in deze periode meegeacht en advies gegeven over het jeugdwerk.

- Hoe blijft de huidige organisatie-/ en overlegstructuur binnen het jeugdwerk beheersbaar?
- Hoe geef je het jeugdwerk een nieuwe stimulans?

Per september '21 is het JODO (jeugdouderlingen en diakenenoverleg) vervangen door het Jeugdhart. Het Jeugdhart is vanaf nu het nieuwe orgaan die het jeugdwerk stimuleert en verbindt.

Tijdens de startdienst op zondag 19 september zijn de leden van het Jeugdhart aan de gemeente gepresenteerd. Het Jeugdhart wordt vertegenwoordigd door:

- Eric Beernink
- Rianne den Boer
- Gerda van Dijk
- Ilse van Dijk
- Johan van Dijk
- Renate ten Hove
- Jenneke van der Kolk
- Edith van Olst
- Henk van Veldhuizen
- Leonard Zwitter



- Kerkelijk jeugdwerker (vacant*)

* Willem Klapwijk blijft het Jeugdhart ondersteunen in deze opstartfase. Willem heeft aangegeven dat hij zich de komende tijd verder terugtrekt. Daarom gaat z.s.m. een vacature uit voor een kerkelijk jeugdwerker voor 18 uur per week.

Visie

Relatie. Dat is in één woord samengevat wat we centraal willen stellen in ons jeugdwerk. Onze relatie met God en met elkaar deze relatie beleven en delen. Gods goede nieuws is er om doorgegeven te worden. We willen ervoor gaan dat kinderen het goed hebben samen. Dat ze de basis van het geloof leren. Dat tieners voorbeeldfiguren hebben waaraan ze mogen zien hoe het geloof in de praktijk werkt. Dat God ons hoop en liefde geeft.

Dit kan betekenen dat sommige activiteiten een andere invulling krijgen. We gaan echt kijken en luisteren naar onze jongeren: wat sluit aan? Op deze manier willen wij graag met elkaar het jeugdwerk vernieuwen. Wat willen de jongeren, waar ligt hun kracht en wat zijn hun wensen?

Inbreng en bijdrage van ouders

Kan het Jeugdhart met alle jeugdwerkers deze wens en doelstelling alleen realiseren? Nee! Hiervoor hebben we de medewerking en ondersteuning van de ouders nodig. Ook dit sluit aan bij het woord `relatie`, zoals dit in het kopje `visie` wordt omschreven. We hopen daarom ook echt, dat we vanuit het Jeugdhart ouders kunnen gaan bezoeken. Zodat we samen kunnen zoeken naar wat we de jongeren aan kunnen en willen bieden. En hoe we de ouders bij deze `relatie` kunnen betrekken. Wij geloven dat vanuit het gebed Gods zegen uit mag gaan. Wilt u ook bidden voor de ouders, voor de jongeren en voor de mensen die zich inzetten voor deze jongen? Het gebed is hierin een onmisbare schakel.

Vanuit het Jeugdhart staan we te trappelen om met alle jeugdwerkers aan de slag te gaan. We hopen vol enthousiasme het geloof aan onze jongeren door te geven. Dat we met elkaar de kansen gaan benutten, zodat onze jongeren zich thuis voelen in Gods kerk.

Hebt u vragen of wilt u/wil jij alvast iets kwijt aan het Jeugdhart? Verstuur dan een mail naar; edith.vanolst@pknhasselt.nl. Of spreek één van onze teamleden aan😊

Het Jeugdhart!



Jeugdwerkseizoen 2021-2022

Blij en dankbaar zijn we dat we ondanks dat corona nog onder ons is, er mogelijkheden zijn om - binnen de maatregelen - het jeugdwerk weer op te starten. Naast de crèche en kindernevendienst die inmiddels weer draaien, worden ook de voorbereidingen getroffen voor het opstarten van het clubwerk en de catechisaties en wie weet nog meer. De verwachting is dat we hiermee na de herfstvakantie van start gaan.

Om het jeugdwerk draaiende te kunnen houden, zijn we op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten en samen met jeugd en jongeren willen optrekken in het geloof. In het bijzonder zijn we op zoek naar versterking binnen het catechetenteam en clubleiding. Maar ook de crèche kindernevendienst en de jeugddienstcommissie kan versterking gebruiken.

Voor opgave en of informatie kunt u/jij contact opnemen met:
Edith van Olst (jeugdouderling) edith.vanolst@pknhasselt.nl,
tel: 06-51360456

'Het koninkrijk van God'

Dat is het thema van de jeugddienst op 10 oktober a.s.



Joost van Dalfsen van Youth for Christ is de spreker in de dienst. Hij gaat met ons nadenken over dit thema. Onderwerpen waar hij het o.a. over gaat hebben zijn: Het koninkrijk in het verleden, het koninkrijk in het heden en het koninkrijk in de toekomst.

Nieuwsgierig geworden?

De jeugddienstcommissie nodigt je van harte uit om mee te kijken en te luisteren op zondag 10 oktober om 10.00 in de Ichthuskerk of via kerkdienstgemist.

Vorming en toerusting

Langzaam maar zeker ontstaat er weer ruimte om samen te komen voor gesprek, om samen te leren en te luisteren naar geloofsbeleving met elkaar.

Op vrijdag 24 september jl. is de kring Vacare voor het eerst sinds anderhalf jaar weer bij elkaar geweest. Onwennig wellicht, maar toch goed om elkaar te ontmoeten rondom het geheim van de Eeuwige en stil te worden rondom het Woord, dat Hij ons aanreikt op die morgen. Inmiddels zijn er ook een paar vrouwen uit Nieuwleusen, die bij ons aansluiting hebben gezocht. Vrijdag 29 oktober a.s. komen we weer om 9.30 uur bij elkaar."

Musical

Vanuit ons midden is opnieuw een start gemaakt met een nieuwe musical. Deze wordt in ons eigen midden geschreven en gecomponeerd rond het verhaal van de vrouw van Lot, die de naam Onamé heeft gekregen. Wat bewoog

haar om om te kijken toen dat niet moest? En wat is er geworden van haar dochters en haar kleinzonen? We beginnen voorzichtig weer wat te zingen en te bewegen en doen dat op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

 **Bezorging liturgie**

Contactadres: Lianne Snijder. Graag onderling ruilen en doorgeven per mail: liannesnijder@live.nl, tel. 038-4773014 of whatsapp 0612237538

03 oktober	Willy Aalberts
10 oktober	Jannie van Hasselt
17 oktober	Fam. Hulzebosch
24 oktober	Janet van Dijk
31 oktober	Margriet de Boer

Papieren liturgie

Veel leden van de gemeente ontvangen vrijdags de liturgie van de dienst op de volgende zondag per mail. Er zijn ook nog leden die liever een papieren liturgie hebben. Dat kan, er zijn nu nog ongeveer 20 gemeenteleden die de liturgie op papier krijgen. Wilt u dat ook, of hebt u geen papieren liturgie meer nodig, dan kun u dat doorgeven aan: Lianne Snijder, E-mail: liannesnijder@live.nl, Tel.038 4773014, Mobiel: 0612237538



Overzicht Kerkdiensten Protestantse Gemeente te Hasselt i.w.

Kerk	Kinderen en Kerk
Ichthus	Zondag 3 oktober 10.00 u
Voorganger: Ds. M. Biewenga Organist: Henk Schoonewelle Collecte: liturgiecommissie	Crèche: Chantal van Dijk, Tessa Hartman Kindernevendienst: <i>Onderbouw</i> Gerda van Dijk, Stefanie van den Berg <i>Bovenbouw</i> Lydia Touwen, Karlien Dikken
Ichthus	Zondag 10 oktober Jeugddienst 10.00 u
Voorganger: Joost van Dalftsen Organist: Arjan Wegerif Collecte: onkosten jeugddienst	Crèche: Angelique Bergman, Kirsten Boessenkool Kindernevendienst: <i>Onderbouw</i> Gerda Buter, Karin Riezebosch <i>Bovenbouw</i> Geen i.v.m. jeugddienst
Ichthus	Zondag 17 oktober Heilig Avondmaal 10.00 u
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Luuk Schuurman Collecte: algemeen kerkenwerk	Crèche: Heleen Seinen, Emma de Vries Kindernevendienst: <i>Onderbouw</i> Marieke Booij, Annelies van den Berg <i>Bovenbouw</i> Jenynga van den Werf, Lisanne Habers
Ichthus	Zondag 24 oktober 10.00 u
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Henk Schoonewelle	Crèche: Tineke Visscher, Ilse v.d. Steege

Collecte: kerktelefoon	Kindernevendienst: <i>Onderbouw</i> Renate ten Hove, Fancy Brinkman <i>Bovenbouw</i> Marjanne van de Berg, Karlien Dikken	
Ichthus	Zondag 31 oktober 10.00 u	
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Arjan Wegerif Collecte: lief en leed	Crèche: Lenie van Veldhuizen, Joanne Mijnheer Kindernevendienst: <i>Onderbouw</i> Heleen Seinen, Claudia Last <i>Bovenbouw</i> Rianne den Boer, Maroeska Buter	
de Baak	Woensdag 3 november 19.30 uur	Dankdag
Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Dik Hartman Collecte: onderhoud dak		

Ps.

- De genoemde kerk is niet helemaal open voor 'spontane' kerkgang; u kunt meevieren via 'Kerkdienstgemist' en het genoemde gebouw of – als de coronasituatie het toestaat – u aanmelden voor bezoek aan de kerkdienst.
- Denkt u eraan dat vanaf zondag 3 oktober de kerkdiensten weer om 10 uur beginnen.