
KONTAKTBLAD ICHTHUS

Gezamenlijk kerkblad van de Gereformeerde
Ichthuskerk en de Hervormde Gemeente
de Baak te Hasselt

Protestantse Kerk



juli/augustus 2022

17e Jaargang N° 7



Overstapdienst, 10 juli

Nieuws vanuit het Jeugdhart



Inhoudsopgave

KONTAKTBLAD ICHTHUS	1
Inhoudsopgave	2
“Scheurde U maar de hemel open om af te dalen	2
 Van het Pastoraat	4
 Van het Pastoraat	6
  Diaconaat	8
  Van de Kerkenraad	12
 Van de Kerkrentmeesters	14
  Berichten	15
 Berichten	18
 Berichten	19
  Activiteiten	19
 Activiteiten	20
Overzicht Kerkdiensten	21

Volgend “Kontaktblad Ichthus”

De kopij voor het eerstvolgende kerkblad graag uiterlijk **woensdag 24 augustus** aanstaande inleveren bij de redactie:
gez.kerkblad@pknhasselt.nl

Versijning

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt rond **donderdag 1 september**

Bezorging

Vragen omtrent bezorging:

Mevr. L. Joling

Telefoon: 038-477 3036

E-mail: drikusjoling@hotmail.com

Colofon

“Kontaktblad Ichthus” is een uitgave van de Hervormde Gemeente “de Baak” en de Gereformeerde Ichthuskerk te Hasselt.
Oplage:
740 stuks + 1 groot letter.

Redactie:

Marieke Booij
Rietsnit 14
06-2362 7278

Irma Lok

Zicht 33

038- 477 1471

Predikanten:

Ichthuskerk;
ds. N. Beimers
06-1034 0591
Nellekebeimers@kpnplanaet.nl

de Baak:

ds. H.W. van Veldhuizen
038-477 1935

“Kontaktblad Ichthus” verschijnt eens per maand
Website:
www.pknhasselt.nl
e-mailadres:
gez.kerkblad@pknhasselt.nl

“Scheurde U maar de hemel open om af te dalen

n.a.v. Jesaja 63: 19

Het wordt zomer. De ontspanning lonkt, nu school, werk en verplichtingen even een stapje terug doen in ons leven. Even op adem komen. Nou ja, op adem: als je in de rij staat op het vliegveld met de angst het vliegtuig te missen; als je de file voor de tunnel voor lief moet nemen; als het toilet in de trein weer niet om aan te zien is, nou ja, als je al die 'ontberingen' kunt doorstaan, ja dan is er eindelijk het moment om op adem te komen. Dan pas...

Ondertussen reist het leven, de wereld met je mee. Zorgen om geliefden en bekenden, de natuur die overal in deze wereld onder druk staat, de oorlog die maar voortduurt totdat een van de partijen zichzelf helemaal leeg heeft gevochten, de honger elders die slachtoffers maakt en het stille geweld in gezinnen dat soms maar aanhoudt. Op adem komen: dat gun je iedereen, maar lang niet iedereen ontvangt die vorm van adem.

Ook de profeet zucht en kreunt. Het geweld in zijn land duurt voort, de verlossing is nog niet gekomen. Ook al had hij daarop al gerekend, het moment is nog niet daar. En dus roept hij de Eeuwige aan: laat Die dan komen om ons de adem te schenken, de wereld te redden, ons op te heffen, onze wereld op te heffen uit alle sores. Want op die God vertrouwt hij. Die God immers heeft in het verleden het volk ook bevrijd uit de slavernij, uit de ellende.

Ja, ik geloof dat ik die gedachte wel mee kan maken. Ook ik hoop en bid om het komen van God. Maar wat als God al gekomen is? Immers, de Geest van God is over de schepping uitgewaaiert met Pinksteren. Die Geest waait onder en in ons om en daagt uit, nodigt uit om op te staan en ter hand te nemen. Dat betekent dus, dat we verantwoordelijkheid aanvaarden, dat we nadenken en gaan doen wat passend is bij Gods Koninkrijk. De vrede van God is niet alleen in handen van God zelf, maar ook door Zijn Geest in onze handen. Om in de wereld en in de kerk en in de kring van familie en vrienden er te zijn. In alle eenvoud en trouw, in alle bescheidenheid maar ook vasthoudendheid.

Maar nu mag je eerst op vakantie. Je mag genieten van vrije tijd, van een andere omgeving. In het besef, dat alles, heel het leven, alle adem jou geschonken wordt om in deze Geest van de Opgestane straks aan het werk te gaan. Te staan voor schepping, voor leven, voor de toekomst van God. Maar nu: geniet ervan! Rust uit en kom op adem. Want God, want wij hebben ook jou straks nodig.

Van het Pastoraat

Meeleven

Niet elke keer is er iets nieuws te melden over mensen die al langere tijd met ziekte of belemmeringen te maken hebben; ook niet iedereen stelt er prijs op genoemd te worden.

Maar laten we elkaar niet vergeten. Het doet goed als mensen oprecht belangstellend zijn. In de aandacht van mensen kan zomaar iets oplichten van de nabijheid van God.

Een nieuwe start

Wat zijn we blij dat we met 7 nieuwe ambtsdragers en aan aantal ondersteuners een nieuwe start konden maken op zondag 12 juni jl.

Op 5 juli komt de nieuwe kerkenraad voor het eerst samen. We beginnen met een maaltijd en onderlinge kennismaking.

Vakantietijd

Nog enkele weken en dan gaan de schooldeuren dicht: vakantietijd! Sommige gemeenteleden zijn al op reis of zelfs al weggeweest, anderen kijken er nog naar uit en verheugen zich op wat komen gaat.

Thuis of elders in eigen land of verder weg de vakantietijd doorbrengen betekent toch vooral 'op verhaal komen': rust, geen werkgerelateerde verplichtingen, ontspannen, genieten en nieuwe energie en inspiratie opdoen.

Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid erop uit te kunnen gaan en niet voor iedereen is vakantie houden mogelijk; soms zijn er andere zorgen, is er ziekte of moet er juist zorg verleend worden aan anderen. Voor hen en ook voor onze oudere gemeenteleden, die gebonden zijn aan huis, is het juist nu een stille tijd met vaak ook minder bezoek en aandacht. Laten we elkaar ook in deze tijd niet vergeten; aandacht voor elkaar kan zo veel betekenen: een telefoongesprekje, kaartje of bezoekje zijn als 'zonnestraaltjes met warmte'! De kerkenraad wenst iedereen een goede en gezegende zomertijd toe!

Startzondag

Wanneer we in de Ichthuskerk de startzondag houden is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer bekend is hoort u/jij erover.

Bericht van jullie ambulante predikant

In september aanstaande ben ik een jaar werkzaam in jullie gemeente. Een intensief jaar was het. Maar beide kerken staan er ook heel anders voor dan een jaar geleden. Er is sprake van opbouw. Daar zijn we heel dankbaar voor na alles wat er gebeurd is. Tegelijk is de samenwerking voor het grootste gedeelte stopgezet. Gelukkig kan het jeugdwerk en kunnende jeugdactiviteiten nog wel gezamenlijk uitgevoerd worden. En de toekomst zal leren wat er verder mogelijk zal worden.

Mijn werkzaamheden als ambulant predikant beëindig ik in september. Maar er lijken goede mogelijkheden voor het benoemen van een predikant in deeltijd voor een bepaalde tijd. De kerkenraad wil hier ook op inzetten. Laten we hopen en bidden dat dit proces zal slagen! De maanden juli en augustus ben ik meer dan de afgelopen maanden beschikbaar voor bezoekwerk. Mocht u er prijs op stellen dat ik langskom, laat het me weten!

Voor nu wens ik jullie allemaal thuis of op reis een mooie zomertijd toe.
ds. Nelleke Beimers

Bij de kerkdiensten

- Zondag 3 juli gaat in de dienst ds. A. Woudenberg uit Harderwijk voor.
- Zondag 10 juli staat de overstapdienst gepland voor leerlingen uit gr.8. Deze dienst wordt geleid door ds. H. van Veldhuizen. We hopen dit met elkaar te vieren in het Van Stolkspark; bij slecht weer wordt het in de Baak gehouden.

Vanaf 17 juli t/m 21 augustus zullen de diensten gezamenlijk worden gehouden i.v.m. de vakantieperiode; eerst 3 weken in de Ichthuskerk en dan 3 weken in de Baak.

- Zondag 17 juli is ds. H. van Veldhuizen de voorganger (Ichthuskerk).
- Zondag 24 juli zal ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen de dienst leiden (Ichthuskerk).
- Zondag 31 juli gaat ds. H. van Veldhuizen voor (Ichthuskerk).
- Zondag 7 augustus is ook ds. H. van Veldhuizen de voorganger (de Baak).
- Zondag 14 augustus is opnieuw ds. H. van Veldhuizen de predikant (de Baak of in het park).
- Zondag 21 augustus zal ds. H. Engelsma de dienst leiden (de Baak).
Vanaf zondag 28 augustus zal er weer in beide kerken een dienst met kindernevendienst en crèche gehouden worden

- Zondag 28 augustus gaat ds. P. Lindhout uit Dedemsvaart voor in de dienst.
- Zondag 4 september zal ds. N. Beimers de dienst leiden.

Van harte welkom allemaal!



Van het Pastoraat

Bij de diensten

- Zondag 3 juli a.s. gaat ds. Henk van Veldhuizen weer voor. Deze dienst is een doopdienst, waarin ook belijdenis wordt gedaan. Met de kinderen lezen we Handelingen 6 en 7 over Stefanus.
- Zondag 10 juli a.s. hopen we weer een dienst in het park te kunnen houden. Deze overstapdienst met de oudste kinderen van de kindernevendienst begint om 10 uur en draait om het verhaal van het brandende braambos. De muziek wordt verzorgd door Rosalie, Eric, Daniëlle en Aron.
- Zondag 17 juli a.s. hebben we een gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk. In deze dienst zal de baby van Nicole en Erik van Dijk de zegen ontvangen. Met de kinderen lezen we dan Handelingen 9 over de roeping van Saul.
- Zondag 24 juli a.s. gaat ds. Trouwborst uit Nieuwleusen voor in de gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk. Voor de kinderen gaat het dan over Handelingen 9, het verhaal van Petrus en de gaven van genezing en heling, die hij in Jezus' Naam mocht delen aan Eneas en Dorkas.
- Zondag 31 juli a.s. gaat ds. Van Veldhuizen voor in de gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk. Met de kinderen lezen we Handelingen 10 over wie mee mag doen.
- Zondag 7 augustus a.s. is de gezamenlijke dienst in de Baak. Voor-ganger is ds. Van Veldhuizen en met de kinderen lezen we II Samuël 5 over David, die koning wordt.
- Zondag 14 augustus a.s. hopen we elkaar in een gezamenlijke dienst te ontmoeten in het park om 10 uur. Thema en vorm van deze dienst is nog niet bekend.
- Zondag 21 augustus a.s. is er een gezamenlijke dienst in de Baak, waarin ds. Engelsma voorgaat. De kinderen staan stil bij het verhaal van II Samuël 9, waar David zich ontfermt over Mefiboset.
- Zondag 28 augustus a.s. is er weer gescheiden dienst. In de Baak hoopt ds. Roodenburg voor te gaan en de kinderen staan stil bij het verhaal van II Samuël 11 over David en Batseba. Diezelfde avond

zal – als alles als vanouds gaat – er in de tent van het Euifeest een tentdienst zijn.

- Zondag 4 september a.s. hoopt ds. Van Veldhuizen weer voor te gaan in de Baak. We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal. Met de kinderen staan we stil bij het verhaal van II Samuël 12, waar de profeet Natan in Gods Naam spreekt tegen David.

Koffieochtend

Het is plezierig om elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over het weer, de toestand in de wereld of in Hasselt, het geloof, net wat erlangs komt. Graag zetten we onze ontmoetingen nog even door: op donderdag 14 en 28 juli a.s. en 11 en 25 augustus a.s. van 10 – 11 uur bent u van harte welkom om even ‘zomaar’ binnen te lopen.

Examens

Op het moment dat ik deze tekst schrijf, zijn de eerste uitslagen van de examens net bekend; anderen moeten nog een week wachten. Zij, die goed bericht hebben ontvangen: van harte gefeliciteerd! Zij, die teleurstellend bericht kregen, verwacht of onverwacht, sterkte met de eventuele herkansing en anders moed en vertrouwen toegewenst om jezelf te herpakken voor volgend jaar.

Tenslotte

We richten ons de komende tijd op het nieuwe winterseizoen. Daarbij heeft de kerkenraad van de Baak besloten om aandacht te geven aan het thema van de landelijke kerk “Aan tafel”. We willen met elkaar het gesprek aan gaan over de toekomst van de kerk in het verband van de huiskamer: wat droomt u, wat verwacht u, welke vreugde en zorgen ziet u op u afkomen als het gaat om geloven in de kerkelijke setting. Later daarover meer.

Van 15 tot en met 28 augustus a.s. heb ik nog twee weken vakantie. In voor komende gevallen kunt u via de scriba Nely van der Horst een beroep doen op ds. Nelleke Beimers.

Woorden uit ons liedboek:

*“Glorie zij God voor bontigheid,
voor hemelen, marmelend als koeienhuid;
voor bloemsproetjes, uitgestippeld op vlugge forellen;
vers vonkgepofst kastanje-herfstlicht; vlinkvlerk, wijd
landschap siergekaveld: eg-ploeg-braak geruit;*

en alle beroepen, hun gerei, tuig, toestellen.

*Ieder net ander, zeldzaam, eigenaardig ding;
alles wat grillig uitschift (en wie weet hoe uit?)
in snel, sloom; zoet, zuur; hel, gedooft;
Hij vadert voort boven verandering:
Hij zij geloofd."*

Deze wonderlijke woorden (staan op blz. 1516) voelen aan als de bontheid van de schepping, als de volte van de zomer, als de genade van de Eeuwige.

Ik wens u en jou gezegende dagen toe.

Met vriendelijke groet, ds. Henk van Veldhuizen



Diaconaat

Doelen diaconiecollecten maanden juli en augustus 2022

- 3 juli **Kerk in Actie India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst.** In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een partnerorganisatie in India wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
- 10 juli **Kinderen van de voedselbank.** Dit is een landelijke stichting die extra zorgt voor de kinderen van ouders die gebruik moeten maken van de voedselbank. Wist u... dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren? Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen? Zie de website.
- 17 juli **Edukans** - Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. De medewerkers van Edukans geloven dat talent niet verloren mag gaan. Daarom werken ze elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs.
- 24 juli **Artsen zonder grenzen** - Artsen zonder Grenzen wil mensen helpen die in nood verkeren en medische hulp hard

- nodig hebben, maar die niet krijgen. Ongeacht hun ras, politieke overtuiging of religie.
- 31 juli **Dorpshuis Roemenië MagyarOzd.** Buitenlandproject, waarbij onze jongeren komende herfst weer naar Roemenië gaan om daar het dorpshuis verder op te knappen met twee nieuwe badkamers en een toilet.
- 7 augustus **Terre des Hommes** - Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuittingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.
- 14 augustus **Collecte voor de Diaconie** – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
- 21 augustus **OMF Thailand, voor het werk van Gert en Marjo Jonkheer.** Gert en Marjo werken in Thailand en moeten zelf in hun levensonderhoud voorzien. Daarom collecteren wij voor hen, zodat zij hun werk in Thailand kunnen voorzetten, zie ook www.gertenmarjo.nl
- 28 augustus **Binnenlandproject: Stichting het Vergeten Kind** - In Nederland wonen heel veel kwetsbare kinderen die het moeilijk hebben. Zij hebben uw hulp dringend nodig en dit houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en evenementen die een directe positieve invloed hebben op het leven van deze kinderen.
- 4 september **Collecte voor de Diaconie** – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in juli en augustus. U kunt elke week uw bijdrage overmaken via **GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de kerk en eredienst en het doel van de derde collecte staat vermeld bij het overzicht van de kerkdiensten.** De uitgebreide uitleg over de werking van **GIVT** staat op de website. Hebt u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

NL18 RABO 0325 602 638

NL93 RABO 0325 605 459

t.n.v. Geref. Kerk Diaconie

t.n.v. Diaconie de Baak

Collectebonnen en munten

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij een van de diakenen in de brievenbus doen, bijv. bij Anita Schuurman, Hendrik van Viandenstraat 9 of bij Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141 in Hasselt. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdragen.

Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand mei. Dit is het totaalbedrag van de beide kerken. U hebt als gemeente trouw gegeven via **Givt** en de bankrekeningen van de diaconie! Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

Datum	Bestemd voor	Bedrag
1 mei	Kids Care Kenia	311,50
8 mei	Kerk in Actie: hulp voor Nigeria	375,16
15 mei	Liliane Fonds	340,82
22 mei	Stichting Vluchteling	258,98
26 mei	Voor opvang Hart van Hasselt	130,31
29 mei	Kinderen van de voedselbank	128,89
	Totaal	€ 1545,66

Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide diaconieën!

SOS-kinderdorpen bussen bij de uitgang van de Baak

Bij de uitgangen van de Baak hangen in de hal nu ook weer de bussen voor het doel SOS-kinderdorpen. Deze extra collecte is bestemd voor SOS Kinderdorpen en biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136 verschillende landen en gebieden. Van harte aanbevolen.

Diaconie en Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland????!

Naast liefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar meehelpen met de opstart van SchuldHulpMaatje Zwartewaterland, met de naam "Met Elkaar Zwartewaterland" (deze naam is tijdens de vorige vergadering voorgesteld). Heel fijn dat zich al mensen hebben aangemeld om te helpen met de opstart. Ook zijn er al aanmeldingen als schuldhulpmaatje. Maar er zijn nog steeds bestuurders en schuldhulpmaatjes nodig. De schuldhulpmaatjes krijgen een gedegen opleiding om de mensen die in nood zitten te

begeleiden. Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen met Wil Kappert via wil.kappert@pknhasselt.nl. Mobiel nr. 06-19860235.

Zwartewaterland verwarmt: solidariteit bij stijgende energieprijzen

De diaconieën van de kerken in Zwartewaterland hebben met elkaar besloten in actie te komen voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimuminkomen. Juist voor deze mensen zijn de fors gestegen energieprijzen, naast de duurder geworden boodschappen een probleem. Omdat ook de door het kabinet toegezegde compensatiemaatregelen niet afdoende zijn werd er een beroep gedaan op ons allemaal. Alle huishoudens in Nederland ontvangen dit jaar immers een korting van 400 euro op de energiebelasting.

Deze actie liep tot 1 juni 2022 en wij willen u allemaal hartelijk danken voor uw donaties en betrokkenheid bij deze actie van de gezamenlijke diaconieën in Zwartewaterland.

Wij delen

*Wij delen geloof
Wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo willen wij delen
Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt*

*Totdat wij delen met jou
En met iedereen
De hoop en liefde van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo mogen wij delen
Met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt*

*Wij delen ver weg
We delen dichtbij*

*Eén kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt.*

Matthijn Buwalda 9 uit Medemens 4 kerk in actie; zie ook YouTube

Van de Kerkenraad

Bericht van de gezamenlijke kerkenraden over de voortgang Crèche en Kindernevendienst

Zoals u weet wordt vanaf januari '22 de crèche en kindernevendienst afwisselend per zondag in de Baak of Ichthuskerk georganiseerd. Zoals destijds is afgesproken is rond de Pasen door middel van een enquête, onder ouders met kind(eren) in de leeftijd van 0-12 jaar, geëvalueerd of hierin aan de wens van ouders wordt voorzien.

Uit de enquête kwam een duidelijke voorkeur bij de ouders voor wekelijks crèche en kindernevendienst in beide kerken. Ook kwam uit de enquête dat deze gescheiden crèche en kindernevendienst door de ouders veelal niet werd gezien als bezwaar voor het gezamenlijke jeugdwerk zoals clubs, catechisatie en overige jeugdactiviteiten.

Naar aanleiding van de uitslag van de enquête en de geconstateerde gebruikmaking van de gezamenlijke crèche en kindernevendienst is in afstemming met de leiding van de crèche/kindernevendienst door beide kerkenraden besloten dat de crèche en kindernevendienst vanaf 28 augustus '22 weer elke zondag in beide kerken wordt georganiseerd. Per kerk wordt de leiding hiervan georganiseerd, waarbij in projecten de samenwerking gewaarborgd blijft evenals de goede verhoudingen tussen de leiding van crèche/kindernevendienst.

Een besluit dat voor leiding van crèche/kindernevendienst en mogelijk ook u als ouder met pijn en moeite genomen is. Beide kerkenraden voelen mee met deze pijn en verdriet en ondersteunen het (waar mogelijk) gezamenlijk optrekken voor en met de jeugd.

De kerkenraden willen hierbij hun waardering uitspreken voor de wijze waarop leiding invulling geeft aan crèche en kindernevendienst. Zeker in de

periode die achter ons ligt, corona, maar ook de teleurstellingen rondom het niet doorgaan van de fusie tussen beide kerken, is niet makkelijk geweest. Desondanks konden wij altijd op hen rekenen en zorgden zij ervoor dat, online en/of in de kerk aandacht was voor de kinderen onder ons.

De komende tijd wordt gekeken hoe de kindernevendienst en crèche per kerk wekelijks georganiseerd gaat worden. We zoeken hiervoor versterking van leiding van crèche en kindernevendienst voor de Baak en Ichthuskerk. Staan om onze jeugd en hen vertrouwd laten raken met verhalen uit de Bijbel en het geloof, spreekt dat je aan meld je aan! Jong én oud is welkom. Mail naar edith.vanolest@pknhasselt.nl of naar marjo.braakhekke@pknhasselt.nl
Kerkenraad de Baak en Ichthuskerk

Vacature jeugdwerker

Naast dat we tot op heden geen geschikte jeugdwerker hebben kunnen vinden moeten we helaas de vacature stopzetten. Binnen de Ichthuskerk is er op dit moment niet de financiële ruimte om in gezamenlijkheid een jeugdwerker aan te stellen. Nu deze duidelijkheid er is moet er op termijn verder gekeken worden welke mogelijkheden er wél zijn. Willem Klapwijk is op dit moment op de achtergrond actief ter ondersteuning van het Jeugdhart. Willem Klapwijk heeft van maart – sept 2021 in onze gemeente gewerkt als jeugdwerkadviseur.

Jong en oud toekomstgericht op weg....!

Hierbij willen we nogmaals vriendelijk doch dringend een beroep doen op u/jou. Op dit moment is er binnen alle jeugdgeledingen een tekort aan vrijwilligers en komt het jeugdwerk voor het seizoen 2022-2023 in de knel. Help mee om de jeugd betrokken te houden bij de kerk, ze enthousiast te maken voor het geloof en ze een goede basis mee te geven waarmee ze later zelf hun geloofskeuzes kunnen gaan maken!

Vacatures t.b.v. Jeugdwerk

- Jeugdlieden
- Leiding Crèche, Kindernevendienst, Club basisonderwijs
- Organisatie van 12+ activiteiten
- Lid Jeugddienstcommissie
- Lid Jeugdhart
- Meedenken/geven van Catechese

Voor vragen kunt u contact op nemen met de jeugddouderlingen riannedenboer@live.nl en/of edith.vanolest@pknhasselt.nl

Extra collecten

Hieronder een overzicht van de opbrengsten van de diensten in de maanden maart tot en met mei, die tot stand zijn gekomen met behulp van de Givt app, giften via de bankrekening van KRM én via de collectes in de diensten. Nogmaals hartelijk dank voor alle gevers en geefsters!



Datum	Bestemd voor	Bedrag
6-mrt	Onderhoud dak	€ 126,86
9-mrt	Onderhoudsfonds	€ 40,25
13-mrt	Lief en Leed	€ 120,42
20-mrt	Crèche / Kindernevendienst	€ 94,58
27-mrt	Verwarmingsfonds	€ 87,70
3-apr	Onderhoud dak	€ 128,56
10-apr	Crèche / Kindernevendienst	€ 86,64
17-apr	Onderhoudsfonds	€ 142,35
24-apr	Orgelfonds	€ 97,20
1-mei	Lief en Leed	€ 89,08
8-mei	Onderhoud dak	€ 122,08
15-mei	Crèche / Kindernevendienst	€ 113,95
22-mei	Orgelfonds	€ 70,41
26-mei	Onderhoudsfonds	€ 37,89
29-mei	Kosten Jeugdendienst	€ 72,80
	Totaal	€ 1.430,78

Vanuit de KRM een aanmoediging om Givt te gaan gebruiken. Op de website staat ook een artikel inclusief beschrijving hoe dit te gebruiken: <https://pknhasselt.nl/page/view/kerkrentmeesters>



Berichten

Nieuws vanuit het jeugdhart



Foto-challenge voor jong en oud



Maak deze zomer een foto van iets dat je in de natuur ziet waardoor jij direct aan God denkt. Het thema is; 'ZIE' Gods schepping.

Lever je foto('s) voor 1 september per mail aan via jeugdhart@pknhasselt.nl

Als je wilt schrijf er dan ook bij 'waarom' deze foto jou aan God doet denken.

Dit kan één woord zijn of een hele zin, dat maakt niet uit.

Alle ingeleverde foto's komen in een filmpje te staan, die tijdens een zondagsdienst te zien zal zijn.

Het kan dus zijn dat je iets moois ontdekt tijdens je vakantie

'De zon komt op, maakt de morgen wakker.

Mijn dag begin met een lied voor U.'

Opw. 733 – 10.000 reden

Maar ook hier in Hasselt of dichtbij is de natuur

prachtig. *Gods trouw boven Hasselt – 2021. Hij laat ons niet los!*



Met welk beeld van Zijn schepping inspireert God jou? 'ZIE' Gods schepping. Doe je mee?



Athletes in Action

Deze organisatie nodigt alle jeugd graag uit voor de sportweek die zij van 18 t/m 22 juli in Hasselt organiseren! Zij leggen hieronder in het kort uit wie ze zijn en wat ze doen.

Wij zijn een sportteam van 8 man/vrouw sterk en willen door middel van sport Gods liefde doorgeven aan iedereen die we kunnen bereiken. Hiervoor hebben wij de contacten gelegd met alle kerken in Hasselt. Zo zijn wij ook tijdens de Jeugddienst in Hasselt geweest om ons voor te stellen.

Tijdens onze acties is iedereen welkom.

- Elke eerste zondag van de maand staan we op het sportveld bij de sporthal in Hasselt van 13 tot 15 uur.

En als klapper hebben we de zomerweek. Deze sportweek is van 18 t/m 22 juli Hopelijk zien we u en jou op het sportveld bij de sporthal in Hasselt:

- 18 t/m 22 juli, elke dag van 14:00 t/m 16:00 voor basisschoolleerlingen
- 18 t/m 22 juli, elke dag van 19:00 t/m 21:00 voor 13+ en volwassenen

Hier gaan we de hele week lang het evangelie doorgeven en natuurlijk ook super fanatiek sporten. De middag is voor de basisschoolkinderen en de avond voor de 13+ jongeren/ volwassenen. We bieden volleybal, voetbal en dans aan. Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we vrijwilligers nodig. Gelukkig hebben al heel veel mensen hun hulp aangeboden!

Word jij ons gastgezin?

We hebben alleen nog gastgezinnen nodig van 17 t/m 23 juli. Lijkt u het leuk om 2 mensen van ons voor een week een slaapplek aan te bieden? Neem dan contact op met Lars Bakker (06-13589513) of stuur ons een berichtje op onze Instagram pagina (athleteshasselt). Wij hebben er al super veel zin in, tot dan!

‘Nacht zonder dak’

Zoals in het vorig kerkblad stond geschreven, is deze actie doorgeschoven. De nieuwe datum is nog niet bekend, dus hou de socials in de gaten. Ga je deze uitdaging aan en zet jij je daarmee ook in voor het goede doel? Of twijfel je nog? Bij twijfel, denk er dan toch nog eens over na en misschien is er wel iemand die met je mee wil. Want iedereen vanaf 10 t/m 17 jaar is welkom. Aanmelden kan via Jeugdhart@pknhasselt.nl

De actie van 'Nacht zonder dak' is om je bewust te maken van het feit dat er echt mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben. Dat ze misschien alleen maar hun zelfgemaakte 'hut' hebben om in te slapen. Het is bijna niet voor te stellen. Aan deze actie 'Nacht zonder dak' is een goed doel gekoppeld, om geld voor in te zamelen. Dit keer is het goede doel; 'Hart van Hasselt'. Dit is de organisatie die in Hasselt op het industrieterrein zorgt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Examens



Alle geslaagden werden opnieuw verrast door het Jeugdhart met een klein gebaar!

En voor diegene die het niet hebben gehaald.... Hopelijk zet je jezelf hier snel overheen en krijg je voldoende energie om komend schooljaar tot een succes te maken.

De jeugd heeft de toekomst

Ook in de kerken heeft de jeugd de toekomst, maar zonder leiding geen activiteiten en begeleiding. Iedereen kan op zijn/haar manier een steentje hieraan bijdragen. Zie de oproep in dit kerkblad: **Jong en oud toekomstgericht op weg.....!**

De overstappers



Onlangs zijn we op een zonnige dag in Giethoorn geweest voor een gezellig afsluitend uitje. Dit was passend bij het gekozen verhaal: de brandende braamstruik. We hebben samen vuur gemaakt en gekookt op dit vuur: lekkere tomatensoep, geroosterd brood met knakworst en natuurlijk marshmallows. Er is heel veel hout gehakt! De volgende groepen die naar Buiten Koken gaan, hoeven

echt hun eigen aanmaakhoutjes niet zelf te hakken.;-)

Na deze inspanning zijn de kinderen lekker afgekoeld met een plons in het kanaal.

Irene Inclusief oproep

Christelijk Fanfarekorps Irene start in september met Irene Inclusief! Irene biedt naast haar huidige onderdelen een nieuwe plek om samen met anderen muziek te maken: namelijk twee groepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Om de repetitieavonden in goede banen te leiden, zoeken we nog vrijwilligers op de dinsdagavonden van 19.15 tot 20.15 uur. Wil je helpen? Neem dan contact op met wilfredbergman@irenehasselt.nl

Berichten

Gastvrouw/gastheer

In een eerder kerkblad heeft reeds een oproep gestaan, waarin we jou/jullie vragen gastvrouw/gastheer te worden voor aanvang van de dienst. Daar hebben zich enkele leden voor aangemeld. Een goed begin, maar nog niet genoeg om een rooster mee te vullen. Wat zou het mooi zijn, als we die groep kunnen uitbreiden. We willen met de dienst van 4 september starten en dan proberen elke week minstens 1 gastvrouw/heer aanwezig te laten zijn. Een half uurtje voor aanvang van de dienst is er dan iemand die iedereen welkom heet in de kerk. Een mogelijkheid samen verder te bouwen aan verbinding en ontmoeten. Lijkt het je wat?? Samen zijn we kerk!!

Aanmelden kan via roukemam@live.nl, of telefonisch 06-50604448.

Even voorstellen

Ik ben Bert Duijst en per 1 juli één van de organisten van de Ichthuskerk. Ik ben al vroeg begonnen met het begeleiden van kerkdiensten. Ik heb orgel gestudeerd aan het Utrechts Conservatorium. Aan het Gronings Conservatorium studeerde ik schoolmuziek en koordirectie. Ik was Cantor van de Theologische Universiteit Kampen. Tot 2017 was ik docent muziek aan het Greijdanus in Zwolle. In mijn woonplaats Hasselt ben ik organist van de Ontmoetingskerk en in Zwolle ben ik 15 jaar 2e organist geweest van de Grote- of St. Michaëlskerk.

Ik ben getrouwd met Hilly en vader van 4 kinderen en 2 kleinkinderen. Ik verheug me op het spelen op jullie prachtige orgel in het mooie gebouw.



Berichten

Bedankje

Heel hartelijk dank voor alle aandacht die ik mocht ontvangen na mijn blindedarmoperatie. De bezoeken door Henk en Willy, het prachtige boekje uit de dienst dat Kees en Dineke kwamen brengen, de vele kaarten, dat was echt heel fijn. Het herstel gaat echt goed en daar zijn we heel dankbaar voor. Tot ziens en groeten voor iedereen, ook van Durk, Hannie Schaap



Activiteiten



Overstapdienst 10 juli

Zien wij u/jou bij de feestelijke overstapdienst op **10 juli om 10.00 uur** in het van Stolkspark?!

14 kinderen nemen afscheid van de kindernevendienst. De voorbereidingen voor de overstapdienst zijn in volle gang.

Hierbij zijn we actief betrokken. De puntjes moeten nog even op de i worden gezet. Daarom komen we binnenkort nog een keer bij elkaar.

Tot 10 juli?! Neem een stoel of kleedje mee.

Groeten namens: Milan Steenbergen, Bram Klaassen, Daan Zielman, Joost Bakker, Ruben Mijnheer, Jet de Jong, Fabian van den Berg, Naomi Smit, Justyn Last, Luka Buter, Tristan den Boer, Lise van Dijk, Koen van der Werf en Ruben Benschop en namens de overstapdienstcommissie

Open ochtend voor vrouwen

Op DV-dinsdagmorgen 6 september 2022 hopen we als bijbelstudiegroepen

voor vrouwen, bekend als 'het Koffie-Uurtje' in Hasselt, weer een Open Ochtend te organiseren. We hopen echt dat dit jaar het coronavirus geen roet in het eten zal gooien en we met veel vrouwen samen kunnen komen en mogen genieten van de ontmoeting met de Heer en elkaar. Als spreker hebben we Jacques Brunt uitgenodigd die n.a.v. Filippienzen 4 vers 11 het thema 'Ben je een tevreden vrouw? uit zal werken.

De ochtend is in het kerkelijk Centrum de Schakel, Kastanjelaan 3 in Hasselt. Vanaf 09.00u is iedereen welkom. We hopen te beginnen om 09.30u. en de ochtend zal tot ongeveer 11.45u. duren.

Meer van Jacques Brunt is te zien en te beluisteren op youtube.com/jacquesbruntbijbelonderwijs

VAN HARTE WELKOM! Nodig vooral ook andere vrouwen uit die misschien nog niet zo bekend zijn met het Evangelie!

Lineke van Rees

Activiteiten

Welkom in de kerk

Sinds zaterdag 1 juni hangt de vlag bij de Ichthus kerk weer uit met:

“DE KERK IS OPEN, WELKOM IN DE KERK”

Voor toeristen interessant om kennis te maken met het eenvoudige interieur en bijzondere orgel.

Nog belangrijker is de mogelijkheid voor ieder om zichzelf hier even 'stil te zetten' of een kaarsje te branden. Daarvoor blijkt ook deze kerk een aantrekkelijke ruimte, zo hebben we ervaren.

Een paar organisten hebben aangeboden om enkele keren vanaf twee uur het orgel te bespelen. Mocht u ook graag eens van de mooie akoestiek willen genieten door hier te zingen of te musiceren dan bent u welkom, we horen het graag. De kerk is elke zaterdag open vanaf elf uur.

Van harte WELKOM! Willy Swint, Jan Dijkstra en Aly Hilberts

Overzicht Kerkdiensten

 de Baak	Ichthuskerk 
Zondag 3 juli 09.30 u	
	
<p>Doop- en belijdenisdienst Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen Organist: Dik Hartman 3^e collecte: crèche/kindernevendienst</p>	<p>Voorganger: ds. A. Woudenberg uit Harderwijk Organist: Henk Schoonewelle 3^e collecte: crèche/kindernevendienst</p>
<p>Gezamenlijke Kindernevendienst in de Baak <i>Onderbouw:</i> Gerda van Dijk en Claudia Last <i>Bovenbouw:</i> Renate ten Hove en Annelies van den Berg</p> <p>Gezamenlijke crèche in de Baak Lenie van Veldhuizen en Ellen Booij</p>	
Zondag 10 juli 10.00 u	
	
<p>Gezamenlijke zomerdienst in het van Stolkspark of in de Baak Overstapdienst met oudste kinderen Kindernevendienst</p> <p>Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen Muziek: Rosalie en Erik, Daniëlle en Aron 3^e collecte: Lief en Leed</p> <p>Bij de dienst in het park: gezamenlijke Kindernevendienst in de Ichthuskerk Bij de dienst in de Baak: gezamenlijke Kindernevendienst in de Baak <i>Onderbouw:</i> Marjanne van de Berg en Fancy Brinkman</p> <p>Bij de dienst in het park: gezamenlijke crèche in de Ichthus Bij de dienst in de Baak: gezamenlijke crèche in de Baak Annemarie Visscher en Esmee Habers</p>	
Zondag 17 juli 09.30 u	
	
<p>Gezamenlijke zomerdienst in de Ichthuskerk Kinderzegening <i>Deze dienst wordt uitgezonden door Zwartewaterland FM</i></p> <p>Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen Organist: Alie Smith</p>	

3^e collecte: onderhoudsfonds

Gezamenlijke Kindernevendienst in de Ichthuskerk

Karliën Dikken en Rianne den Boer

Gezamenlijke crèche in de Ichthuskerk

Tineke Visscher en Janine v.d. Steege

Zondag 24 juli 09.30 u



Gezamenlijke zomerdienst in de Ichthuskerk



Voorganger: ds. G.A. Trouwborst uit Nieuwleusen

Organist: Bert Duijst

3^e collecte: crèche/kindernevendienst

Gezamenlijke Kindernevendienst in de Ichthuskerk

Marjanne van den Berg en Lydia Touwen

Gezamenlijke crèche in de Ichthuskerk

Heleen Seinen en Emma de Vries

Zondag 31 juli 09.30 u



Gezamenlijke zomerdienst in de Ichthuskerk



Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen

Organist: Alie Smith

3^e collecte: Lief en Leed

Gezamenlijke Kindernevendienst in Ichthuskerk

Renate ten Hove en Heleen Seinen

Gezamenlijke crèche in de Ichthuskerk

Angelique Bergman en Ilse v.d. Steege

Zondag 7 augustus 09.30 u



Gezamenlijke zomerdienst in de Baak



Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen

Organist: Dik Hartman

3^e collecte: Onderhoudsfonds

Gezamenlijke Kindernevendienst in de Baak

Annelies van den Berg en Jenyna van der Werf

Gezamenlijke crèche in de Baak

Heleen Seinen en Tessa Hartman

Zondag 14 augustus 10.00 u



Gezamenlijke zomerdienst in het van Stolkspark of in de Baak

Voorganger: ds. H. W. van Veldhuizen

3^e collecte: crèche/kindernevendienst

Bij de dienst in het park: gezamenlijke Kindernevendienst in de Ichthuskerk

Bij de dienst in de Baak: gezamenlijke Kindernevendienst in de Baak

Stefanie van den Berg en Marieke Booij

Bij de dienst in het park: gezamenlijke crèche in de Ichthus

Bij de dienst in de Baak: gezamenlijke crèche in de Baak

Esmee Habers en Ellen Booy

Zondag 21 augustus 09.30 u



Gezamenlijke zomerdienst in de Baak

Voorganger: ds. H. Engelsma uit Wijnjewoude

Organist: Dik Hartman

3^e collecte: Lief en Leed

Gezamenlijke Kindernevendienst in de Baak

Gerda van Dijk en Maroeska Buter

Gezamenlijke crèche in de Baak

Maaïke de Vries en Kirsten Boessenkool

Zondag 28 augustus 09.30 u



Voorganger: ds. A.R Roodenburg uit Apeldoorn

Organist: Olga Klaassen

3^e collecte: Orgelfonds

Kindernevendienst

Jenyna van der Werf en Fancy Brinkman

Crèche

Annemarie Visscher en Ilse v.d. Steege

Voorganger: ds. P. Lindhout uit Dedemsvaart

Organist: Bert Duijst

3^e collecte: orgelfonds

Kindernevendienst

Karliën Dikken en Marieke Booij

Crèche

Angelique Bergman en Emma de Vries

Zondag 28 augustus 19.00 u		
 Dienst Eufest in de tent op de Grindwal		
Zondag 4 september 09.30 u		
		
<p>Heilig Avondmaal Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen Organist: Gert-Jan Raidt 3^e collecte: onderhoud dak</p> <p>Crèche Lenie van Veldhuizen en Tineke Vischer</p>	<p>Voorganger: ds. N. Beimers uit Zwolle Organist: Henk Schoonewelle 3^e collecte: onderhoudsfonds Schakel</p> <p>Crèche Maaïke de Vries en Kirsten Boessenkool</p>	



Overstapdienst 10 juli

Zien wij u/jou bij de feestelijke overstapdienst op
10 juli om 10.00 uur in het van Stolkspark?!

Neem een stoel of kleedje mee