



25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.

# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....









25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.



# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....









25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dan voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.

# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....







# God is mijn Regisseur Jakobus 4:13-17 en 5:12

## Welke rol speelt God in je leven of is God de regisseur?

We moeten niet doen alsof wij alles zelf kunnen bepalen. Je gezondheid, het weer en andere dingen kun je niet kopen of regelen, dat is een geschenk van God.

**Vakantie:** Heb jij je plannen gemaakt en kan alles doorgaan? Ga je naar een camping of vakantiehuisje, of ga je logeren bij opa en oma? Heb je mooi vakantievoorwerpen kunnen regelen?

**School:** Na de vakantie ga je weer naar school. Je komt in een andere klas bij een andere leerkracht. Een groep hoger. Moet je dit jaar een citotoets maken en een schoolkeuze voor een middelbare school? Wat is verstandig, welke school past bij jou? Als je naar groep 8 gaat wordt het een heel speciaal jaar, het jaar met de musical en afscheid van de basisschool. Kon de musical dit jaar wegens de corona wel doorgaan?



Is God jouw regisseur?



Bespreek je alles met Hem?

Zweer jij wel eens?



### Wie zweren er?

Koningen, presidenten, ministers, dominees, artsen, rechters vervullen een belangrijke rol. Zij leggen een eed af. Dat is een plechtige verklaring waarin ze beloven hun werk goed, eerlijk en in vertrouwen te doen. Gelovigen beloven dat met hulp van God.

**Beloofd is beloofd:** De leerkracht van groep 8 is vaak de regisseur van de musical. Hij maakt de plannen en bespreekt die met de kinderen. Wie krijgt welke rol, wie helpt mee bij het decor bouwen, wie maakt de posters? En belooft iedereen om goed mee te doen? Zweer je dat, of hoeft dat niet? Jakobus zegt: 'Zweer geen enkele eed. Ja is ja, nee is nee.'

**Jakobus 5:12:**  
Laat uw ja ja zijn. En uw nee nee, anders zult u gestraft worden.  
Wijsvinger  
Z ↘ ↑ ↖ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘

-----

Middelvinger  
M → ↑ ↖ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘

-----

**Jakobus: 4:15**  
Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.

Ringvinger en pink  
D ↘ ↑ ↖ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘

-----

Volg met de camera de letters volgens de pijlen. Schrijf ze eronder. Wat lees je?

Z	W	T	I				
A	O	H	G				
A	R	C	M				
L	K	L	A				
H	I	A	O	D	O		
E	P	D	G	V	E	E	E
L	E	M	J	O	L	N	T

T S M O K E O T D V N  
S C H O O L K E U Z E  
E I T N A K A V L O R  
E R E G I S S E U R E  
F A D N E G A R E E W  
V R E D E E T K E I Z  
A F H A N K E L I J K  
K N E H C S E G

woordpuzzel

De woorden staan → ← ↑
DV ROL WEER
FEEST VREDE AGENDA
ZIEKTE ZWEREN GESCHENK
TOEKOMST VAKANTIE AFHANKELIJK
REGISSEUR SCHOOLKEUZE



25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.



# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....





# God is mijn Regisseur Jakobus 4:13-17 en 5:12

## Welke rol speelt God in je leven of is God de regisseur?

We moeten niet doen alsof wij alles zelf kunnen bepalen. Je gezondheid, het weer en andere dingen kun je niet kopen of regelen, dat is een geschenk van God.

**Vakantie:** Heb jij je plannen gemaakt en kan alles doorgaan? Ga je naar een camping of vakantiehuisje, of ga je logeren bij opa en oma? Heb je mooi vakantieweer kunnen regelen?

**School:** Na de vakantie ga je weer naar school.

Je komt in een andere klas bij een andere leerkracht. Een groep hoger. Moet je dit jaar een citotoets maken en een schoolkeuze voor een middelbare school? Wat is verstandig, welke school past bij jou?

Als je naar groep 8 gaat wordt het een heel speciaal jaar, het jaar met de musical en afscheid van de basisschool. Kon de musical dit jaar wegens de corona wel doorgaan?



Is God jouw regisseur?



Bespreek je alles met Hem?

Zweer jij wel eens?



### Wie zweren er?

Koningen, presidenten, ministers, dominees, artsen, rechters vervullen een belangrijke rol. Zij leggen een eed af. Dat is een plechtige verklaring waarin ze beloven hun werk goed, eerlijk en in vertrouwen te doen. Gelovigen beloven dat met hulp van God.

**Beloofd is beloofd:** De leerkracht van groep 8 is vaak de regisseur van de musical. Hij maakt de plannen en bespreekt die met de kinderen. Wie krijgt welke rol, wie helpt mee bij het decorbouwen, wie maakt de posters? En belooft iedereen om goed mee te doen? Zweer je dat, of hoeft dat niet? Jakobus zegt:

'Zweer geen enkele eed. Ja is ja, nee is nee.'

### Jakobus 5:12:

Laat uw ja ja zijn. En uw nee nee, anders zult u gestraft worden.

Wijsvinger

**Z** ↘ ↑ ↖ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘ ↙

-----

Middelvinger

**M** → ↑ ↑ ↖ ↑ ↑ ↗ ↘ ↖ ↑ ↑ → ↘

-----

### Jakobus: 4:15

Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.

Ringvinger en pink

**D** ↘ ↑ ↖ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘ ↙

-----

Volg met de camera de letters volgens de pijlen. Schrijf ze eronder. Wat lees je?



Z	W	T	I																
A	O	H	G																
A	R	C	M																
L	K	L	A																
H	I	A	O	D	O														
E	P	D	G	V	E	E	E												
L	E	M	J	O	L	N	T												
T	S	M	O	K	E	O	T	D	V	N									
S	C	H	O	O	L	K	E	U	Z	E									
E	I	T	N	A	K	A	V	L	O	R									
E	R	E	G	I	S	S	E	U	R	E									
F	A	D	N	E	G	A	R	E	E	W									
V	R	E	D	E	E	T	K	E	I	Z									
A	F	H	A	N	K	E	L	I	J	K									
K	N	E	H	C	S	E	G												

### woordpuzzel

De woorden staan → ← ↑
DV ROL WEER
FEEST VREDE AGENDA
ZIEKTE ZWEREN GESCHENK
TOEKOMST VAKANTIE AFHANKELIJK
REGISSEUR SCHOOLKEUZE





25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12





# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.

# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....









25 juli 2021

## **Afhankelijk van God**

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.

# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....







# God is mijn Regisseur Jakobus 4:13-17 en 5:12

## Welke rol speelt God in je leven of is God de regisseur?

We moeten niet doen alsof wij alles zelf kunnen bepalen. Je gezondheid, het weer en andere dingen kun je niet kopen of regelen, dat is een geschenk van God.

**Vakantie:** Heb jij je plannen gemaakt en kan alles doorgaan? Ga je naar een camping of vakantiehuisje, of ga je logeren bij opa en oma? Heb je mooi vakantieweer kunnen regelen?

**School:** Na de vakantie ga je weer naar school. Je komt in een andere klas bij een andere leerkracht. Een groep hoger. Moet je dit jaar een citotoets maken en een schoolkeuze voor een middelbare school? Wat is verstandig, welke school past bij jou? Als je naar groep 8 gaat wordt het een heel speciaal jaar, het jaar met de musical en afscheid van de basisschool. Kon de musical dit jaar wegens de corona wel doorgaan?



Is God jouw regisseur?



Bespreek je alles met Hem?

Zweer jij wel eens?



### Wie zweren er?

Koningen, presidenten, ministers, dominees, artsen, rechters vervullen een belangrijke rol. Zij leggen een eed af. Dat is een plechtige verklaring waarin ze beloven hun werk goed, eerlijk en in vertrouwen te doen. Gelovigen beloven dat met hulp van God.

**Beloofd is beloofd:** De leerkracht van groep 8 is vaak de regisseur van de musical. Hij maakt de plannen en bespreekt die met de kinderen. Wie krijgt welke rol, wie helpt mee bij het decorbouwen, wie maakt de posters? En belooft iedereen om goed mee te doen? Zweer je dat, of hoeft dat niet? Jakobus zegt: 'Zweer geen enkele eed. Ja is ja, nee is nee.'

### Jakobus 5:12:

Laat uw ja ja zijn. En uw nee nee, anders zult u gestraft worden.

Wijsvinger

Z ↘ ↑ ↖ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘

Middelvinger

M → ↑ ↖ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘

### Jakobus: 4:15

Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.

Ringvinger en pink

D ↘ ↑ ↖ ↗ ↘ ↙ ↖ ↗ ↘

Volg met de camera de letters volgens de pijlen. Schrijf ze eronder. Wat lees je?



### woordpuzzel

De woorden staan →←↑

DV ROL WEER

FEEST VREDE AGENDA

ZIEKTE ZWEREN GESCHENK

TOEKOMST VAKANTIE AFHANKELIJK

REGISSEUR SCHOOLKEUZE





25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.



# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....





# God is mijn Regisseur Jakobus 4:13-17 en 5:12

## Welke rol speelt God in je leven of is God de regisseur?

We moeten niet doen alsof wij alles zelf kunnen bepalen. Je gezondheid, het weer en andere dingen kun je niet kopen of regelen, dat is een geschenk van God.

**Vakantie:** Heb jij je plannen gemaakt en kan alles doorgaan? Ga je naar een camping of vakantiehuisje, of ga je logeren bij opa en oma? Heb je mooi vakantieweer kunnen regelen?

**School:** Na de vakantie ga je weer naar school. Je komt in een andere klas bij een andere leerkracht. Een groep hoger. Moet je dit jaar een citotoets maken en een schoolkeuze voor een middelbare school? Wat is verstandig, welke school past bij jou? Als je naar groep 8 gaat wordt het een heel speciaal jaar, het jaar met de musical en afscheid van de basisschool. Kon de musical dit jaar wegens de corona wel doorgaan?



Is God jouw regisseur?



Bespreek je alles met Hem?

Zweer jij wel eens?



### Wie zweren er?

Koningen, presidenten, ministers, dominees, artsen, rechters vervullen een belangrijke rol. Zij leggen een eed af. Dat is een plechtige verklaring waarin ze beloven hun werk goed, eerlijk en in vertrouwen te doen. Gelovigen beloven dat met hulp van God.

**Beloofd is beloofd:** De leerkracht van groep 8 is vaak de regisseur van de musical. Hij maakt de plannen en bespreekt die met de kinderen. Wie krijgt welke rol, wie helpt mee bij het decorbouwen, wie maakt de posters? En belooft iedereen om goed mee te doen? Zweer je dat, of hoeft dat niet? Jakobus zegt: 'Zweer geen enkele eed. Ja is ja, nee is nee.'

### Jakobus 5:12:

Laat uw ja ja zijn. En uw nee nee, anders zult u gestraft worden.

Wijsvinger

**Z** ↘ ↑ ↖ ↓ ↗ ↙ ↘ ↗ ↘ ↘

-----

Middelvinger

**M** → ↑ ↑ ↖ ↑ ↑ ↗ ↓ ↖ ↑ ↑ → ↓

-----

### Jakobus: 4:15

Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.

Ringvinger en pink

**D** ↘ ↑ ↖ ↓ ↗ → ↗ ↓ → ↑

-----

Volg met de camera de letters volgens de pijlen. Schrijf ze eronder. Wat lees je?

		Z	W	T	I						
		A	O	H	G						
		A	R	C	M						
		L	K	L	A						
		H	I	A	O	D	O				
		E	P	D	G	V	E	E	E		
		L	E	M	I	J	O	L	N	T	
	T	S	M	O	K	E	O	T	D	V	N
	S	C	H	O	O	L	K	E	U	Z	E
	E	I	T	N	A	K	A	V	L	O	R
	E	R	E	G	I	S	S	E	U	R	E
	F	A	D	N	E	G	A	R	E	E	W
	V	R	E	D	E	E	T	K	E	I	Z
	A	F	H	A	N	K	E	L	J	K	
	K	N	E	H	C	S	E	G			

### woordpuzzel

De woorden staan → ← ↑
DV ROL WEER
FEEST VREDE AGENDA
ZIEKTE ZWEREN GESCHENK
TOEKOMST VAKANTIE AFHANKELIJK
REGISSEUR SCHOOLKEUZE





25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12





# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.

# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....









25 juli 2021

## Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja ook ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.

# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....









25 juli 2021

## **Afhankelijk van God**

Jakobus 4:13-17 en 5:12



# Als God het wil

Schrijf jouw meester of juf weleens iets op het bord waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief is opgenomen in de Bijbel.

De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovigen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus schrijft het volgende; lees maar met me mee:

'Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid spreekt bent u niet schuldig.'

Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belangrijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de nadruk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk is. (Lees de zinnen samen nog een keer).

Ik schrijf er nog een paar woorden bij; 'vervelend, aardig, betrouwbaar'. Welk woord pas het best bij de bedoeling van Jakobus' zinnen denken jullie? Denk eens met mij mee: 'Als je 'ja' zegt moet het ook 'ja' zijn. Is dat vervelend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?' Voor 'nee' zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat vervelend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn? Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de tent. Jullie konden niet wachten.... Bij jou thuis stonden de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitgenodigd om samen te gaan zeilen en ja.....daar had hij eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet met jou mee. Doeg! Wat vinden jullie daarvan? Is dat 'ja' ook 'ja' gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouwbaar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een ongeluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord). Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is bijna zover. Je vriend belt op en zegt: 'Joh, luister eens, ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan nu niet met je mee.' Wat vinden jullie van dit telefoontje? Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. Het is beter om rekening te houden met God en te zeggen: 'Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan doen.' Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat wij niet de baas zijn over gezondheid.

Jakobus schrijft: 'Wees niet trots door te denken dat jij als mens alles in de hand hebt.' Bedenk deze woorden (schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze woorden; als God het wil. Als jij het leven met God serieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening mee.

## Om na te praten

Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er waren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en ouderen naar een concert of een museum. Konden die plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziekmakend virus. We konden niet naar de kerk en moesten onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd. Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jakobus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is niet wat God wil.



# Verwerkingen

Maak je eigen memory.

Op elk plaatje zie je een afbeelding waarom je soms niet kunt doen wat je zelf wilt.  
Jij wilt met een vriendje spelen, maar dat kan niet want....





# God is mijn Regisseur *Jakobus 4:13-17 en 5:12*

## Welke rol speelt God in je leven of is God de regisseur?

We moeten niet doen alsof wij alles zelf kunnen bepalen.  
Je gezondheid, het weer en andere dingen kun je niet kopen of regelen, dat is een geschenk van God.

**Vakantie:** Heb jij je plannen gemaakt en kan alles doorgaan? Ga je naar een camping of vakantiehuisje, of ga je logeren bij opa en oma? Heb je mooi vakantieweer kunnen regelen?

**School:** Na de vakantie ga je weer naar school.  
Je komt in een andere klas bij een andere leerkracht. Een groep hoger. Moet je dit jaar een citotoets maken en een schoolkeuze voor een middelbare school? Wat is verstandig, welke school past bij jou? Als je naar groep 8 gaat wordt het een heel speciaal jaar, het jaar met de musical en afscheid van de basisschool. Kon de musical dit jaar wegens de corona wel doorgaan?



Is God jouw regisseur?



Bespreek je alles met Hem?

Zweer jij wel eens?



### Wie zweren er?

Koningen, presidenten, ministers, dominees, artsen, rechters vervullen een belangrijke rol. Zij leggen een eed af. Dat is een plechtige verklaring waarin ze beloven hun werk goed, eerlijk en in vertrouwen te doen. Gelovigen beloven dat met hulp van God.

**Beloofd is beloofd:** De leerkracht van groep 8 is vaak de regisseur van de musical. Hij maakt de plannen en bespreekt die met de kinderen. Wie krijgt welke rol, wie helpt mee bij het decorbouwen, wie maakt de posters? En belooft iedereen om goed mee te doen? Zweer je dat, of hoeft dat niet? Jakobus zegt: 'Zweer geen enkele eed. Ja is ja, nee is nee.'

### Jakobus 5:12:

Laat uw ja ja zijn. En uw nee nee, anders zult u gestraft worden.

Wijsvinger

**Z** ↘ ↑ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘

-----

Middelvinger

**M** → ↑ ↑ ↙ ↑ ↑ ↘ ↙ ↑ ↑ → ↘

-----

### Jakobus: 4:15

Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.

Ringvinger en pink

**D** ↘ ↑ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘ ↙ ↘

-----

Volg met de camera de letters volgens de pijlen. Schrijf ze eronder. Wat lees je?



### woordpuzzel

