

---

# KONTAKTBLAD ICHTHUS

**Gezamenlijk kerkblad van de Gereformeerde  
Ichthuskerk en de Hervormde Gemeente  
de Baak te Hasselt**

Protestantse Kerk



December 2022

17e Jaargang N° 11

---



9 december: Kerstmarkt in en om de Baak

17 december: Kerstconcert in de Ichthuskerk

---

---

## Inhoudsopgave

KONTAKTBLAD ICHTHUS.....	1
Inhoudsopgave .....	2
De vijgenboom en al die andere bomen .....	3
 Van het Pastoraat.....	4
 Van het Pastoraat .....	6
  Diaconaat.....	9
 Berichten .. <b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>	
 Berichten.....	14
  Berichten. <b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>	
 Activiteiten .....	14
 Activiteiten .....	15
  Bezorging liturgie .....	16
Overzicht Kerkdiensten .....	16

### Volgend “Kontaktblad Ichthus”

De kopij voor het eerstvolgende kerkblad graag uiterlijk **woensdag 7 december** aanstaande inleveren bij: de redactie [gez.kerkblad@pknhas-selt.nl](mailto:gez.kerkblad@pknhas-selt.nl)

### Versijning

Het volgende “Kontaktblad Ichthus” verschijnt rond **donderdag 15 december**

### Bezorging

Vragen omtrent bezorging:

Mevr. L. Joling  
Telefoon: 038-477 3036  
E-mail: [drikusjoling@hotmail.com](mailto:drikusjoling@hotmail.com)

### Colofon

“Kontaktblad Ichthus” is een uitgave van de Hervormde Gemeente “de Baak” en de Gereformeerde Ichthuskerk te Hasselt.  
Oplage:  
740 stuks + 1 groot letter.

### Redactie:

Marieke Booy  
Rietsnit 14  
06-2362 7278

Irma Lok

Zicht 33  
038- 477 1471

### Predikanten:

Ichthuskerk;  
Vacant

### Waarneming pastoraat:

Marjo Braakhekke  
06-49702708

de Baak:

Vacant

### Waarneming pastoraat:

Alie Kant, 06-24528095 of  
Nely van der Horst 06  
53589561

“Kontaktblad Ichthus”

verschijnt eens per maand

Website:

[www.pknhas-selt.nl](http://www.pknhas-selt.nl)

e-mailadres:

[gez.kerkblad@](mailto:gez.kerkblad@pknhas-selt.nl)

[pknhas-selt.nl](mailto:pknhas-selt.nl)

---

## De vijgenboom en al die andere bomen

*N.a.v. Lucas 21: 29 e.v.*

Ik heb van de zomer een vijgenboom gekregen. Het was de bedoeling, dat ik hem in de grond zou planten. Maar ik wist toen al, dat het waarschijnlijk op een verhuizing zou uitlopen, dus hij staat nog steeds in de pot. Toen het zo heet en droog was, heb ik hem in de schaduw gezet en water gegeven. Toen hij omwoei, heb ik hem weer overeind gezet en wat meer tussen andere struiken, zodat hij overeind zou blijven. En nu, nu het even wat koud was, heeft hij geen blad meer. En intussen hoop ik, dat hij het leven vasthoudt tot hij grond tussen de wortels krijgt in Emmeloord...

Jezus vertelt ons de les van de vijgenboom en de andere bomen. En we kijken naar de takken en de bladeren en daaraan weten we, wanneer de zomer dichterbij komt. Maar ik wil u uitnodigen om vooral ook eens naar de wortels van de vijgenboom te kijken. Of van andere bomen. En bedenk dan eens, dat dat wortelstelsel net zo groot en rijk vertakt is als de takken in de lucht...

Die wortels, die stevigheid geven en houvast voor de boom, verbeelden voor mij de geschiedenis, het verleden van de boom. Om te leven moet je daarmee in verbinding blijven. Maar een boom is meer dan de wortels: de takken spreiden zich uit naar de hemel alsof ze het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde naar zich toe willen trekken. Het verbeeldt een intens verlangen.

Als de tijd van Advent aanbreekt, dan is er wat mij betreft ook zo'n verlangen. Dat deze wereld en dit leven meer mag zijn dan wat het Journaal ons toont. Dat er iets zichtbaar gaat worden van de toekomst, waarin we ondanks alles toch proberen te geloven. Dat God deze wereld en uw en mijn leven niet loslaat, maar dat Hij naar ons toekomt om ons door alles heen te trekken naar Zijn wereld. En we dromen dan onze dromen van vrede en recht, van verbinding en leven.

Natuurlijk is voor ons dat het meest concreet in de Naam van Jezus Christus, die als een kind onder ons kwam en ons leven leefde. Om daarmee niet alleen het leven met ons te delen, maar in Gods Naam ook te laten zien, dat onze worteling in dit bestaan niet vergeefs en om niet is geweest, maar dat vanuit deze stevigheid we vol verwachting en hoop ons mogen uitstrekken naar Hem, die naar ons toe komt. Om als Zon van Gerechtigheid ons Zijn zomer te doen ervaren.

En dat begint in dat kleine kind van Bethlehem, die straks de Man van Pasen wordt.  
ds. Henk van Veldhuizen.

---

 **Van het Pastoraat**

### **Meeleven**

Op dit moment zijn er vanuit de Ichthuskerk geen bijzondere pastorale mededelingen.

Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen of moeiten zijn bij een aantal mensen, denk aan chronische klachten, herstellen en revalideren, leren omgaan met beperkingen, enz. Laten we niet vergeten elkaar in onze aandacht en gebeden nabij te blijven. En bovenal te vertrouwen op Gods nabijheid, Hij kent onze gedachten, vragen, vreugden en verdriet. Daarbij mogen we leven in de verbondenheid van geloof, hoop en liefde. Die verbondenheid kan ook zichtbaar worden in onze omgang met elkaar en de wereld. Kleine dingen kunnen daarbij groots en bemoedigend zijn!

We hebben het kerkelijk jaar afgesloten en er breekt een nieuw kerkelijk jaar aan met Advent, een tijd van verwachten en voorbereiden op de komst van Jezus. Verwacht en viert u deze adventsperiode en het Kerstfeest met ons mee en met vele anderen, dichtbij en wereldwijd? Iedereen is welkom!

### **Bij de kerkdiensten**

- Zondag 4 december, 2<sup>e</sup> Advent, gaat ds. Anco Tol uit Dalfsen voor in de dienst.
- Zondag 11 december, 3<sup>e</sup> Advent, is er een gezamenlijke jeugddienst in de Baak waarin ds. Klaas van der Kamp zal voorgaan en de band Solid United uit Rouveen speelt.
- Zondag 18 december, 4<sup>e</sup> Advent, zal ds. Tabitha Keuning uit Dalfsen de morgendienst leiden. s Avonds is er om 19.00 uur een kerstzangdienst. Na een onderbreking van twee jaar pakken we de traditie van de Kerstzangdienst weer op. Samen met het Hasselts Mannenkoor en onze nieuwe pastoraal werker Jeroen de Wind hopen we weer een mooie zangdienst te mogen beleven. Na afloop van deze avonddienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een

glas glühwein of warme chocolademelk in de Schakel. Van harte welkom!

- Zaterdagavond 24 december is er weer een Kerstnachtsdienst in de sporthal.
- Zondag 25 december, Eerste Kerstdag, vieren we het kerstfeest met dhr. Tjitte Dijkstra uit Harderwijk als voorganger. Het zal een feestelijke dienst worden waarin ook uw medewerking wordt gevraagd, zie de oproep verderop.
- Maandag 26 december, Tweede Kerstdag, is er een gezamenlijke gezinsdienst in de Baak.
- Zaterdagavond 31 december om 19.30 uur, oudejaarsdag, is er een Taizé-viering gepland, ook daarover is meer informatie te lezen.
- Zondagmorgen 1 januari komt dhr. Tjitte Dijkstra de dienst leiden.

### **MUZIEK op eerste KERSTDAG**

Eerste Kerstdag is een grote feestdag. Een goede gelegenheid om extra aandacht aan de muziek te geven. Daarom nodig ik iedereen uit, die een muziekinstrument heeft, dat mee te nemen naar de kerk en mee te spelen. Bij twee liederen is er een mooie bovenstem, die heel eenvoudig te spelen is. Aan het begin van de ochtenddienst van 18 december, vertel ik er nog even meer over en dan geef ik ook de muziek mee, zodat je thuis al even kunt oefenen.



Wil je de muziek nu al krijgen? Mail dan even naar mij en ik stuur je de muziek toe: [tjittedijkstra@solcon.nl](mailto:tjittedijkstra@solcon.nl)  
Tjitte Dijkstra

### **Kerkdienst op oudejaarsavond**

Op oudejaarsavond hopen we met elkaar een kerkdienst te houden in de Ichthuskerk. Deze dienst zal de vorm hebben van een Taizé-viering. We maken gebruik van een liturgie zoals deze door de broeders van Taizé in een viering in Wroclaw in Polen in 2019 is gebruikt ten behoeve van de wereldvrede.

Taizé kenmerkt zich door eenvoud, saamhorigheid, gezamenlijkheid en dienstbaarheid, voorwaar mooie woorden voor de oudejaarsavond. We hopen velen van u te mogen begroeten in deze dienst op 31 december s avonds om 19.30 uur.

## **Even voorstellen**

Aangenaam kennismaken! Mijn naam is Jeroen de Wind en ondertussen hebt u ongetwijfeld al iets over mij gehoord. Sinds november ondersteun ik als tijdelijke dominee of pastorale werker de Ichthuskerk. U hebt vast al gelezen dat dit gaat over crisispastoraat, bezoeken van oudere gemeenteleden en het voorgaan in bijzondere diensten.

Graag vertel ik iets over mijzelf. Mijn verjaardag is op 28 maart, ik ben 33 jaar, ik ben getrouwd met mijn vrouw Mariëlle en wij hebben twee kinderen: Jesse (7 jaar) en Hazel (1 jaar). We wonen in Zeewolde. Afgelopen jaren heb ik gewerkt bij christelijke organisaties en verzorgde ik de marketing en communicatie.

Ik ben God dankbaar dat ik nu de gelegenheid krijg om in de kerk te gaan werken. Het is een voorrecht om bijvoorbeeld tijd te hebben om al biddend de Bijbel voor een nieuwe preek te kunnen bestuderen. Of om in alle vertrouwelijkheid gesprekken te voeren met gemeenteleden. Bijzonder om iets van Gods liefde en omzien naar mensen door te mogen geven. Althans, dat is mijn hoop. Mocht er iets zijn dan mag u gerust contact opnemen.

Tenslotte: benieuwd naar enkele van mijn hobby's? Dat zijn fitness-oefeningen en werken in mijn moestuin!



## **Van het Pastoraat**

### **Bij de diensten**

- Zondag 4 december a.s. zal natuurlijk ook gekleurd zijn door het afscheid van ds. Van Veldhuizen als voorganger van de Baak. Maar het belangrijkste op deze 2<sup>e</sup> zondag van Advent is, dat we met het project van de Kindernevendienst stilstaan bij het verhaal van Maria en de engel uit Lucas 1: 26 – 38.
- Zondag 11 december a.s., de 3<sup>e</sup> zondag van Advent, is er een gezamenlijke jeugddienst in de Baak. Voorganger in die dienst is ds. Klaas van der Kamp uit Kampen. Verdere informatie over deze dienst leest u elders.

- Zondag 18 december a.s. is het de 4<sup>e</sup> zondag van Advent. In de Baak zal dan voorgaan ds. Gerlof van Rheenen van de Stinskerk uit Westenholtte.
- Zaterdag 24 december a.s. is er weer de gezamenlijke Kerstnachtsdienst in de Sporthal, die begint om 22.00 uur.
- Zondag 25 december a.s. vieren we het Kerstfeest. Voorganger in de Baak is dan mevr. Marijke de Groot.
- Maandag 26 december a.s. is er in de Baak het kinderkerstfeest, georganiseerd door ouders van kinderen betrokken bij de Kindernevendienst van de Ichthuskerk en de Baak.
- Zaterdag 31 december a.s. is er in de Baak de Oudejaarsdienst. voorganger is ds. Henk van Veldhuizen uit Emmeloord.
- Zondag 1 januari 2023 a.s. is er om 10.00 uur inloop in de Baak om elkaar te groeten. Tegen half elf zal er een kort morgengebed worden gehouden.

## **Koffie-ochtend**

Het is plezierig om elkaar rond een kopje koffie of thee te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over het weer, de toestand in de wereld of in Hasselt, het geloof, net wat erlangs komt. Graag zetten we onze ontmoetingen nog door: op donderdag 1 en 15 december a.s. bent u van 10 – 11 uur van harte welkom om even ‘zomaar’ binnen te lopen. En helpende handen worden natuurlijk op prijs gesteld.

## **Tenslotte**

Op het moment van schrijven is het met drie weken, dat we volop aan het uitpakken zijn in de nieuwe pastorie. Dan sta ik op de drempel van een nieuw avontuur in het leven en in de kerk. Mooi en spannend en bijzonder om dat opnieuw mee te mogen maken.

Dat neemt niet weg, dat er ook verdriet is. Verdriet over het elkaar los moeten laten, niet langer elkaars lotgenoot, reisgenoot vanuit de Hervormde Gemeente de Baak te zijn. Onze verhalen in het pastoraat en in het leven, onze verhalen van kerk en geloof moeten we in deze weken ontvlechten. En dat doet bij tijd en wijle pijn en verdriet.

Terugkijkend kan ik zeggen, dat we een bijzondere tijd met elkaar hebben beleefd. Ik ervaar daarin, dat we aan elkaar gegeven zijn geweest uit de hand van de Ene. Dat neemt niet weg, dat er ook momenten zijn geweest, dat we elkaar teleurstelden, dat we de verbinding met elkaar wat kwijtraakten. Het spijt me, als het u getroffen heeft. En het spijt me ook, wanneer ergens een moment is geweest dat ik me om welke reden dan ook niet aan een verwachting of belofte heb gehouden. Moge dat in het aangezicht van de Ene opgelost worden in de ervaring van verbinding en liefde, die er ook was. Voor nu: het ga u goed! We treffen elkaar spoedig weer.

In het "Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk" staat dit lied:

*"De Levende richt ons op,  
gaat ons voor de weg,  
zendt ons uit tot vrede.  
God zij ons genadig en zegene ons  
en doe zijn aanschijn over ons lichten.  
Amen."*

(Lied 429a)

Met vriendelijke groet, Ds. Henk van Veldhuizen.

### **Aanspreekpunt pastoraat**

Door het vertrek van ds. Henk van Veldhuizen is het aanspreekpunt voor het pastoraat vacant. In de komende tijd kunt u voor pastorale verzoeken en meldingen, vreugdevol, zorgelijk of verdrietig (zoals bijvoorbeeld geboorte, huwelijk, jubileum, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of anderszins) contact opnemen met pastoraal ouderling Alie Kant, e-mailadres: [alie.kant@pknhasselt.nl](mailto:alie.kant@pknhasselt.nl) of mobiel: 0624528095. Ook kunt u zich wenden tot de scriba Nely v/d Horst, e-mailadres: [scribadebaak@pknhasselt.nl](mailto:scribadebaak@pknhasselt.nl) of mobiel: 0653589561.

Wij hebben inmiddels contact met ds. Eric van Veen. Ds. Van Veen is nu nog verbonden als predikant aan Steenwijkerwold en Ruinerwold. Zijn werkzaamheden met deze eerste gemeente worden binnenkort beëindigd waardoor hij tijd heeft om als crisispastor werkzaam te zijn in onze gemeente voor 8-12 uur per week. In het kerkblad van eind december zal hij zich nader aan u voorstellen. Afspraken met hem lopen via Alie Kant en/of Nely van der Horst.



## Verzoeken voor afkondigingen of voorbede

Deze kunt u tot zaterdagmiddag 17.00 uur doorgeven aan Nely van der Horst, [scribadebaak@pknhasselt.nl](mailto:scribadebaak@pknhasselt.nl) of 06 53 58 95 61.

## Wat er verandert binnen de wijkindeling: Ouderlingen en Wijk-contactpersonen

Doordat er een tekort is aan ouderlingen en pastoraalwijkwerkers, nam Henk: wijk 1, 4, 9 en 10 voor zijn rekening. Ook wijk 8 is vacant, daar was Alie Kant waarnemend ouderling.

Omdat de taken van de ouderlingen door Henk zijn vertrek gaan toenemen, is ervoor gekozen om de ouderlingen geen vacante wijk meer toe te wijzen. Hierdoor krijgen de ouderlingen meer tijd om zich op de bijkomende taken te richten. Dit houdt wel in dat er nu 5 vacante wijken zijn. Het kan dus gebeuren wanneer je in een vacante wijk woont geen bezoek krijgt bij jubilea of b.v. geboorte.

We willen er als kerk zijn voor iedereen, zowel in vreugde als in verdriet. En soms zijn er van die momenten dat je graag iemand van de kerk wilt spreken. Daarom kunt u zo nodig contact opnemen met ouderling Alie Kant, e-mailadres: [alie.kant@pknhasselt.nl](mailto:alie.kant@pknhasselt.nl) of mobiel: 0624528095. Ook kunt u zich wenden tot de scriba Nely v/d Horst e-mailadres: [scribadebaak@pknhasselt.nl](mailto:scribadebaak@pknhasselt.nl) of mobiel: 0653589561 iedereen, en natuurlijk ook degenen die in de komende maand jarig zijn maar hier niet vermeld staan, een fijne dag toegewenst en alle goeds en zegen voor het nieuwe levensjaar.



## Doelen diaconiecollecten maand december 2022

- 4 december **Collecte voor de Diaconie** – Met uw gift kunnen wij als gemeente anderen helpen.
- 11 december **Het jeugdgoal van dit seizoen: Hart van Hasselt.** Hart van Hasselt is een opvanglocatie voor ongeveer 70 vluchtelingen uit Oekraïne aan de Hanzeweg in Hasselt. Het is een particulier initiatief dat volop draait op vrijwilligers. Maar bovenal is Hart van Hasselt een veilig onderkomen waar Oekraïense

vluchtelingen wonen, leven, kunnen uitrusten en op weg worden geholpen in Nederland.

- 18 december **World Vision.** World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving. Om dit te bereiken werkt World Vision nauw samen met de familie zelf, de omgeving en lokale en internationale organisaties. In 100 verschillende landen bereiken we jaarlijks miljoenen mensen met noodhulp en duurzame ontwikkeling. World Vision maakt geen onderscheid naar geloof, ras of politieke overtuiging.
- 25/26 dec. **Kerk in actie: Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.** Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland.  
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via de GIVT app of bankrekening.
- 31 december **Wycliffe bijbelvertalers.** De visie van Wycliffe Bijbelvertalers is dat wereldwijd harten en levens vernieuwd worden door de Bijbel, het Woord van God, in de eigen taal.
- 1 januari **Stichting de Hoop.** De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen die met psychische problemen of verslavingsproblemen worstelen. Zodat zij tot herstel komen in relatie tot

zichzelf, de ander, de schepping en God. De steun van vele kerken maakt dit werk mogelijk.

Hierboven staan de collectes voor de zondagen in december. U kunt elke week uw bijdrage overmaken via **GIVT, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de instandhouding van de kerk en eredienst en het doel van de derde collecte staat vermeld bij het overzicht van de kerkdiensten.** De uitgebreide uitleg over de werking van **GIVT** staat op de website. Hebt u hulp nodig voor het installeren van de GIVT app, vraag het rustig aan een van de kerkenraadsleden.

Als u toch liever per bank betaalt, dan kunt u een gift overmaken op de rekeningnummers van de diaconie, onder vermelding van het doel. Dan zorgen wij ervoor dat het geld op de juiste plek terecht komt.

**NL18 RABO 0325 602 638**

**t.n.v. Geref. Kerk Diaconie**

**NL93 RABO 0325 605 459**

**t.n.v. Diaconie de Baak**

## **Collectebonnen en munten**

Als het niet lukt om via bovenstaande mogelijkheden uw gift te doneren, dan kunt u uw collectebonnen of munten ook in een envelop – met vermelding van het doel – bij Anita Schuurman, H. van Viandenstraat 9 of bij Edith Boessenkool, van Nahuysweg 141 in de brievenbus doen. Alvast hartelijk dank voor al uw bijdragen.

## **Opbrengst collecten diaconie afgelopen maand**

Hieronder staan de opbrengsten van de giften en collectes van de maand oktober. Dit is het totaalbedrag van de beide kerken. U heeft als gemeente trouw gegeven via **Gift** en de bankrekeningen van de diaconie! Het totaal van deze opbrengsten staat hieronder vermeld.

Datum	Bestemd voor	Bedrag
2 okt	PKN Kerk en Israël.	259,24
9 okt.	Hart van Hasselt, jeugdgoal	242,34
16 okt.	GAVE	291,81
23 okt.	SOS-kinderdorpen	271,43
30 okt.	Diaconie	353,81
	<b>Totaal</b>	<b>€1848,23</b>

Op vrijdagmiddag 14 oktober was de huwelijksdienst van Linda Klein Ganseij en Sander Bruins in de Baak. Tijdens deze dienst werd er gecollecteerd voor twee doelen; 1<sup>e</sup> collecte voor de kinderen van de Voedselbank met de

prachtige opbrengst van € 429,60 en de 2<sup>e</sup> collecte was bestemd voor de kerk met de opbrengst van totaal € 61,10. Heel hartelijk dank voor al uw giften en collectebijdragen namens de beide diaconieën!

## **Adventskalender 2022: gratis bestellen op <https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/>**

Het thema van deze adventskalender is 'Aan tafel - plek voor iedereen'. Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij Hem te leven, en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt.

In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichterbij Kerst.

*Ook is het mogelijk om de adventskalender elke dag digitaal te ontvangen. Zie bovenstaand mailadres in het kopje.*

## **Amnesty International 2<sup>e</sup> weekend van december**



In verband met 10 dec '22 - Dag van de Rechten van de Mens – zal de werkgroep Hasselt Amnesty International dit jaar geen handtekeningenactie houden, maar een schrijfactie.

Op zaterdag 10 december zal er een afwisselend programma met muziek (Trekharmonica en klarinetorkest Klarinjo) en sprekers zijn en kunt u van 15.00-17.00 brieven schrijven in de Bibliotheek van Hasselt. Op zondag 11 december kunt u in de kerk een schrijfpakketje meenemen om regeringen te wijzen op oneerlijke processen voor (politieke) gevangenen en/ of ander onrecht, welke indruist tegen de mensenrechten. Deze brieven kunt u zelf versturen met een internationale zegel a 1,55 of bij mij in de brievenbus doen. (Van Haersoltelaan 4)

We hopen op uw medewerking.

Namens Werkgroep Amnesty International Hasselt. Gerdie van Gijssel

## **Diaconie en Schuldhulpmaatje in Zwartewaterland????!**

Naasteliefde is: geen geld geven aan iemand met schulden maar meehelpen met de opstart van SchuldHulpMaatje Zwartewaterland, met de naam "Met Elkaar Zwartewaterland" (deze naam is tijdens de vorige vergadering voorgesteld). Heel fijn dat zich al mensen hebben aangemeld om te helpen met de opstart. Ook zijn er al aanmeldingen als schuldhulpmaatje. Maar we hebben nog meer schuldhulpmaatjes en bestuurders nodig. De

schuldhulpmaatjes krijgen een gedegen opleiding om de mensen die in nood zitten te begeleiden. Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Wil Kappert via [wil.kappert@pknhasselt.nl](mailto:wil.kappert@pknhasselt.nl). Mobiel nr. 06-19860235.

## **Financiële Actie Diaconie 2022**

Ook de diaconie heeft financiële ondersteuning van de gemeente nodig om het diaconale werk goed te kunnen doen. Daarom treft u bij dit kerkblad een brief aan met een uitleg over deze financiële actie. Daarnaast is er een envelop met acceptgirokaart bijgevoegd. Hebt u geen acceptgirokaart ontvangen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op de volgende rekeningnummers:

- **NL18 RABO0325602638 t.n.v. Geref. Kerk Diaconie of**
- **NL93 RABO0325605459 t.n.v. Diaconie de Baak**

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

### **Ik wens jou**

*Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
dat de liefde van je leven op je wacht*

*Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het eind*

*een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen  
en een vriend dichtbij jou*

*'k wens jou vrede toe om wie je bent  
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft*

*een muur voor de wind  
en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen*

*en een vriend dichtbij jou*

*Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang*

Van Trinity

---

## Berichten

### Vanuit het beamteam Ichthuskerk

Het is fijn dat er een aantal gemeenteleden zich heeft gemeld om het team te komen versterken, zodat tijdens de zondagse kerkdiensten geprojecteerd kan worden, maar ook dat de uitzendingen van kerkdiensten en rouw- en/of trouwdiensten via uitzending gemist voortgang kunnen vinden. Binnenkort zullen deze mensen geïnstrueerd worden hoe om te gaan met de (dure en gevoelige) apparatuur en het maken van een PowerPointpresentatie voor de kerkdienst.



Zoals u weet kunnen er voorafgaand aan de kerkdienst mededelingen geprojecteerd worden die betrekking hebben op het kerkenwerk. Deze kunnen worden gestuurd naar het beamteam op het mailadres [beamer@pknhas-selt.nl](mailto:beamer@pknhas-selt.nl). Deze mededeling(en) graag aanleveren als een PowerPoint sheet voor donderdag 12.00 uur voorafgaand aan de kerkdienst. Bedenk bij het maken van de sheet dat lappen tekst niet effectief zijn, maar steekwoorden met de kern van de boodschap beter bij mensen aankomen.

---

## Activiteiten

### Kerstconcert in de Ichthuskerk

Op zaterdag 17 december wordt om 16.00 uur in de Ichthuskerk weer een kerstconcert uitgevoerd door het koor **Cappella Campen** onder leiding van Ab Weegenaar. Behalve het koor treden ook op: Sara van den Brink met harp en het orgel wordt bespeeld door Luuk Schuurman. Het is een

gevarieerd programma met o.a. Carols van Rutter en Britten en er is ook gedacht aan samenzang.

De kerstconcerten van Cappella Campen zijn inmiddels een goed bezochte traditie geworden die we nu na de coronaperiode gelukkig weer kunnen oppakken en daar zijn we erg blij mee. Vanwege de akoestiek, de intieme sfeer in de kerk en het orgel kiest het koor er ieder jaar voor om hun kerstconcert in de Ichthuskerk uit te voeren en ook daarmee zijn we verheugd. Het concert is kosteloos toegankelijk al wordt er na afloop wel een deurcollecte gehouden om de kosten te bestrijden. Cappella Campen biedt muziek van hoog niveau en het zou jammer zijn als u dat gaat missen. Noteert u dus in uw agenda:

**Zaterdag 17 december om 16.00 uur**

**Kerstconcert in de Ichthuskerk.**

We hopen u daar dan te ontmoeten.

Namens de orgelcommissie, Kees Jansen



## **Activiteiten**

### **Kerstmarkt in en om de Baak**

Vrijdag 9 december is er een Kerstmarkt in en om de Baak van 16.00 tot 20.00 uur. U vindt hier verkoop van o.a. kerststukjes, erwtensoep, chocolademelk, glühwein, streekproducten en nog veel meer! De kerkzaal van de Baak is dan verlicht met zo'n duizend lichtjes die o.a. het thema: Geloof, Hoop en Liefde uitbeelden. U kunt van dit uitzicht genieten onder het genot van sfeervolle kerstmuziek.

We kunnen nog wel hulp gebruiken:

- Materiaal voor het maken van kerststukjes zoals bakjes, oase, dennegroen, versiering. Afleveren kan bij Margreet Slurink, Heerengracht 25
- Vrijwilligers om kraampjes te bemannen. Van 16:00 tot 18:00 en van 18:00 tot 20:00. Aanmelden bij Ad Oskam
- Vrijwilligers om te helpen de kraampjes op te zetten
  
- Kniepertjes bakken op woensdag 7 december om 13:30 in de Baak.  
Info: Jeanette Nijmeijer

Natuurlijk is er altijd ruimte voor extra vrijwilligers. Kunt/wilt u ook meehelpen? Van harte welkom! Meldt u zich aan bij Ad Oskam via de mail op [ad.oskam@pknhasselt.nl](mailto:ad.oskam@pknhasselt.nl)

---

## Save the date

**13 januari 19.30 uur & 19 maart 16.00 uur**

De filmavonden/middagen gaan weer van start! Zet u de data alvast in uw agenda? Allen van harte welkom in de Schakel. In het volgende kerkblad ontvangt u meer informatie.

De filmcommissie, Harm, Tineke en Annette

## Save the date

Noteer alvast in uw agenda: 25 maart 2023 running dinner

---

## **Bezorging liturgie**

**Contactadres:** Lianne Snijder. Graag onderling ruilen en doorgeven per mail: [liannesnijder@live.nl](mailto:liannesnijder@live.nl), tel. 038-4773014 of whatsapp 0612237538

04 december	Willy Aalberts
11 december	Jannie van Hasselt
18 december	Fam. Hulzebosch
25 en 26 december	Janet van Dijk
31 december en 1 januari	Margriet de Boer

## Papieren liturgie

Veel leden van de gemeente ontvangen vrijdags de liturgie van de dienst op de volgende zondag per mail. Er zijn ook nog leden die liever een papieren liturgie hebben. Dat kan, er zijn nu nog ongeveer 20 gemeenteleden die een liturgie op papier krijgen. Wilt u dat ook, of hebt u geen papieren liturgie meer nodig, dan kunt u dat doorgeven aan Lianne Snijder.

---

## Overzicht Kerkdiensten

 <b>De Baak</b>	 <b>Ichthuskerk</b>
<b>Zondag 4 december 10 u</b>	
<b>2<sup>e</sup> Advent</b>	
 <b>Voorganger:</b> ds. H.W. van Veldhuizen	 <b>Voorganger:</b> ds. A. Tol uit Dalfsen
<b>Organist:</b> Olga Klaassen	<b>Organist:</b> Arjan Wegerif



<p><b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Onderhoud dak</p> <p><b>Kindernevendienst</b>  <i>Groep 1 t/m 8</i>  Fancy Brinkman, Stefanie v.d. Berg en Maroeska Buter</p> <p><b>Crèche</b>  Karin Hekman en Ilse v.d. Steege</p>	<p><b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Onderhoudsfonds Schakel</p> <p><b>Kindernevendienst</b>  <i>Onderbouw</i>  Bianca v.d. Berg</p> <p><i>Bovenbouw</i>  Karlien Dikken</p> <p><b>Crèche</b>  Chantal en Mart</p>
 <p><b>Zondag 11 december 10 u</b></p> <p><b>3<sup>e</sup> Advent</b></p> 	
<p><b>Gezamenlijke Jeugddienst in de Baak</b></p> <p><b>Voorganger:</b> ds. K. van der Kamp</p> <p><b>Organist:</b> Gert Jan Raidt</p> <p><b>Muziekband:</b> Solid United, Rouveen</p> <p><b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Kosten jeugddienst</p> <p><b>Kindernevendienst</b>  <i>Groep 1 t/m 4</i>  Gerda Buter  Marjanne van den Berg</p> <p><b>Crèche</b>  Heleen Seinen, Coby Bredewout, Eva en Ellen</p>	
 <p><b>Zondag 18 december 10.00 u</b></p> <p><b>4<sup>e</sup> Advent</b></p> 	
<p><b>Voorganger:</b> ds. G.C. van Rhenen, uit Westenholte</p> <p><b>Organist:</b> Dik Hartman</p> <p><b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Verwarmingsfonds</p> <p><b>Kindernevendienst</b></p>	<p><b>Voorganger:</b> ds. Tabitha Keuning uit Dalfsen</p> <p><b>Organist:</b> Alle Smith</p> <p><b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Verwarmingsfonds</p> <p><b>Kindernevendienst</b></p>

<p><i>Groep 1 t/m 4</i> Annelies v.d. Berg en Gerda van Dijk</p> <p><i>Groep 5 t/m 8</i> Jenynd v.d. Werf en Renate ten Hove</p> <p><b>Crèche</b> Annemarie Visscher en Janine v.d. Steege</p>	<p><i>Onderbouw</i> Rianne den Boer</p> <p><i>Bovenbouw</i> Miriam Benschop</p> <p><b>Crèche</b> Kirsten en Naomi</p>
<p><b>Zondag 18 december 19.00 u</b></p>  	
	<p><b>Zangdienst met Hasselter mannenkoor</b> <b>Voorganger:</b> ds. Jeroen de Wind uit Zeewolde</p> <p><b>Organist:</b> Arjan Wegerif</p>
<p><b>Zaterdag 24 december 22.00 uur</b></p>   <p><b>Kerstdienst in de Sporthal</b></p>	
<p><b>Zondag 25 december 10 u</b></p>   <p><b>1<sup>e</sup> Kerstdag</b></p>	
<p><b>Voorganger:</b> ds. Mw. Marijke de Groot, kandidaat uit IJsselmuiden</p> <p><b>Organist:</b> Dik Hartman <b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Onderhoudsfonds</p> <p><b>Kindernevendienst</b> <i>Groep 1 t/m 4</i> Heleen Seinen, Herma van Dijk en Stefanie v.d Berg</p> <p><b>Crèche</b> Annelie Blom en Milan Steenbergen</p>	<p><b>Voorganger:</b> dhr. T. Dijkstra uit Harderwijk</p> <p><b>Organist:</b> Arjan Wegerif <b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Onderhoudsfonds kerk</p> <p><b>Kindernevendienst</b> <i>Onderbouw</i> Heleen van den Berg en Bianca van den Berg</p> <p><i>Bovenbouw</i> Lydia Touwen en Marieke Booij</p> <p><b>Crèche</b> Angelique en Lise</p>

 <b>Maandag 26 december 10 u</b> <b>2<sup>e</sup> Kerstdag</b> 	
<b>Gezinsdienst</b> <b>Organist:</b> Dik Hartman <b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Orgelfonds	
 <b>Zaterdag 31 december 19.30 u</b> <b>Oudjaar</b> 	
<b>Voorganger:</b> ds. H.W. van Veldhuizen <b>Organist:</b> Sienke v.d. Steege <b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Lief en Leed	<b>Taize-viering</b>  <b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Lief en Leed
 <b>Zondag 1 januari 2023 10 u</b> <b>Nieuwjaarsdag</b> 	
<b>Inloop in de Baak</b> 10.30 uur: Kort morgengebed  <b>Organist:</b> Dik Hartman	<b>Voorganger:</b> dhr. T. Dijkstra uit Harderwijk  <b>Organist:</b> Hendrik Snel <b>3<sup>e</sup> collecte:</b> Verwarmingsfonds